

woensdag 22 juni: HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren.

B 16.00 aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste
B 19.30 Bedevaart parochies van Maastricht
Hoofdcelebrant en Predikant deken Dautzenberg

donderdag 23 juni:

B 16.00 aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste
B 19.30 Pontificale Eucharistie met Mgr. De Jong zang: Basilicakoor
met en voor alle vrijwilligers van het Octaaf.
Tevens aanstelling van de nieuwe buitengewoon bedienaren
van de Eucharistie

vrijdag 24 juni: JOHANNES DE DOPER, HOOGFEEST.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 25 juni: Onbevlekt Hart van Maria..

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst Tine Pieters

SACRAMENTSLIED:

Tijdens het octaaf zal ons sacramentslied weer vele malen gezongen worden.
Om weer even te oefenen volgen hier de drie coupletten:

Heilig geheim, dat de Eng-len bewaken
Heerlijke kelk vol van Goddelijk Bloed
Wonderbaar brood dat wij biddende smaken
Hemelse spijs, die voor eeuwigheid voedt. R

G'loofd zij Uw lichaam, gezegend Uw bloed
Jezus, mijn Koning, mijn God wees gegroet
Jezus, mijn Koning, mijn God wees gegroet

Heer, wat voor U onze vaders stichten
Gaaf was hun geloof, onverbreekbaar hun trouw
Blijf het symbool onzer heiligste plichten
Meerssen is één met zijn tempelgebouw R

Heer, blijf bij ons, als de avond komt dalen,
Uw sacrament blijve steeds onze schat
Laten de daden de wereld verhalen
zó lief heeft Meerssen zijn Koning gehad R



Lidmaatschap van de broederschap van het Heilig Sacrament

Tijdens het octaaf kunt U zich opnieuw laten inschrijven als lid van de Broederschap in de basiliek. De contributie bedraagt € 5,00 en kan overgemaakt worden via Rabobank NL15 RABO 0132 6313 77 t.n.v. Broederschap van het H. Sacrament onder vermelding van Uw naam en adres.

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.11		Vrijdag 20 mei 2022

Staat u sterk in uw schoenen, te allen tijde?

Een man van 84 bezoekt zijn huisarts voor de jaarlijkse controle. Gaandeweg het onderzoek zegt de arts: "Mijnheer Nooitgedacht, ik vind dat u er werkelijk goed uitziet". "Tja dokter, ik voel me ook weer erg goed de laatste tijd. Weet u dat ik sinds een half jaar met een jonge vrouw getrouwd ben van 28?" De arts: "Pas maar op, een hartaanval is niet denkbeeldig". "Ach dokter..gaat ze dood dan is dat zo wie weet vind ik weer een nieuwe bruid". We kennen mogelijk ook wel mensen die niet stuk te krijgen zijn. Optimist tot in de kist! Een van hen had in zijn werkkamer een zeer rommelig bureau. "Hoe kun jij hier toch werken? Ik moet het opgeruimd hebben!" "Tja, dan mis je wel de vreugde dat je weer eens iets terugvindt".

We zouden kunnen zeggen of denken: er zijn nu eenmaal pessimisten en optimisten. Toch zou iedereen wel sterk willen zijn, en niet meteen door de grond zakken als het niet meezit of als er grotere problemen zijn. Er kunnen velerlei soorten moeilijkheden opduiken. Ze kunnen uit ons eigen innerlijk voortkomen, zoals gemakzucht, geestelijke dorheid, afmatting, verveling, hartstocht en begeerte, diep verdriet, lichamelijk lijden, ontmoediging of angst. Maar er kan ook druk van buitenaf ontstaan, zoals dreigement, verleiding, bekoring, laster, pesterij, vervolging, of doodsb bedreiging of bangmakerij.. De gave van kennis en wijsheid, waar ik de vorige keer over schreef, toont ons de weg om in overeenstemming te leven met de wil van God. Maar 'weten' alleen is onvoldoende. We hebben ook 'sterkte' nodig om effectief de weg van het leven te bewandelen en het hoofd te bieden aan de

tegenwerking en de tegenkating die wij ongetwijfeld zullen ontmoeten. We krijgen daarvoor soms mensen op ons pad. Die kan God 'gestuurd' hebben. Of komt de Heilige Geest ons hierbij te hulp? Beide wegen zijn mogelijk, of gaan ook weer hand in hand.

Probleem is echter dat we zozeer door een 'tijdsgeest' worden belaagd, beheerst en gevangen gehouden, dat we tegelijk weinig rust en innerlijke stilte durven zoeken. De tijdsgeest is helaas vaak machtiger dan die van God, omdat die ons niet (meer) kan bereiken.

Deze 'tijdsgeest', bepaald door overheden, economen, gezondheidsgoeroes, aangekweekte verlangens naar sport, spel spanning, is dwingend. Gods Geest dringt zich niet op! Al die stemmen en stemmingen in hoofd en hart maken het het luisteren moeilijk tot zeer lastig om die Geest te verstaan. Kijk maar de mens anno nu. Zodra we vaak horen dat er bijvoorbeeld twintig mensen het apenpokkenvirus zouden kunnen hebben, vrezen we al weer een lockdown. We zijn snel in de ban van wat zou kunnen gaan geschieden.

Door de gave van sterkte schenkt de Heilige Geest ons de vastberadenheid en de standvastigheid om het goede te doen en het kwade te laten, vooral op die momenten waarop we met onze zwakte worden geconfronteerd en het moeilijk wordt om vol te houden.

Bidden we toch: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

Basilica-Koor collecteert.

Conform het gebruik zal het Basilicakoor op 16 juni, na de openingsmis van het octaaf, aan de kerkdeur vragen om een bijdragen voor hun vereniging. Bij een waardige liturgie horen ook het kunnen beschikken over kerkzangers die net dat éxtra accent kunnen geven aan de beleving 'van het heilige'.

Wie werden gedoopt in de Basiliek?

- Op 22 mei: Ivay Hendriks, zoon van Yordi en Simone, Weerterbroekplantsoen 43
- Op 28 mei: Mynthe Cobben, dochter van Merijn en Cindy, Harnasruwe 23 Maastricht
- Op 29 mei: Floor Maenen, dochter van Paul en Sandra, Burgemeester Kisselsstraat 15

vrijdag 17 juni:

- B 10.30 Eucharistieviering met pastoor Th. van Galen
- B 11.30 Ontvangst in de Basiliek van de deelnemers aan de "Gank nao Meersje" uit Geulle
- B 15.00 inleiding pastoor over Sacramentswonderen
- B 16.00 aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste
- B 19.30 Bedevaartsmis Bunde, Geulle, Waalsen en Meerssen-West
Hoofdcelebrant en Predikant: pastoor P. Horsch
zang en muziek Nadine Maes en Annemie Sluijmsmans

zaterdag 18 juni:

- B 08.30 Bedevaartsmis Schimmert, Genhout en Hulsberg
Celebrant en Predikant Pastoor G. Dölle
Concelebranten: kapelaans Stefan Musanai s.m.m. en Charles Leta s.m.m.
- B 15.00 Aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste
- B 18.00 bedevaartsmis Rothem zang: St. Ceciliakoor Rothem
Celebrant en Predikant pastoor Th. van Galen.
jaardienst ouders Mesters-Stassen; jaardienst ouders Vandewall-Pluijmakers; Jef Maenen
- W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen
- B 20.00 Octaafconcert m.m.v. Rob Waltmans (orgel) en het Basilicakoor o.l.v. Claudia Kranen

zondag 19 juni: PROCESSIEZONDAG

- B 08.30 Eucharistieviering zang: schola
T.e.v. H. Sacrament; jaardienst Jeanette van Neer-Romkens; Giel Frijns; echtpaar Heynens-Lambrichs; Gerthy Vossen-Sleijpen; Hub Jaminon
- B 09.30 Sacramentsprocessie door Meerssen
- ±12.15 sluitingsviering sacramentsprocessie in de Basiliek

maandag 20 juni:

- B 16.00 aanbidding van het H. Sacrament
- B 19.30 bedevaart Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem.
Hoofdcelebrant en Predikant pastoor J. Burger zang: koor van Houthem

dinsdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.

- B 14.30 voor alle zieken en ouderen
zang: Kim Savelsberg en het dameskoor
Eucharistieviering met o.a. de bewoners van Beukeloord en allen die door het ziekencomité van Meerssen gekend zijn;
Bèr Slangen
- B 19.30 Bedevaart Ulestraten met fanfare zang: Catharinakoor
Celebrant en Predikant: M.E. Royas Cruz I.V.E.
ouders Janssen-Horsmans; Tiny en Karl-Anton Goertz; Jean Jacobs; Monique Dupuits; Francois Dupuits; Wil en Gerda Dupuits-Frissen; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; deken Wim Horsmans; ouders Vossen-Meijers