

B 11.00 jaardienst ouders Kengen-Debeij en overleden familieleden; jaardienst ouders Heynen-Meijers; Jan Boots voor zijn verjaardag; Iet Dolmans-Gelders off.; Marie Hanssen-Kerckhoffs en Sjeng Hanssen en dochter Annie off., Jef Cortenraad

maandag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleeraar.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 28 juni: -

woensdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen, Hoogfeest.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 30 juni: HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome.

B 10.00 H. Mis, Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

B 19.00 toediening van met H. Vormsel door vicaris Mgr. W. van Rens

vrijdag 1 juli:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 2 juli:

B 09.00 Joke Schijders-Schrijvers

W 19.00 zang: dameskoor

gestichte jaardienst Jean en Maria Reijnders-Kern; gestichte jaardienst Bertha Smeets-van Gerven

zondag 3 juli: VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zang St. Ceciliakoer: ter dankzegging van het 60-jarig huwelijk voor Lambert en Mia Bischoff-Drummen; jaardienst Michel Janssen en Mia Janssen-Caris; 2^e jaardienst Bart Meijers

B 11.00 José Creuwels-Voncken off.; Sjeng en Fien Ramaekers; Guillaume en Sophie Purnot-Bergenuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; jaardienst Yvonne Reinders-Bleus off.; jaardienst Martin Vandewall en Marieke Vandewall-Dassen

maandag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal.

B 19.00 jaardienst ouders Schrijvers-Wimmers

dinsdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.

woensdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 7 juli:

B 10.00 H. Mis Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 8 juli:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.12		Vrijdag 24 juni 2022

De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest.

Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen Dirk: "Hé Dirk, wat zie jij er slecht uit." Zegt Dirk: "Ja vind je het gek. Ik heb werk in de haven, sjouwen, jongen niets dan sjouwen. Om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis..." Vraagt Sam: "Goh Dirk, hoe lang doe je dat al?" Zegt Dirk: "Ik moet maandag beginnen...."

In 'De Idioot' beschrijft de Russische schrijver Fjodor Dostojevski een executie. De executie zelf is niet het ergst, maar dat wat ervoor gebeurt, stelt hij.

De voornaamste en ergste pijn zit hem niet in het lichamelijke lijden, maar in de zekere gedachte dat binnen een uur, en dan tien minuten, en dan een halve minuut, en dan nu, op dit moment, de ziel het lichaam zal verlaten. Dat deze wachttijd zeker het ergste is schreef eens iemand.

Ik weet nog dat we in 'de lagere school tijd' een test moesten ondergaan om te zien of we tuberculose hadden. Dan werd er met een soort kroontjespen op de arm 'gekrast' en dat je dan terug moest komen om het krasje te laten zien. Een van die testmomenten herinner me nog levendig. We stonden keurig in een lange rij te wachten voor het Groene Kruisgebouwtje dat bij de zusters was ondergebracht. Het was zonnig weer en redelijk warm. Ik weet de naam nog van de knaap die tijdens het wachten in zich de spanning voelde groeien. Elk stap van de rij naar voren maakte hem angstiger. En opeens: stapte hij uit de rij en rende er als een haas vandoor, het dorp uit bleek later. Om dan zó laat huis te komen dat hij niet meer terecht kan voor deze, voor hem angstaanjagende ingreep. Ik zou hem nog wel eens willen ontmoeten om te polsen hoe dat in dit opzicht verder met hem gegaan is.



Er zijn natuurlijk bofkonten die nooit iets mankeerden en een ziekenhuis alleen zagen om patiënten te bezoeken. Niemand zit er reikhalzend naar uit te zien, om pijnlijke ingrepen te moeten ondergaan. Waarbij de pijn tijdens de ingreep of operatie doorgaans niet waargenomen wordt door de verdoving of narcose. Nadien helpen pijnstillers wel wat, maar ongemak en last kan er zeker kort of langere tijd hevig zijn.

Terwijl ik dit neer tik, zitten we nog volop in het octaaf. Natuurlijk al veel over gehoord sinds ik wist dat ik hier aan slag mocht gaan. Mijn gerespecteerde voorganger wilde niet eerder als pastoor afscheid nemen dan na het vieren van deze devote dagen, teken dat het een zeer bijzondere ervaring moest zijn. Ik kan mijn totale conclusie pas trekken als ik het geheel heb meegemaakt. Zeker heb ik al mensen gezien die uiterst betrokken bleken en zich verheugden op de dagen. We zien er ook die, om de een of andere reden, zelfs een paar keer aansluiten, tot en met de processie toe, zoals de kinderen van de communiegroep en hun ouders. De processie was voor mij indrukwekkend want goed opgezet en verzorgd met veel actieve belangstelling, ook langs de route.

Hoe de communiciekinderen dit hebben ervaren? De kids keken nimmer benauwd, ze lieten het over zich heen komen, zonder angst. Voor hun dus geen pijnlijke of angstige belevenis, eerder spannend. Geen 'spuit' belevenis dus. Toch hoop ik dat het injectiemomenten zijn, waar O. L. Heer iets van positieve sporen kan achterlaten. Nu krijgen ze voor hun inzet de vreugde van een ijsbolletje. En daarbij denk ik dan weer aan 'de beloning' als je een 'grote jongen' was geweest nadat je iets vervelends of iets pijnlijks had meegemaakt.

Een stilte moment in de kerk, ingroeien in de betekenis van de eucharistie door actieve deelname: het kan zomaar 'een injectie' worden of zijn voor de mens die ongewild in het dagelijkse leven 'krasjes' oploopt omdat ze niet te ontlopen zijn. Het is voor veel mensen het bezoeken van een ritueel, terwijl ik de mens duidelijk wil maken dat de mens feitelijk spreekuur heeft bij en met Jezus. We zien toch hoe wij met onze kwaaltjes groot of klein, graag op spreekuur komen bij de huisarts. Dat deze vertrouwenspersoon aandacht schenkt en raad geeft, is voor ons toch belangrijk!

Ik zou zeggen: Geef Hem toch de kans met u in gesprek te komen.

Vriendelijke groet, pastoor Th. van Galen

We namen afscheid van

Lilian Cleber-Ramakers op 8 juni in Basiliek, waarna we haar naar de kerkhof begeleidden in Geulle.

Marco Meinke op 11 juni in de kerk van St. Joseph-Arbeider, vanwaar we hem naar het kerkhof aldaar vergezelden.

We gedenken hen en dragen zegenende gedachten mee voor hen die achterblijven.

Ook wij kunnen niet anders.

We voelen met z'n allen hoe de prijzen overal en op welhaast alle vlakken stijgen. Dus ook de onkosten voor o.a. fabrieken, bedrijven en dus ook voor kerken.

Het bisdom probeert met hun adviestarieven voor kerkelijke diensten een balans te vinden tussen de meerdere soorten diensten welke aan de kerk worden gericht. Zo zijn er tarieven voor bijdragen voor een intentie op een weekdag (€ 12,50) en op een weekend (€ 27,50), voor huwelijken en uitvaarten (€ 475) en kerkbijdrage. Wanneer men jaarlijks € 115 bijdraagt aan de kerk wordt dat 'beloond' met vrijstelling van uitvaart kosten of huwelijk als bruid of bruidegom 'van huis uit' trouwt. Met de energiekosten krijgen we allemaal te maken, u thuis en wij met kerk, secretariaat en parochieruimten - waar mensen tegen geringe vergoeding- ook gebruik van maakten. De parochies vroegen voor een doop een tegemoetkoming van € 50. Per 1 juli moeten we dat gaan verhogen naar € 75. Waren kerken in koudere maanden al niet op onze huiskamertemperatuur te stoken, dat zal er niet beter op worden. Voor een beetje verhoging draait de kachel uren. Dat doorberekenen bij een doop bijvoorbeeld is niet reëel natuurlijk. Wat wel gaan doen is er een mandje bijzetten, zodat we de bezoekers van de doop de kans te geven tot ook een bijdrage. Waarbij we terdege beseffen dat u ook thuis hogere aanslagen en kosten moet opbrengen.

Gedoopt.

Op 5 juni brachten Donny en Mariska, wonende in De Saveurstraat 7 hun zoon Roan naar de Basiliek.

Op 6 juni kwamen Sjordi en Christianne naar de St. Bartholomeuskerk en werd hun zoon Twan gedoopt. Ze wonen in de Koningin Julianastraat 10 in Bunde.

Moge de echo van de zegen lang over hen waken onder Gods beschermende hand.

KERKDIENTEN 25 juni t/m 9 juli 2022:

zaterdag 25 juni: Onbevlekt Hart van Maria..

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst Tine Pieters

zondag 26 juni: DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis