

zondag 10 juli: VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis
B 11.00 zeswekdienst Lies Aussems-Aarts; jaardienst Sjer Stevenhagen; Ludy Nijsten-Alken; Gerthy Vossen-Sleijpen off.; Hub Jaminon off

maandag 11 juli: H. Benedictus, abt.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 12 juli:

Beu 15.00 voor dochter Mieke en overleden echtgenoot Louis Brouns

woensdag 13 juli: H. Henricus.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester.

B 10.00 bijzondere intentie
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel.

B 9.00 H. Mis
W 19.00 Lidy Timmermans-Verweij en Jacques Timmermans; Wim Peeters (offer)

zondag 17 juli: ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 Jef Maenen
B 11.00 jaardienst Hertha Krauth-de Bruin; 1^{ste} jaardienst Annie Geijssen-Coopmans en Joop Geijssen; ouders Harry Hermens en Jenny Hermens-Kerkhoffs; Giel en Peter Voncken; Henk Ramakers off.; Lilian Cobben-Ramakers off.; uit dankbaarheid van een 90^{ste} verjaardag

maandag 18 juli:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 19 juli:

-

woensdag 20 juli:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleeraar.

B 10.00 bijzondere intentie
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 22 juli: H. Maria Magdalena.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 23 juli: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa.

B 18.00 H. Mis
W 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.13		Vrijdag 8 juli 2022

Over remweg en remmen weg

De rijinstructeur vraagt aan een leerling wat een remweg is. "Dat is de afstand tussen het moment dat je je te pletter schrikt en het moment dat je de knal hoort". Dat zal niet de verklaring zijn vanuit de wetenschap. Die spreekt over o.a. de snelheid, die mede bepaalt hoe lang het duurt voordat een auto tot stilstand komt als je ferm het rempedaal intrapt. Iets dergelijks krijgen we ook wanneer je een zoen beschreven krijgt vanuit de chemische bewegingen en de fysieke waarden. Dan gaat het echt niet over de beleving. Met elkaar optrekken, de levensweg delen, samenwerken: het is allemaal niet zo eenvoudig. Wensen, karakters, inzichten of het ontbreken ervan het kan dan ook botsen met mensen die van goede wil zijn. Niet zomaar is er een redelijk aanbod om aan teambuilding te doen, zodat je niet zo snel botst op de werkvloer. Net zo belangrijk als bijvoorbeeld mediatraining voor iemand die publiekelijk gaat optreden. Want het gezonde boerenverstand zoals dat nog in de dikke Van Dale beschreven staat is nog niet geschrapt uit dit woordenboek. Vandaar dat je de volgende advertenties tegenkomt: "Wil je een origineel actief teamuitje op de boerderij? Waar je ook nog eens echt iets leert over samenwerken, communicatie en leiderschap! 'GezondBoerenVerstand' biedt teamuitjes en teambuilding workshops aan die je nooit meer vergeet. Jij en je collega's gaan actief meewerken in alle mogelijke onderdelen van het dagelijkse werk op de boerderij. De koeien melken, de schaapskudde verplaatsen, een afrastering maken, hekken timmeren. Overal en laarzen aan en aanpakken maar!" Ik prijs me nog steeds gelukkig dat ik in mijn basisschool van dichtbij betrokken was bij het werken op het land. Zittend op

de bok waar met paard en kar hooi geladen werd, voederbieten rooien en asperge steken voor ons thuis nadat er niet meer werkelijk geogst werd. Een Haags nichtje op bezoek had nog nooit een koe gezien. Het was voor haar Godsonmogelijk te aanvaarden dat hun melk van de koe kwam! Ik hoor haar nog zeggen dat dit product uit de fabriek komt. Nu valt 't niet te ontkennen dat er een plek is waar de door de koe afgestane melk verwerkt wordt. Dus: ligt of lag de waarheid in het midden? Denkt u niet dat het misschien wel eens vaker zo kan zijn? Dat niet iedereen alle waarheid in huis heeft? Twee mensen staan langs de Geul. Zegt de één: "het water stroomt van links naar rechts". Roept de ander: "helemaal niet! Het gaat van rechts naar links!". Beiden hadden gelijk. Ze stonden gescheiden van elkaar omdat de Geul tussen hen door stroomde. Natuurlijk kunt u van mij het volgende verwachten als u nog wilt doorlezen. We zijn het totaal verleerd om de dingen vanuit een zekere hoogte te bezien. Doordat we God uit ons leven hebben geschraapt, Hij, die vanuit 'den hoge' de zaken overziet, raadplegen we eigenlijk niet meer. De profeet Jesaja, woordvoerder van God liet al weten in hoofdstuk 55: "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van Jahwe. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden. Want in vreugde zult gij vertrekken en in vrede worden thuisgebracht. Bergen en heuvels zullen voor u in gejubel uitbreken, en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Waar dorens stonden, zullen cipressen groeien; waar distels stonden, groeit een mirteboom; het zal voor Jahwe een eer zijn, een zegeteken voor eeuwig, dat nooit vernield zal worden." Maar de remmen lijken weg uit ons denken, we draven door omdat we van hoog tot laag niet vragen: Heer, geef wijsheid.

U staat buiten en krijgt toch de kerk te zien.

Sinds kort is het mogelijk om een digitaal kijkje te nemen bij de Basiliek van Meerssen. In samenwerking met Visit Zuid-Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn er twee digitale tours ontwikkeld: een 360-gradentour en een audiotour.

Met de 360-gradentour kun je altijd binnen kijken in de Basiliek, ook wanneer de deuren gesloten zijn. De gloednieuwe audiotour neemt je mee in de geschiedenis van en de bijzondere verhalen over de Basiliek. Scan de QR-codes op het gevelbordje en ontdek het zelf!

De overledenen die we kerkelijk uitgeleide gaven:

Omdat de vorige vermeldingen niet voltallig waren beginnen nog eens met :
Op 3 juni in de Basiliek, dhr. Huub Genders, 79 jaar , echtgenoot van Annie Genders-Timmers
Op 4 juni in de Basiliek, Lies Aarts, weduwe van Jean Aussems, 83 jaar
Op 8 juni in de Basiliek, Lilian Ramakers, echtgenote van Peter Cleber, 59 jaar
Op 11 juni in de St. Jozef Arbeider, Marco Meinke, 49 jaar
Op 24 juni in de Basiliek, Rene Claessen, echtgenoot van Fieke Frederix, 82 jaar
Op 29 juni in de Basiliek, Rob Odekerken, echtgenoot van Mia Krul, 95 jaar
Op 1 juli in de Basiliek, Maria Jeukens, weduwe van Adam Keulen, 87 jaar
Op 2 juli in de Basiliek, Jet Gillissen, weduwe van Hub Reinders, 97 jaar
Op 5 juli in de Basiliek, Bertie Starmans, weduwe van Gerard Rings, 92 jaar
Op 7 juli in de St. Jozef Arbeider Jan Rouschop, echtgenoot van Miets Paulussen, 85 jaar
Moge God hen opnemen in dat nieuwe leven waarvoor zijn Zoon de doortocht mogelijk maakte zoals Mozes het volk redde uit de slavernij met de tocht door de Rode Zee. Dat zij die zonder hem of haar verder moeten, putten uit herinneringen en de levensdraden verder vlechten die hen zin geven om door te gaan.

Gedoopt

Op zaterdag 2 juli werd de jarige James Nijsten, zoon van Jens en Pien America in de Basiliek Burgemeester Kisselsstraat 71 ten doop gehouden. Moge leven en welzijn hun aller toekomst zijn.

Gevormd werden op 30 juni door Mgr. W. van Rens

Livia Caldazone - Koen Smeets - Barnard Knoop - Johan Bohler - Katrina Bohler - Sanne Liebregts - Ber Meertens - Emma Meskers - Eline Stoffels - Veerle Stoffels - July Sassen - Evy Martens - Noeka Mullers.
Nikki Hoogerdijk moest op het laatste moment afzeggen wegens ziekte, maar we zoeken met de ouders naar een weg om dit 'vormende' sacrament te kunnen schenken als gids in en voor het leven.

KERKDIENSTEN 9 t/m 23 juli 2022:

zaterdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken