

maandag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen.

woensdag 21 september: H. Matteüs, apostel en evangelist.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 22 september:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina (Pater Pio), priester.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 24 september:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: dameskoor

gestichte jaardienst Wiel Heinen; uit dankbaarheid

zondag 25 september: 26<sup>e</sup> ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 10.00 zang: Basilicakoor

jaardienst ouders Schulpen-Coenen en kinderen Tiny, Jan en Elisabeth; Sjef Cortenraad en Tiny Schulpen; Hub Jaminon off; Iet Dolmans-Gelders off.; Marie Hanssen-Kerckhoffs, Sjeng Hanssen en dochter Annie off.; Jet Reijnders-Gilissen off.

maandag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester.

woensdag 28 september: H. Wenceslaus, martelaar.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 30 september: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 1 oktober: H. Theresia van het kind Jezus, maagd.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.17		Vrijdag 16 september 2022

### Alles of veel kan van één iemand afhangen!

Op een dag kwam de kleine Thomas thuis. Voor hij de school had verlaten, had meester hem een briefje meegegeven voor zijn moeder. "Mama", zei hij, "dit briefje is van mijn meester. Hij heeft gezegd dat jij het alleen mag lezen". Zijn moeder las. Er kwamen tranen in haar ogen. "Wat staat erop?" vroeg de jongen. "Wel, er staat op dat je zo verstandig bent dat niemand op school jou goed les kan geven. En of ik dat nu in hun plaats zou willen doen". Zo kwam het dat zijn moeder, die onderwijzeres was geweest, de volgende dag begon met de kleine jongen les te geven. De volledig naam van de jongen: Thomas Edison. Hij werd de uitvinder van de gloeilamp en de telegrafie.

Op een dag werd zijn moeder ziek. Zij stierf toen hij 24 jaar oud was. In de papieren die zij in een doos bewaard had, vond Edison het briefje dat hij als kleine jongen van zijn meester voor moeder had meegekregen. Groot was zijn verbazing toen hij las: "Uw zoon is mentaal gehandicapt. Hij kan de lessen niet meer volgen." Tranen kwamen in zijn ogen. Die avond schreef hij in zijn dagboek: "Thomas Edison was een mentaal gehandicapt kind. Maar zijn moeder veranderde hem in het genie van de eeuw."

In gewone levens gebeuren buitengewone dingen, dingen waar je sprakeloos van wordt en die je doen geloven dat alles wat we ervaren zin heeft. In het gewone leven is er ruimte voor succes dat een verschil maakt, zelfs als dit niet weerspiegeld wordt in een boek, een film of een tijdschrift met een opgeblazen ego op de cover.

We groeien op met de gedachte dat het buitengewone iets is dat de meeste stervelingen nooit zullen ervaren, maar dit is niet waar. Ook u en ik hebben vast en zeker verbazingwekkende dingen gezien terwijl we ons staande hielden in die verstikkende routine van het dagelijkse leven. Zelf denk ik

spontaan aan mijn roeping en sta vaak stil met en bij mensen hoe ze elkaar hebben gevonden voor het leven. We denken vaak dat we gewoon maar weer begonnen zijn aan een nieuwe dag van ons bestaan, een nieuwe datum op de kalender, zonder bijzondere waarde. Maar in het gewone leven zijn er toevallige ontmoetingen die alles kunnen veranderen. Zo kun je op een ochtend door een park lopen en kan er een oudere man die nog vol leven zit, naast je komen lopen omdat hij een glimlach nodig heeft.

Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten in een taxi omdat ze besluiten de kosten van de rit te delen, zouden ze uiteindelijk zomaar hun hele geschiedenis met elkaar kunnen delen. Wanneer twee werelden elkaar ontmoeten, kunnen in gewone levens buitengewone dingen plaatsvinden. Wat wij doorgaans 'toeval' noemen, kan best ook wel eens Gods plan en bedoeling zijn. Nu is ons leven zeker niet altijd gloria victoria! Maar ook tegenslagen of teleurstellingen kunnen - achteraf gezien - heel belangrijk zijn geweest in de positieve zin van het woord. Wie de kunst verstaat dat te zien, zal in de fasen dat het niet meevalt, of ronduit gezegd tegenzit, niet meteen uit het evenwicht raken. Maar eerlijk gezegd, wie zou er zo reageren als de moeder van Thomas? Waarschijnlijk zijn we ons niet ervan bewust dat we omvormende kracht kunnen hebben. Wie daar wél naar verwees is Gandhi: "Verbeter de wereld, begin bij jezelf." Deze man zei ook: "Je moet het vertrouwen in de mensheid niet verliezen. De mensheid is een oceaan; als een paar druppels van de oceaan vuil zijn, wordt de oceaan niet vuil." En: "Als ik geen gevoel voor humor had, had ik al lang zelfmoord gepleegd." De ontmoetingen van mensen in de evangelie verhalen met Jezus laten me ook zien, dat ongelofelijke zaken kunnen gebeuren. Maar om Hem te ontmoeten moet een mens zelf stappen zetten. Jezus dringt zich niet op. Dat kan overal gebeuren, zeker. Maar met lezing, gebed en gesprek met Hem ligt het meer voor de hand. Het kan zelfs in een lege kerk. Maar een gevulde kerk kan ook indruk maken. Zoals ook meer dan 100.000 oranje supporters indruk maakten rond Max V., niet alleen op de coureurs maar ook op onpartijdige waarnemers. Ook hier geldt: één mens kan ertoe doen. Kijk maar naar Edison en let ook eens op de vele heiligen die wonderen verrichtten en nog steeds verrichten.

#### **Gaven elkaar het jawoord**

- Op 22 juli: Tim van den Booren en Shanice Rousseau, Dorpstraat 32, Bunde
- Op 20 augustus: Davy Ekkerink en Leila Steinbach, Proostenhof 3
- Op 2 september: Jordi Gulikers en Kina Brouns, Burgemeester L'Ortjestraat 9
- Op 9 september: Tim Raeven en Laurie Nijsten, Charles Eijckstraat 83

#### **Misleidende kranten kop**

Het bericht vanuit het bisdom werd zo gepresenteerd alsof de dekens en de bisdomleiding zich distantiëren van de zondagsplicht door de kop: Niet meer elke week een zondagsmis. Natuurlijk ging het over de onmacht welke op plaatsen de kop kan opsteken dat men niet meer alle kerken in het weekend

kan bedienen op uren waar mensen kunnen en willen aansluiten. Voor de kerken speelt dit in het cluster Meerssen niet. Wat wel een rol kan gaan spelen is het feit dat stookkostenstijging een rol kan gaan spelen omdat geen enkele kerk dit kan opbrengen. De vraag waar mensen voor gaan zal de pastoor straks stellen als het gaat spelen in de kerken van met name Rothem en Meerssen West.

#### **Oproep**

- De vrijwilligers in Rothem rond met name het kerkhof vragen ook langs deze weg: wie helpt onze ploeg met het onderhoud? En ook: wie kan de poort op de vaste uren openen en sluiten? Er wordt bedrijfsmatig onderhoud gepleegd door een nieuwe firma, maar het kleinere terugkerende werk in tuinen is ook nodig voor de graftuin van de gemeenschap aldaar. Dhr. Dekkers, tel. 043-364 7081.
- We herhalen ook nog eens de vraag welke opstijgt uit de Basiliek: wie wil helpen dat de glans van de monumentale kerk ook op andere wijze behouden blijft? Inlichting: mevrouw Stoffels, tel. nr. 043-850 6456.

**Overleden** en herdacht op 9 september in de Basiliek: Mevrouw Netty Molin, echtgenote van Jo Erckens, in de leeftijd van 89 jaar.

#### **Gebedsdag voor vrede, met name met oog op de Oekraïne.**

Landelijk wordt op verzoek van de bisschoppen deze dag gehouden waarop de kerk het Feest van Kruisverheffing viert. De kerk van Meerssen West komt daarvoor in aanmerking omdat daar regulier aanbedding is van 18.00 tot 18.55 uur, met aansluitend de H. Mis. Precies de tijd welke overal gevraagd wordt, 1,5 uur.

### **KERKDIENTEN 17 september t/m 1 oktober 2022:**

zaterdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar.

- |   |       |  |
|---|-------|--|
| B | 09.00 | H. Mis   |
| W | 19.00 | zang: Groot Koor<br>Wim Peeters (offer); jaardienst overleden ouders Nic en Tilly Stultiens-Schouten |

zondag 18 september: VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

- |   |       |   |
|---|-------|---|
| R | 10.00 | Jef Maenen; Mia de Wilde-Coolen off.  |
| B | 11.00 | zang: gastkoor uit Den Bosch<br>jaardienst Mathieu Frissen; jaardienst ouders Lambrichs-Willems; jaardienst ouders Quaedvlieg-Hofman, overleden kinderen en kleindochter; Marcel v.d. Heijde; Math Hollands en kleinzoon Caspar; Lilian Cleber-Ramakers off.; René Claessen off.; voor overledene van de familie Lahaye |