

woensdag 5 oktober:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 6 oktober: H. Bruno, priester.

B 10.00 t.e.v. H. Sacrament;; Ansl. geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans.

B 09.00 t.e.v. H. Hart

R 19.00 Marialof

zaterdag 8 oktober:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 jaardienst Fientje Debie en overledenen familieleden.

zondag 9 oktober: 28° ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: dameskoor
jaardienst Paul Jochens, Guillaume en Sophie Purnot-Bergenhuizen, en hun zoon Jos; Nelly Erckens-Molin off.; Agnes Schutgens-Maes off.

maandag 10 oktober: H. Maagd Maria, Sterre der Zee.

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 11 oktober:

15.00 H. Mis in Beukeloord

woensdag 12 oktober:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 13 oktober:

B 10.00 H. Mis; Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 14 oktober: H. Callixtus I, paus en martelaar.

B 09.00 H. Mis

R 19.00 Marialof

zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

Bidden van de rozenkrans in de maand oktober.

Iedere maandag om 18.30 uur voor de Eucharistieviering in de Basiliek en op woensdag om 18.30 uur in West.

In Rothem elke vrijdag om 19.00 uur tijdens het Marialof.

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.18		Vrijdag 30 september 2022

Gelukkiger worden i.p.v. nukkiger.



In Rotterdam is een jonge kapelaan gekomen. Op een zaterdagmiddag krijgt hij het biechtthoren toebedeeld. Tijdens het gesprek in de biechtstoel staat hij op. Loopt naar de pastorie en vraagt de pastoor: "Ik heb een man in de biechtstoel die uit een schip en krat Whisky heeft gestolen, wat moet ik hem geven?" "Vijf euro per fles", bromt de pastoor.

Voor de velen die nooit gebiecht hebben: de kapelaan wilde eigenlijk weten welke 'penitentie', welke 'straf' hij de zondaar moest opleggen. Vaak bestond dat uit een gebed(je) maar kon ook uit een praktische handeling bestaan. Zulk een spot over of op de kerk lezen mensen graag.

Nu hebben we allemaal weleens een show van een cabaretier gezien op televisie of in het theater. Vaak stelt die serieuze onderwerpen aan de kaak die actueel zijn en in de maatschappij spelen. Neemt hij of zij dan die onderwerpen niet serieus? Zeker wel. Maar een cabaretier laat je ook op een andere manier naar bepaalde zaken kijken. Er zit natuurlijk altijd een flinke dosis humor bij. Het levert vaak een nieuwe en een verfrissende blik op bepaalde zaken. En we kunnen er zelfs met humor naar kijken. Ik geloof dat humor iets is dat God ons heeft gegeven. Een manier om een andere kijk op bepaalde zaken te krijgen, waaruit acceptatie kan ontstaan. Kunnen wij humor toepassen op de fouten die we maken? Kunnen we zelfspot hebben en kunnen we onszelf op de hak nemen?

Zelfspot zou je gelukkiger én zelfverzekerder maken. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Granada. Enkele onderzoekers wilden graag uitvinden of een verschillend gevoel voor humor zorgt voor anders omgaan met emoties en frustraties. Daarvoor ondervroegen ze 1.068 Spanjaarden tussen de 18 en 65 jaar.

Je zou misschien denken dat zelfspot vooral door mensen ingezet wordt om hun eigen onzekerheid te verbergen. Toch blijkt dat niet helemaal waar. Eén van de

onderzoekers, Jorge Torres Maryn, legt uit: "We hebben gemerkt dat mensen die regelmatig met zichzelf lachen, ook hogere scores halen voor hun psychologisch welzijn. Ze zijn met andere woorden gelukkiger, zelfzekerder en vaker ook socialer." Zelfspot is één van de vier humorstijlen die door gedragsdeskundigen worden onderscheiden. De drie andere stijlen zijn zelfversterkende humor, verbindende humor en agressieve humor. Zelfversterkende humor zetten mensen in om zich beter te voelen. De lol van iets inzien, vooral als het even tegenzit. Het is een zeer effectieve manier om met tegenslag om te gaan en wordt beschouwd als een functionele humorstijl. Zo ook verbindende humor, die mensen inzetten als sociaal smeermiddel. Humor breekt het ijs en samen lachen schept snel een band. Agressieve humor is daarentegen weinig functioneel. Sarcasme, de draak steken met een ander en venijnig uit de hoek komen. Hoe lekker het kan voelen, het blijkt niet bevorderend voor je algehele welzijn.

Wie door woorden 'geraakt' wordt, loopt het risico om boos te worden en weg te lopen. Zeker wanneer die woorden een pijnlijke plek of een waarheid raken. Ook Jezus leerde zijn leerlingen middels verhalen, woorden en beelden. Op zekere dag kreeg Hij het flink voor de kiezen. Een groep zei tegen Hem: "Heer, die taal stuit ons tegen de borst! Wie is nog in staat naar U te luisteren?" Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hen: "Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...?" Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: "Wilt ook gij soms weggaan?" Simon Petrus antwoordde Hem: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de heilige Gods zijt." (Johannes 6:60-69). Je rug recht houden. In de leerschool van Jezus leer je naast de onderscheiding van geesten ook dat de waarheid zien of horen niet altijd makkelijk is. De leerlingen dropen deels daarop af. Iets wat we ook zien gebeuren bij de boze mannen die de overspelige bij Jezus aanklagen en de doodstraf eisen. Toen Hij hun zei: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen." En Hij vervolgens de vrouw vroeg: "Waar zijn ze?" Ze waren immers allen maar heengegaan, nukkig. Helaas niet gelukkiger geworden. Hoe werkt u die dit leest aan (blijvend) geluk? Vriendelijke groet, pastoor Th. v. Galen

Een wassen neus?

Er zijn zaken waar je tegenop kijkt, andere daarentegen zijn niet meer dan een wassen neus. Zeker als je het met een paar mensen doet. De tijd dat mensen (mogelijk weer) gebruik maken van het parochiehuus is begonnen. Helaas moeten ook wij de verhuurkosten vanwege de energieprijzen verhogen. Dat wordt per uur € 25,00. Sommigen vaste groepen twijfelen nog, begrijpelijk. Maar voor hen die er wel gaan komen wil ik ze ook 'fris' ontvangen. Daarom zal ik op 11 oktober de ruimten van Markt 21 een beurt geven. Naast stofzuigen, glasgordijnen wassen worden ook de ramen gelapt. Een wassen neus als ik het niet alleen hoef te doen. Als iemand het niet onaangenaam vindt om een helpende hand toe te steken, ik begin om 10.00 uur. Wie wil aanpakken make zich even bekend, zodat ik de pauze even kan opleuken met iets voor bij de koffie of thee.

Pastoor.

Geweldig!!!

Vaste en toevallige bezoekers van de kerk in West kenden het euvel van de altijd haperende geluidsinstallatie. Frustrerend voor hoorders maar ook voor de sprekers. Nadat enkele deskundigen ons geholpen hebben, kwam een zeer trouwe kerkganger na de mis van 24 september naar de sacristie. Hij vroeg: is het kerstinis? Krijg ik

zomaar een kadootje vandaag! Heb alles kunnen verstaan! Wat geweldig! Na al die jaren! Koster blij, pastoor blij. Nu de kerk van Rothem nog. We gaan ervoor, zeker na de anonieme gift van € 500,00.

De overledenen:

- Op 19 september kwamen kinderen, klein- en achterkleinkinderen naar de Basiliek om hun moeder en oma Gerda Jacobs Gulikers bij de heer van het leven aan te bevelen. Ze werd te Meerssen geboren op 15 april 1929
- Op 20 sept. herdachten we in de Basiliek dhr. Harry Ummels, 92 jaar
- Op 28 september kwam de familie van Jean Jennekens uit de Proost de Beaufortstraat 16 naar de Basiliek om hem een waardig afscheid te geven. Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar
- Op 28 september begeleidde de familie de heer Leon Janssen, die overleed in de leeftijd van 51 jaar.

Doopsels.

Die waren er op 24 september in de Basiliek. En wel van:

- Lhoé Brouns, dochtertje van Joep en Amy Brouns-Keijenberg uit Margraten
- Mylo Urlings, zontje van Tim Urlings en Sabine Brouns uit Geulle.

Getrouwd.

Op zaterdag 24 september gaven elkaar het ja woord in de Basiliek:

Christian Steijns en Pia Habets, wonend in onze gemeenschap in Synagogeplantsoens 26

KERKDIENSTEN 1 t/m 15 oktober 2022:

zaterdag 1 oktober: H. Theresia van het kind Jezus, maagd.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen

zondag 2 oktober: 27^e ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 jaardienst ouders Vliexs-Dolmans

B 11.00 *collecte voor onderhoud Basiliek*

jaardienst Fien Ramakers; jaardienst ouders Janssen-Horsmans; jaardienst Tiny en Karl-Anton Goertz; jaardienst Jean Jacobs; 2^e jaardienst Hubert Waelen; jaardienst Pierre en Marie-Agne en dochter Wilma Cobben; Lena en Bèr Odekerken-Maenen en zoon Frans; ouders Verheij-Warps off.; Lies Aussems-Aarts off.; Nelly Erckens-Molin off.; jaardienst deken Leo Kirkels

maandag 3 oktober:

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisië.