

vrijdag 21 oktober:

B 09.00 H. Mis
R 19.00 Marialof

zaterdag 22 oktober:

B 09.00 H. Mis
W 19.00 zang: Groot Koor
Ellie Rings

zondag 23 oktober: 30^e ZONDAG DOOR HET JAAR (wereldmissiedag).

R 10.00 Riet Meertens
B 11.00 zang: Schola
jaardienst Theo Hessels; Eveline Cobben-Bemelmans; Gerthy Vossen-Sleijpen off.; Nelly Erckens-Molin off.; Leon Janssen off.

maandag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop.

B 18.30 rozenkransgebed
B 19.00 H. Mis

dinsdag 25 oktober:

woensdag 26 oktober:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 27 oktober:

B 10.00 Frans Vandenboorn, Margriet Vandenboorn-Wings en zoon Theo; uit dankbaarheid
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen.

B 09.00 H. Mis
R 19.00 Marialof

zaterdag 29 oktober:

B 09.00 H. Mis
W 19.00 zang: Dameskoor Hub en Annie Curvers-Vroemen

Bidden van de rozenkrans in de maand oktober.

Iedere maandag om 18.30 uur voor de Eucharistieviering in de Basiliek en op woensdag om 18.30 uur in West.

In Rothem elke vrijdag om 19.00 uur tijdens het Marialof.

Vieringen met Allerheiligen en Allerzielen

Zondag 30 okt. 10.00 Rothem H. Mis met Harmonie
14.00 Basiliek Allerzielenlof waarna zegening van de graven
Dinsdag 1 nov. 19.00 Basiliek Allerheiligenviering met Basilicakoor
Woensdag 2 nov 10.00 Basiliek Allerzielenviering
19.00 West Allerzielenviering

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.19		Vrijdag 14 oktober 2022

Over de Echo en O Echt?

Vader en zoon lopen in het bos op een van de vele hellingen in Oostenrijk. Wanneer Yordi struikelt en na een korte verdooving hevige pijn voelt roept hij: "Ahhhh - Auwa!" Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die "Ahhhh - Auwa!" roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?" en hij krijgt als antwoord: "Wie ben jij?". Hij wordt kwaad en roept: "Ik ben geen mietje" waarop de stem antwoordt: "Ik ben geen mietje".

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: "Zoon, let op" en roept: "Ik bewonder jou". De stem antwoordt: "Ik bewonder jou". Vader: "Jij bent prachtig" en de stem: "Jij bent prachtig". De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet. Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit zoals het kan gaan in het leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!".

Is dat wel onze ervaring? In het Oudtestamentische boek 'Spreuken' (hoofdstuk 11, vers 27) mag dan wel staan:



"Wie ijverig goed doet, zal goed ontmoeten, maar wie het kwade doet, krijgt het op zijn eigen hoofd terug." Ik vermoed dat menig lezer dezes zal zeggen: was het maar waar! Het vermoeden bestaat dat menigeen het wel eens beleefd heeft dat we ervaren dat het gezegde 'Stank voor dank' of 'Ondank is des werlds loon' evenzeer een waarheid herbergt. Fantastisch natuurlijk die bovenstaande vader, die zijn zoon een goede opvoedkundige les aanreikt.

Toch zal menig ouder wel eens pijn hebben gevoeld als bleek dat hun kinderen andere wegen gingen dan gehoopt. Ondanks alle goede raad en gegeven voorbeeld! Duik ik weer eens in de dierenwereld, ben ik telkens weer positief verrast hoe 'de jongen' instinctief eigenlijk alles weten en ook snel leren van de ouders. Natuurlijk komt daar ook 'hardheid' op tafel als een dier een ander verschaft omdat dit nu

eenmaal voedsel is. Is ook zeker geen fraai beeld wanneer een vos of een wolf of een leeuw zich hitsig en berekenend op een prooi stort, doodbijt en verscheurt. Laten we dan bedenken dat ze geen restaurant kennen waar ze kunnen kiezen uit mals vlees en smakelijke visà Waarbij we ook leren begrijpen, dat doorgaans de zwakste dieren prooi worden. Ik heb het al eerder beschreven, dat de dieren iets niet kennen lijkt me, waar wij telkens weer over struikelen. De apostel Paulus bekende ruitelijk deze door mij bedoelde situatie wanneer hij schrijft: Hoe komt het toch dat ik niet het goede doe terwijl ik het kwade niet wil?

Onze religies kennen geweldige mensen, die met wijsheid, zachtmoedigheid en liefde de mensen een voorbeeld gaven. Gestalten in de geschiedenis die ver voor Christus leefden en toch zijn zachtmoedigheid, zijn geduld en zijn wijsheid leefden en daarmee een voorbeeld gaven. God is immers altijd al met mensen bezig geweest. Tegelijk zullen we moeten durven zien dat er niet voor niets aan het begin van Jezus openbaar leven een ontmoeting staat beschreven met de duivel. Op slimme, zeg maar sluwe wijze, bekoorde hij Jezus om zijn ziel aan hem te verkopen. De weerstand welke de bekoorder kreeg, brengen wij vaak niet op. Zonder dat u nu meteen moet gaan bibberen maar onderzoek eens wat uw zwakheden zijn en hoe we ons daar toch door laten leiden en verleiden. Dat kan zeker lijden met zich meebrengen voor anderen, maar ook voor u zelf. Die bekoorder zit niet in verre landen alleen. Die staat bij u op de stoep, loopt door straten, is aanwezig in winkels, bedrijfspanden, bestuursorganen en parlementen en regeringen. De kleine man, de goede mens, de goedgezondige wordt daardoor wel eens kind van de rekening. De prijs welke de macht van de zonde bewerkstelligt, is vaak hoog. Om te gaan eindigen met weer een citaat uit het boek Spreuken: 'Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.' Geloof kan een wapen zijn om nuchter te blijven, scherp te zien waar het kwade loert en dat we standvastig leren blijven, ook al vergt dat geduld en volharding. Vriendelijke groet, past. Th. van Galen

Draad oppakken of ermee beginnen?

Limburgs Liefste verschijnt 4 x per jaar als (online) magazine met bijdragen in uiteenlopende genres om christelijke vrouwen te inspireren, bemoedigen, ondersteunen en verbinden. Info of inschrijven doet u via de website: www.limburgs-liefste.nl Naar het schijnt en dus opvallend zijn tonen met name ook jongeren veel belangstelling.

De gedoopten in de Basiliek.

- Op zondag 2 oktober, gedachtenis van de engelbewaarders, stapten de ouders
- Roy van den Bosch en Birgit Franssen met dochter Romee welgemoed binnen met meter Demi en peter Mark. Hun adres: Burgemeester L'Ortjestraat 5
 - Rob Houben en Germaine Jongen met dochter Veerle binnen opgewacht door R. van Attekum, die Veerle van dit bevriende stel doopte, met als meter Esther Jongen-van der Schoot en peter Harry Houben. Wonend: Keurvorststraat 18-Molenhoek

We wensen hen een mooie toekomst, bouwend op Gods omarming in het sacrament.

Overleden.

Door ommissie van de redacteur vermelden we nog de volgende 2 overledenen: Op 16 september herdachten we in de Basiliek Clara Stevens-Bosch, die 81 jaar werd, echtgenote van Jan Stevens.

Op 17 september stonden we stil eveneens in de St. Bartholomeus kerk,- bij het leven van Lenie Smeets-Gulikens. Ze overleed in de leeftijd van 87 jaar.

In de kerk van Rothem herdachten we op 5 oktober het leven van Marjo Horssels, waarna we haar te ruste legden op het kerkhof aldaar. Naar menselijke maatstaf nog jong, ze werd net 67 jaar. We wensen haar familie en alle vrienden en vriendinnen inspiratie uit haar leven toe om zo haar leven te blijven vertolken.

Aanmelden deelname 1ste Heilige Communie

Aan de ouders van groep 4.

In deze groep is het mogelijk dat uw zoon/dochter deelneemt aan de Eerste Heilige Communie. De Eerste Heilige Communie zal in 2023 plaats vinden op zondag 14 mei om 11.00 uur in de Basiliek. U kunt uw kind voor deze Eerste Heilige Communie in de Parochiefederatie ld aanmelden via een e-mail naar: vangalen@kpnmail.nl

KERKDIENSTEN 15 t/m 29 oktober 2022:

zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Math en Maria Frijns-Wintraecken

zondag 16 oktober: 29^e ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 Jef Maenen

B 11.00 zang: Basilicakoor
jaardienst Piet Mesterom; jaardienst Gemma Neven-Voncken; ouders Harry Hermens en Jenny Hermens-Kerkhofs; jaardienst ouders Ghijsen-Groteclaes en dochter Maria; ouders van Mulken, ouders Lemmens en kinderen; voor de overledenen van de familie Lahaye; ouders van Es-Smeets; René Claessen off.; Lilian Cleber Ramakers off.; Nelly Erckens-Molin off.; Harry Ummels off.

maandag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar.

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist.

woensdag 19 oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 20 oktober:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur