

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 18 november: Kerkwijding van de Basilieken van de HH. apostelen Petrus en Paulus.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 19 november:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 jaardienst Jozef Timmermans en Hubertina Timmermans-Willems en hun overleden zonen Will, Frans, Jo, Bèr en Jacques en hun overleden schoondochters Jeanne, Lidy, Lien en Miny; voor de overledenen van de familie Verweij-Prinssen; Ellie Rings

zondag 20 november: CHRISTUS KONING, HOOGFEEST.

R 10.00 zeswekendienst Marjo Horssels

B 11.00 zang: Basilicakoor

jrd Jean Tomesen; jrd Remi Hezemans; René Cleassen off.; Lilian Cleber-Ramakers off.; voor de overledenen van de fam. Lahaye; jrd Elisa Biesmans-Wilders, ook voor Jean Biesmans en ome Jacques

maandag 21 november: Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares.

woensdag 23 november: H. Clemens I, paus.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; Elisa Biesmans-Wilders vw haar verjaardag

donderdag 24 november: HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, mart. van Viëtnam.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 25 november: H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 26 november:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst Pierre Pieters en Toos Sips

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NLS8RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochiemeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.21		Vrijdag 11 november 2022

Over Visserlatijn en Liegen.



Na vele jaren zat ik onlangs met een vriend te kijken, terwijl hij aan het vissen was, of de vissen in de visvijver belangstelling hadden voor het aas aan de haak. De vergeten maaien werden tussendoor hem nog gehaald om de maiskorrels niet alleen het oog van de vissen te laten strelen met hun

onbeweeglijke uitstraling.

Toen was ik terug in mijn verleden met de engel in hand! Het mocht niet helpen. Met amper de indruk dat piep kleine visjes speelden met het aangeboden hapje, werd zonder beet de vissessie voltooid. U mag weten dat ik tot aan mijn 18de vaak en met vreugde vaak zat te hengelen aan de oevers van vijvers of de Maas. Won ooit zelfs een jeugdwedstrijd met als beloning een nieuwe hengel. Haalde knotsen van karpers uit het water en een maal een paling die zo groot en dik was, dat ik hem amper durfde aan te pakken. En bij andere vangsten troosten we ons met wat visserlatijn.

Eenmaal genodigd om als 'mensenvisser' in de voetsporen van de apostelen te mogen treden, heb ik baat bij de genoten hengelsport. Ik leerde er geduld te hebben. En ook: niets te vangen. Zelfs geen beet te hebben gehad. En toch ging je elke keer weer naar de waterkant. Met verwachtingen. Ik kende er de vreugde van wat we aan de haak sloegen, maar waren niet mismoedig wanneer het na uren kijken en voeren en bijvoeren en aas wisselen tot geen of

amper succes had geleid. Al die zaken lijken wel wat op het werken in de wijngaard des heren. Zeeën van tijd werd en wordt besteed om voor God mensen te winnen. Woordjes, preken, geschreven artikelen, bedevaarten, lezingen geven, liturgische bezigheden en veel persoonlijke ontmoetingen en gesprekken... organisatie en bestuurszaken: ze zijn bedoeld om te kijken wie we kunnen uitnodigen om dankbaar de boodschap tot zich te nemen om de levensweg een draagvlak en oriëntatie te geven naar geluk, sterkte en welzijn in het zoet en zuur van het leven. Maar hoewel de vijvers er zijn in de vorm van steden, dorpen en kerken- van kapel tot Basiliek en Kathedraal-: het is net als met vissen. Soms heb je de indruk dat men even knabbelt aan het aangeboden. Je haalt wel eens wat binnen, maar de tijden van de grotere vangsten is voorbij. Met collega's daarover sprekend merk ik dat er bij sommigen van hen nog wel wat visserslatijn deel uitmaakt van het gesprek over hun werk. Maar alom is de vangst toch mager. Goddank: de passie van de visser die zich niet laat leiden door succes alleen, is er nog.

Naar mijn overtuiging kan ik visserslatijn (enorme overdrijving) geen 'leugen' noemen, maar een lichte of schromelijke overdrijving. En waarom dan geen leugen? Omdat men weet dat dit vissers eigen is.

Het idee om over dit 'latijn' te spreken kwam niet zozeer door de laatste belevenis bij de vijver, maar doordat iemand de dagelijkse leugentjes 'maatschappelijke smeerolie' noemde. Hij gaf dan ook voorbeelden van wat hij noemde 'witte leugentjes'. Zo van: je zegt tegen je gastheer dat je culinair gegeten hebt maar loopt weg naar huis met de gedachte: als ik maar niet moet braken straks. Of: 'Wat zie je er beeldig uit,' terwijl je gewoon vindt dat geen plastisch chirurg hier nog iets van kan maken. Of dat we lachen om een mop, om de ander een plezier te doen dat hij of zij geestig denkt te zijn. Naast leugen is er ook nog suggestie. We zien iemand in een doktersjas in een 'medisch aandoende' ruimte staan met reclame voor een tandpastamerk. De suggestie is dat het hier een deskundige betreft die het beste met ons voor heeft. Zeer waarschijnlijk is de persoon in beeld een geschikte dame of heer voor een mooi plaatje, dat niet meer is dan klein stukje toneel. In zijn uitleg ging de inleider zo ver, dat hij mensen die publiceren in woord of beeld, ook dan geen leugenaars noemde terwijl ze leugens aan de man brengen. Het noemde het eenvoudig: gebrek aan kritisch onderzoek. Iets dergelijks geeft onze taal ook te kennen met de uitdrukking: "t Is niet al goud wat er blinkt." Oftewel: bij die familie lijkt alles heel fijn en mooi te zijn, maar het lijkt veel mooier dan het in werkelijkheid is. In deze allerzielenmaand moest ik daaraan denken, stilstaande bij onze eeuwige toekomst. Omdat Petrus zei: "Heer tot wie moeten wij anders gaan, U hebt woorden van eeuwig leven." Hij wilde voor die waarheid zelfs de marteldood niet ontlopen omdat hij het opnam voor de waarheid welke hij in Jezus gezien en gehoord had. Deze had immers gezegd: "De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden, die niet geloven." Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou. En verraad wijst weer op: de leugen. Daarom moeten we waakzaam zijn, te allen tijde.

Vriendelijke groet, past. Th.v.Galen

We namen afscheid van:

Annie Reijnaers, en wel in de kerk van Meerssen West op 5 november. 73 Jaar is ze geworden. We legden haar dicht bij het graf van zoon Claus, die haar 6 jaar geleden ontvallen was,

Gedoopt:

Op 6 november in de Basiliek: Claire Reiners, dochter van Remco en Juliette Reiners-Tellier, wonend te Maastricht, Atoomstraat 20

Wat gaan we doen met de avondmis in de kerk van Meerssen-West gedurende de koud(ere) tijden?

Na de mis op 12 november gaan we met de kerkgangers in gesprek over wat ze denken dat goed is. Het aantal kerkgangers laat toe, dat we de avondmis op zaterdag ook in de dagkapel kunnen doen. Deze ruimte is te verwarmen, zonder daarmee de hele grote kerk op enigszins aangenaam peil te moeten brengen. In de Basiliek en Rothem kennen we deze mogelijkheid niet voor de weekendliturgie.

KERKDIENTEN 12 t/m 26 november 2022:

zaterdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

zondag 13 november: DRIËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zang: Ceciliakoor

Sjo Simons en Lies Paulissen; Ger Lambrechts; Marjo Horssels off.;

B 11.00 jrd Hub Jaminon; jrd ouders Pluymakers-Degens; jrd. ouders Hollanders-Tölle, dochter Rosa en zoon Frans; jrd ouders Jacobs-Damoiseaux en schoonzoon Harry Engelen; 2^e jrd Giel Frijns; Bernardus van Ooteghem en zijn echtgenote off. Sef Ploemen off.

maandag 14 november:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar.

woensdag 16 november: H. Margarita van Schotland; H. Gertrudis, maagd.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel