

donderdag 15 december:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 16 december:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 17 december:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 18 december: VIERDE ZONDAG

VAN DE ADVENT.

R 10.00 jrd. Elisa Habets-Genders en Sjef Habets

B 11.00 tgv een huwelijksdag; jrd. echtpaar Heynens-Lambrichs; jrd. Iet Dolmans-Gelders; François en Monique Dupuits, Gerda Dupuits-Frissen, Wil Dupuits, Mathijs Frissen-Pasmans; Lilian Cleber-Ramakers off.



maandag 19 december:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 20 december:

woensdag 21 december:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 22 december:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 23 december: H. Johannes van Kenty, priester.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 24 december: Vooravond van Kerstmis, geboorte van de Heer

B 17.30 Gezinsmis, zang: communicantjes

Lies Ausems-Aarts off.

W 19.00 zang: Groot Koor

voor overleden vrijwilligers: Jean Reijnders; Jean Gielissen; Pierre Schenk; Jacq. Schenk; Frans Odekerken; Gène Martens; Louis Bleumink; Hub Kerckhoffs; Giel Dolmans; Cor Dumoulin; Wil Elshout; Wiel Ramakers; Frans Ramakers; Paul Hendriks; Jo Konings; Bèr Duykers; Sjaak Penners; Huub en Annie Curvers-Vroemen; Harrie Claessens; Wim Peeters, Jef Janssen; Pater Jef Martens; Peter Jef Willems; Mien Slangen-van Boxtel

R 20.30 zang: Ceciliakoor

Familie Gulpen

B 21.30 zang: Basilicakoor met Kerstliederen

B 22.00 Nachtmis met Basilicakoor

Guus Lazarus; Henk Ramakers; Huub en Annie Curvers-Vroemen en grootouders Curvers en grootouders Vroemen; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en Ome Jacques; Maria Bastings off.

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.23		Vrijdag 9 december 2022

Zomaar een gedachte over het leven.



Raymond stond op uit zijn comfortabele zetel om een deur dicht te doen. Hij voelde het namelijk tochten. En met de nieuwe gasprijzen liet je toch geen kou binnen. De achterdeur bleek op een kier te staan. Toen hij deze wilde sluiten, zag hij dat het buitenlicht brandde en zag tegelijkertijd dat de schuurdeur nog openstond. Hij liep door de tuin en vergrendelde de deur. Zich omdraaiend om terug te keren viel op dat boven in de badkamer licht brandde. Terwijl niemand van de kinderen thuis was.

Hij liep de trap op, vergewiste zich dat er niemand in de badkamer bezig was, zijn hand zocht de lichtschaakelaar want stroom was ook duur. Op dat moment hoorde hij dat de kraan drupte boven de badkuip. Na deze stevig te hebben dichtgedraaid, trok hij zijn wijsvinger open aan een scherp randje van het zeeprekje. En aangezien hij bloedverdunners slikte, zocht hij in het wandkastje naar een geschikte pleister. Tevreden dat het goed was aangebracht, doofde hij het licht, trok de deur dicht en liep naar beneden. "Waar ben je de hele tijd geweest?" vroeg zijn vrouw. "Och, ik heb even de achterdeur dichtgedaan", zei hij.

Terwijl ik op zaterdag 26 november de kerkdeur van de sacristie achter me dichttrok, na de laatste mis van het kerkelijke jaar 'C', besepte ik hoe snel toch weer de tijd gaat. Want ik had alweer het lezingen boek van jaar 'A' klaargelegd voor de liturgie van de 1ste Adventzondag. Een soort 'oudjaarsbeleving' nam ik even mee naar de pastorie. Daar lag wel weer werk op me te wachten. Veel tijd verliezen door daar lang bij stil te staan zou niet slim zijn. Maar mijn gedachten gingen uit naar die velen, die ook voelen dat de tijd door je handen glipt. Naarmate de mens ouder wordt, lijkt de tijd sneller te gaan. En veel dingen welke je deed en doet, krijgen weinig naam, terwijl de tijd met onbenullige dagelijkse zaken voorbij schrijdt. Hoe vaak heb ik niet met mensen samengezeten om een uitvaart voor te bereiden. Niet zelden, in het verleden meer dan nu, vroeg men een helpende hand om een heel leven te duiden op de ruimte

van een klein prentje, het gedachtenis prentje. Ook als de dierbare lang had mogen leven, konden we met een paar treffende woorden de deelnemers aan de uitvaartdienst het gevoel geven: ja, zo was hij/zij. Ooit verdwenen die prentjes in ieders kerkboek, en werd er voor hen nog gebeden. Die kerkboeken zijn weg en prentjes verdwijnen na korte of lange tijd in de prullenbak en komen bij het oud papier.

De 1ste Adventzondag staat voor de deur. Weer een heel nieuw kerkelijk jaar dient zich aan. Met volle teugen laat ik me weer leiden door de lezingen die we op zondag om de drie jaar krijgen aangereikt (we kennen de jaren A, B en C) en de weekdagen om de twee jaar wat de eerste lezing betreft. Kerst vormt even een rustpunt, en wanneer eenmaal de grendel op 2022 wordt geschoven, schieten we weer snel door 2023. Boordevol feesten van verjaardagen, jubilea, markante dagen en uitzicht op vakantietijden voor rust en ontspanning, spannende zaken als examens en heuglijke momenten rond, geboorte, huwelijk, doop, 1ste Communie of Vormsel bij deze of gene familie, bereiken van de pensioenleeftijd, afscheid van dierbaren - verwacht of onverwacht -, verrassingen - positief of negatief - door wereld- of lokaal nieuws. Ook dan volgt weer de dag dat de deur dichtvalt en het de laatste dag is van het kerkelijke jaar. Dan staat de Advent voor de deur met de lezingen van jaar B. En dan belt iemand en vraagt: "Waar was je?" Zal ik dan antwoorden: "Och, was even de deur dichtdoen?"

Ben blij dat ik mocht leren leven met God. Leven met God is niet alleen rekening houden met wat Hij van ons vraagt, maar ook leven van Zijn hulp. Je kunt het niet alleen. Je hebt vragen. Je hebt Zijn hulp nodig. Je hebt dagelijks vergeving nodig voor je zonden, de dingen die je fout gedaan hebt. Je hebt dagelijks Gods genade nodig. Leven met God is een biddend leven. Maar wat is bidden? Bidden is erkennen dat Hij er is. Bidden is je in gedachten tot God richten. Jij kunt Hem niet zien, maar Hij is overal en weet van ons af. Dat wonderlijke vraagt om stil zijn voor God. Vouw je handen, sluit je ogen, en vraag: "Heere, laat mij zien en leer mij geloven." Het is niet alleen vragen, maar ook zeggen dat je wilt luisteren naar Zijn Woord. Dat je Zijn hulp daarbij ook nodig hebt. Maar het is ook danken voor wat je mocht ervaren aan Zijn nabijheid in welke omstandigheden dan ook. Het is de Geest (Heilige Geest) van God die je bidden leert. Je staat er niet meer alleen voor! En daarmee en daardoor wordt elke dag rijk. Hoop dat velen dat ook mogen (gaan) proeven.

Vriendelijke groet, pastoor Th.v. Galen.

De Gulden Mis.

Misschien kent u de aloude en wondermooie traditie van de GULDEN MIS, de 'Missa Aurea'.

Op quatertemper-woensdag (14 december dit jaar), in het hart van de Adventstijd, wordt 's ochtends vroeg, vóór zonsopgang, enkel bij het licht van vele kaarsen, de Mis van Onze Lieve Vrouw in de Advent gezongen. Dit is de 'Roratemis', ofwel de Mis van de Onbevleete Ontvangenis.

In deze Mis wordt de aandacht gevestigd op de rol van de Allerheiligste Maagd Maria in de Menswording: de kerk wordt opgesmukt met het licht van talloze kaarsen, zodat we nog klaarder herinnerd worden aan het Licht der wereld dat scheen in de duisternis. Op deze wijze viert de Kerk het 'gulden mysterie' van ons Geloof: Maria's FIAT, haar Jawoord bij de boodschap van de Engel. Van haar die geheel en al was toegewijd aan het volbrengen van Gods heilige Wil. Dit is ook de reden waarom de katholieke families altijd talrijk naar deze Mis kwamen: om al hun intenties en zorgen aan Onze Lieve Vrouw toe te vertrouwen, en haar hulp af te smeken om zich aan God Heilige Wil over te laten en alles te doen of desnoods alles op te geven ter liefde Gods. Welke problemen ons ook bekommeren, God zal ook voor ons alles ten beste

weten te keren, indien wij ons met vertrouwen tot Hem wenden en JA kunnen zeggen op zijn heilige Wil, zoals Onze Lieve Vrouw het ons voordeed. .

Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoort wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis wendt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis genoemd.

Alvast het schema van de H. Missen met de kerstdagen.

Met Kerstavond: Basiliek om 17.30 gezinsmis en om 22.00 Nachtmis.

In Meerssen West om 19.00 uur.

In de H. Hart te Rothem om 20.30 en in de Basiliek om 22.00

Kerstdag zijn de diensten om 10.00 te Rothem en Basiliek om 11.00 uur en op 2de kerstdag om 10.00 in Meerssen-West en 11.00 in de Basiliek.

Geluidsinstallatie in Rothem

Op 8 december komt een firma beoordelen en mogelijk meteen plaatsen wat nodig is om kerkgangers en pastoor blij te maken met het verbeteren van de geluidswaername.

KERKDIENTEN 10 t/m 24 dec 2022:

zaterdag 10 december:

B	09.00	H. Mis
W	19.00	zang: dameskoor; 1 ^e jaardienst Ellie Rings; Hubertina Timmermans-Willems

zondag 11 december: DERDE ZONDAG

VAN DE ADVENT.

R	10.00	zang: Ceciliakoar Marjo Horssels off.
B	11.00	jrd. Gerthy Vossen-Sleijpen; jrd. mevr. Kubbinga-van Wortel; Thérèse Heijnen-Mullenders; Harrie Lemmens; Francois Dupuis, Monique Dupuits, Wil en Gerda Dupuits-Frissen; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; Herman van Wagenberg; Ria Geuzendam ter Halle en Christa Ludwig

maandag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe.

B	19.00	H. Mis
---	-------	--------

dinsdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares.

B	15.00	H. Mis in Beukeloord
---	-------	----------------------

woensdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleeraar.

B	07.00	Gulden Mis
---	-------	------------

zang: Schola

W	18.00 tot 18.55	Aanbidding in de dagkapel
---	-----------------	---------------------------

W	19.00	gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven
---	-------	--

