

vrijdag 30 december: H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 31 december: Vooravond van Moederschap van de H. Maagd Maria.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 voor de overledenen van afgelopen jaar

zondag 1 januari: MOEDERSCHAP VAN DE H. MAAGD MARIA.

R 10.00 voor Gods zegen over onze parochie in 2023

B 11.00 zang: Dameskoor

voor Gods zegen over onze parochie in 2023

Monique en François Dupuits, Gerda Dupuits-Frissen, Wil Dupuits, Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; Agnes Schutgens-Maes off.; Jean Jennekens off.

maandag 2 januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 3 januari: -

woensdag 4 januari:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 5 januari: H. Gerlach, kluizenaar of H. Karel (Houben) van St. Andries, priester.

B 10.00 H. Mis, Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 6 januari:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Dameskoor:

voor Gods zegen over onze parochie in 2023

Voor bijzondere intentie

zondag 8 januari: OPENBARING VAN DE HEER.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 jaardienst ouders Claessens-Frederics; Sjang en Fien Ramaekers; Fonds Lemeer off.

maandag 9 januari: DOOP VAN DE HEER.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 10 januari: -

woensdag 11 januari:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 12 januari:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

19.30 Bedevaartsmis St. Gerlachus te Houthem

zang: dameskoor

vrijdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 14 januari:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Huub en Annie Curvers-Vroemen

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NLI4RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2022.24		Vrijdag 23 december 2022

### Thuis komen.

Dit hoort bij de belangrijkste dingen in een mensenleven. Wie kent niet het gevoel van thuiskomen. Je hebt een vermoedende, warme dag op school achter de rug. Alles kleeft en plakt. Twee proefwerken gehad en een cijfer terug gekregen: een 7,9 en daardoor is je eindcijfer net van 5,8 naar 6,1 gegaan. Tijd voor een feestje. Maar eerst een douche. Twee kilometer voordat je thuis bent loopt je fietsband fluitend leeg.

dat nog! En als je dan je fiets tegen de muur bonkt, je in de bank valt en je moeder zegt: precies op tijd, ik heb de koffie klaar, hoe was het vandaag? Dan is dat thuiskomen.

Het was weer raak. De vergadering liep uit, omdat sommigen er niet genoeg van kregen zichzelf te horen oren. Ze wisten alles beter want de beste stuurhul staan aan wal. Je weet dat je man nachtdienst heeft, dus met alle opgelopen spanningen zit je thuis alleen.



Maar zodra de sleutel zich laat horen blaft Viktor enthousiast en wanneer hij je ziet komt hij blij kwispelstaartend naar je toe. Dat is thuiskomen.

Thuis komen: het is meer dan een lichaam ergens binnen brengen. Het is ook daar waar rust, evenwicht, aanwezigheid, begrip en warmte is. Je wilt je graag in harmonie voelen met de situatie waar je je in bevindt!

We leven in een bijzondere tijd, een steeds veranderende wereld die opwindend en inspirerend is, maar die ook een bron van stress en onrust kan zijn.

In het Bijbelboek Prediker 3:11 staat dat God de eeuw, de eeuwigheid, in het hart van de mens gelegd heeft. In de nieuwe bijbel vertaling is deze tekst weergegeven met: God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven. De letterlijke weergave is: God heeft de eeuwigheid in het hart van de mens gelegd. We verlangen naar eeuwige werkelijkheden, harde kernen, blijvende principes. Naar geluk dat groot genoeg is en blijvend genoeg om ons hart te vullen. En God zegt: "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, genade voor nu en toekomstige genade." Ons probleem is, dat we het op plaatsen en in middelen zoeken waarin dit vervullende geluk niet blijvend te

vinden is: kopen, reizen, genieten is onschuldiger dan: drugs, seks, geld en macht. We fluisteren tegen elkaar 'dit is 't einde!', het einde van steeds moeten denken aan sores, even los komen van problemen; het einde van je storen aan beperkingen, even de remmen los; het einde van het beklemd zitten in angstigheid, even daar boven uitstijgen. Even, heel even lijkt dit waar, maar vervolgens zijn we weer terug bij af.

We laten ons tevreden stellen met de zoethouders van deze wereld, met de inbeeldingen in onze gedachten, met dorstflessers, die onze werkelijke dorst niet lessen. En met eten waar we, snel of op langere termijn, buikpijn van krijgen. Zeker als de wereld 'unheimisch' wordt. Dit Duitse woord geeft meteen aan dat je uiteindelijk geen goede gevoelens krijgt en geen voldoening ervaart wanneer hart en geest geen warmte en geborgenheid (meer) vinden. Wanneer eenheid en harmonie tussen mensen geen kans meer krijgt zich te nestelen. Tegelijkertijd geloven we, meestal zonder het te beseffen of te weten, in de leugen van de duivel, Gods tegenstander. En enkele van satans favoriete leugens gaan over de hemel. In het boek Openbaring 13:6 staat: Het beest opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Dus Gods vijand, onze vijand, lastert drie dingen: Gods persoon, Gods mensen en Gods plaats, de hemel. De duivel is bitter gestemd ten opzichte van God. Hij heeft een hekel aan wie bij God hoort en de plaats waar God woont, waar hij zelf nooit meer kán en mág komen. En als we niet oppassen geloven we deze praatjes en leugens van de duivel.

Wie zich daarvan niet bewust wordt, hongert nog wel naar iets wat heel mooi en fijn, nuttig en nodig lijkt, maar blijft in het hart voelbaar onrustig. Zoals Augustinus, de grote kerkleraar schreef: "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U mijn God". De wereld biedt onrust aan, steeds meer op alle fronten. Er wordt enerzijds met veel geld gegoooid, en steeds meer merken mensen dat ze tekort gaan komen. In die 'unheimische' werkelijkheid kan een mens tot Mij die belast en beladen zijt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Ik wens u dat succes eraan verbonden van harte toe in 2023.

Vriendelijke groet, past. Th. van Galen

#### **Gedoopt:**

- In de Basiliek ontving pater van Meijngaarden de ouders Giovanni Hartmans en Caline Tilmans voor de doop zontje Joaz. Ze wonen Clauslaan 26 in Bunde.
- In de St. Jozef Arbeider was er op 11 december vreugde voor de ouders Tobias en Naomi Timmermans-Commissaris omdat zoon Jonas werd gedoopt door diaken Knops, tevens overgrootvader van de dopeling. Bunderstraat 127 A

#### **In de kerk herdachten we:**

- Op 2 december in de Basiliek mev. Cécile Quaedvlieg-Linssen, laatst woonachtig geweest in Maastricht maar geboren en wonend geweest in Meerssen, 89 jr.
- Op 6 december in de H. Hart van Jezus dhr. Peter van Hooren, uit de Burgemeester Dohmenstraat, 79 jaar.

#### **Blij met de nieuwe website. Parochieclustermeerssen.nl**

Nadat de parochie jarenlang niet of nauwelijks vindbaar was, zijn we nu niet alleen te vinden, maar groeit er ook een mooie informatie bron. We zijn nog in ontwikkeling, hetgeen ook feitelijk hoort bij een site. Wat zeker de moeite waard is de maandelijkse kinderpagina. Wanneer u <https://rkkids.nl/kp2021> thuis intoetst komt de kinderpagina meteen op uw scherm

## **KERKDIENTEN 24 dec 2022 t/m 14 jan 2023:**

### **zaterdag 24 december: Vooravond van Kerstmis, geboorte van de Heer**

- B 17.30 Gezinsmis, zang: communicantjes  
Lies Aussems-Aarts off.
- W 19.00 zang: Groot Koor  
voor overleden vrijwilligers: Jean Reijnders; Jean Gielissen; Pierre Schenk; Jacq. Schenk; Frans Odekerken; Gène Martens; Louis Bleuminck; Hub Kerckhoffs; Giel Dolmans; Cor Dumoulin; Wil Elshout; Wiel Ramakers; Frans Ramakers; Paul Hendriks; Jo Konings; Bèr Duykers; Sjaak Penners; Huub en Annie Curvers-Vroemen; Harrie Claessens; Wim Peeters, Jef Janssen; Pater Jef Martens; Pater Jef Willems; Mien Slangen-van Boxtel
- R 20.30 zang: Ceciliakoor  
jrd. ouders Van Kan-Wolfs, broer Piet en dochter Janieta
- B 21.45 Kerstliederen met Basilicakoor
- B 22.00 Nachtmis Zang: Basilicakoor  
Guus Lazarus; Henk Ramakers; Huub en Annie Curvers-Vroemen en grootouders Curvers en grootouders Vroemen; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en Ome Jacques; Maria Bastings off.

### **zondag 25 december: KERSTMIS, GEBORTE VAN DE HEER, HOOGFEEST.**

- R 10.00 zang: Ceciliakoor  
familie Gulpen-Hanssen; Jef Maenen en ouders Maenen-Reijnders
- B 11.00 zang: Basilicakoor  
jrd. Bèr Odekerken, Lena Odekerken-Maenen en zoon Frans; jrd. ouders Meyers-Ramakers; jrd. George Smeets en overleden familieleden; Eveline Cobben-Bemelmans; ouders Janssen-Horsmans; Tiny en Karl-Anton Goertz; Jean Jacobs; ouders Schoonbrood-Pluymaekers en tante Mien; Ludy Nijsten-Alken; Jean en Lisa Lemmens-Engelbert en dochter Jeanine Asworth-Lemmens; ouders Swanenvleugel-Meijers; ouders Maria Ritzen-Wijnen, Leo Wijnen en kinderen Anny, Sjef en Jo; Agnes Schutgens-Maes off.; Maria Bastings off.; voor de overleden fam. Lahaye; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en Ome Jacques; jrd. Hans Scheeren en overleden familieleden

### **maandag 26 december: TWEEDE KERSTDAG.**

- W 10.00 Frans en Tiny Bartels-Goyen; gestichte jaardienst overledenen van de families De Jong, Kruythof en Boskamp
- B 11.00 zang: dameskoor  
1<sup>st</sup> jrd. Thérèse Heijnen-Mullenders; Math Hollands en kleinzoon Caspar; Jef Cortenaar; ouders Simons-Raven en dochter Marlies en zoon Frans; Agnes Schutgens-Maes off.

### **dinsdag 27 december: H. Johannes, apostel en evangelist.**

### **woensdag 28 december: HH. Onnozele Kinderen, martelaren.**

- W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
- W 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

### **donderdag 29 december: H. Thomas Becket, bisschop en martelaar.**

- B 10.00 jaardienst ouders Snijders-Bex  
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur