

maandag 16 januari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 17 januari: H. Antonius, abt.

woensdag 18 januari:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 19 januari:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbedding tot 11.45 uur

vrijdag 20 januari: H. Sebastianus, martelaar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 22 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zeswekendienst Peter van Hooren

B 11.00 zang: Basilicakoor
zeswekendienst Cécile Quaedvlieg-Linssen; jaardienst Truus Cobben-Lemmens; jaardienst Truus Frissen-Muytjens; jaardienst Pierre Barbier

maandag 23 januari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.

woensdag 25 januari: De bekering van de H. apostel Paulus.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen.

B 10.00 Frans Vandenboorn; Margriet Vandenboorn-Wings en hun zoon Theo

Aansluitend geleide aanbedding tot 11.45 uur

vrijdag 27 januari: H. Angela Merici, maagd.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst overleden echtpaar Aggenbach-Meijns en Pierre en Annie Giesen-Dohmen

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.01		Vrijdag 13 januari 2023

Het wonderwoord klinkt niet alleen in de kerken.

Twee vrienden zitten samen. "Wat voor dag is het vandaag?" "Weet ik niet, kijk maar in de krant, die ligt op tafel." "Dat zie ik, maar die is van gisteren." Bent u van de tijd of van de tijdgeest? Ik geef u mogelijk, misschien en eventueel stof tot nadenken met het volgende. Een van de wonderwoorden die enorme impact hebben op ons leven, op onze hoop of op ons gedrag is het woordje 'MOGELIJK'. Waar het gebruikt wordt, heeft het vaak ongekend enorme impact. Het viel me de laatste tijd steeds meer op, hoe vaak men het gebruikt in de gesproken of geschreven lokale, nationale en internationale berichten. De ontzuivering erover kwam ook eens op papier einde 2022. "We zijn geneigd om kansen te hoog in te schatten", zegt journalist en econoom Mathijs Bouman. "Dat doen we bij loterijen, maar bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van overbodige verzekeringen." "Dat principe is hetzelfde: we worden bang of lekker gemaakt met een bepaald vooruitzicht en vergeten naar de kansberekening te kijken. Op het gebied van kansrekening zijn we heel dom, dat kunnen we heel slecht. Dan vallen we terug op 'magisch denken'. Even op de dobbelstenen blazen voordat je gooit of je loten kopen bij een winkel waar al meerdere prijzen zijn gevallen. Zo leerde men ons dat de kans groter is dat je: Acht keer op rij 6 gooit met een dobbelsteen (die kans is 0,000000595, dus 4,25 keer groter); in Nederland wordt getroffen door de bliksem (die kans is 0,0000005, dus ruim 3 keer groter); in Nederland in het verkeer overlijdt (die kans is 0,000042375, gebaseerd op het aantal verkeersslachtoffers dat vorig jaar viel, dus bijna 267 keer groter). We lezen of horen het zowel om ons enthousiast te krijgen, maar het kan ook de angst

stevig voeding geven. Zodra men begint met ‘Het zou kunnen zijn dat mogelijk...’ krijgt menigeneen stevig de schrik. Lieve mensen lieten me bijvoorbeeld onlangs uit pure bezorgdheid weten beter niet op weg te gaan omdat er dikke mist voorspeld was. Naar buiten kijkend, vond ik het totaal meevallen. En wie later leeft, dán zorgt en beziet of rijden dan nog verantwoord zou zijn. Een hele poos, zeg maar uren later, kon ik zonder spoor van mist huiswaarts keren. Anders gezegd: zodra het woordje mogelijk wordt gelanceerd kijken we meteen zorgelijk als het over waarschuwingen gaat ok krijgen we winnaars te zien wanneer het een belofte treft. Een groot kiekje, dat voortdurend herhaald wordt van de gelukkige winnaars en winnaar, voedt onze wens en wil om toch nog maar snel een lot te kopen. Immers: stel dat... Ook ‘Codes’ kunnen een hulp zijn, en ik wuif het ook niet radicaal weg als zijnde ridicuul. Eigen waarnemingen mogen we toch ook nog meenemen? Met cijfers wordt heel wat ‘bewezen’. Maar had men de bovengenoemde getallen vertaald naar de geringheid van een kans op de jackpot van 30 miljoen, zouden er geen ruim 7 miljoen loten verkocht zijn. De kans dat... eventueel mogelijkwijfs het u treft.... Ik combineerde dat met de opmerking van de grote apostel Paulus: “Terwijl zij zeggen: “Er heerst vrede en veiligheid” juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals weëen een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn. (1Thes, 5,2-7). Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

Afscheid kerkbestuurslid.

De vergadering van het bestuur op 21 december was niet alleen dat laatste van 2022, het was de laatste van Cyriel van Attekum, die met vele verdienstelijke jaren vol enorme betrokkenheid en getoonde kennis en inzet, het bestuur moest verlaten omdat zijn termijn verstreken was. Natuurlijk een aderslating, waarin ik als pastoor mocht ervaren dat hij mij persoonlijk goed door de inwijdingstijd gegidst en bijgestaan heeft. Zijn hart blijft gelukkig slaan voor de Basiliek en haar familie.

Gedoopt:

Op 27 december in de Basiliek: Klara van der Wouw, dochtertje van Peter en Zusanna van der Wouw-Kulczak, wonende in Schinnen. Met de doop door R. van Attekum staat ze nu voor altijd dicht bij het Kerstkindje.

Overleden. Op 7 januari namen we afscheid in de H. Hart kerk van Lenie Ramaekers-Hocks, die 55 jaar woonde op de Klinkenberg. Ze werd bijgezet in het graf van haar overleden echtgenoot op het kerkhof aldaar.

Tipje van de sluier.

Op vele plaatsen werden de financiële boeken 2022 gesloten om met het nieuwe kalenderjaar weer te kijken wat er binnenkomt. Men weet dan ook definitief of het een gunstig jaar was, of men quitte draaide of dat er winsten werden gemaakt. In het laatste geval is er meer hoop op toekomst dan wanneer je enkel rode cijfers ziet.

In het kader van de KERKBIJDRAGE gaan we u een aantal keren iets laten weten, zover ondergetekende het daadwerkelijk weet.

Kerken hebben diverse kanalen om haar bestaan te kunnen garanderen. Waar kunnen wij de kosten nog dragen, en waar niet meer. Dat is afhankelijk van Kerkbijdrage, Collecten, Kaarsen geld, Giften, Schenkingen en Legaten, Gestichte Heilige Missen, (vroeger Rente van het vermogen als dat er was).

Einde 2022/begin 2023 zag ik van de 3 kerken wat we naar de banken brachten. Dit zijn opbrengsten van Collecten in weekenden, van uitvaarten en huwelijken, alsmede kaarsengelden. St. Bartholomeus: € 35.527 H. Hart van Jezus: € 1471 . West (laatste storting was 1 juni 2021) € 7.341 .Volgende keer of spoedig erna hoop ik de cijfers te hebben van de kerkbijdragen.

Als u dan leest dat we voor kerkmuziek op jaarbasis in de Basiliek op rond € 40.000 moeten rekenen voor 2022, snapt u dat het zonnetje in de toekomst niet kan blijven schijnen. Inkoop kaarsen roomt immers al meteen flinke hap af. Volgende keer meer. Pastoor Th. van Galen

Wie kan mij een tip geven?

Er zijn mensen heel handig om met materiaal om te gaan en iets te maken. Voor de aanbidding zou ik graag met iemand willen overleggen of we voor de Basiliek een expositietroon kunnen maken. Deze kan bij elke aanbidding op donderdagen en in het octaaf elke dag, een waardig middel zijn om de Monstrans op te zetten uit te stellen. Ik denk aan mensen die met metaal kunnen werken. Past. Th. van Galen

KERKDIENTEN 14 t/m 28 januari 2023:

zaterdag 14 januari:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Huub en Annie Curvers-Vroemen

zondag 15 januari: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 Guillaume en Sophie Purnot-Bergenuizen,hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Lilian Cleber-Ramakers off.