

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 2 februari: OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS).

B 10.00 H. Mis
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar.

B 09.00 H. Mis, aansluitend Blasiuszegen

zaterdag 4 februari:

B 09.00 Jef Maenen
W 19.00 zang: Groot Koor; aansluitend Blasiuszegen
Huub en Annie Curvers-Vroemen; gestichte jaardienst Mia Beenkens-Stassen; Jef Janssen, uit dankbaarheid

zondag 5 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Na elke H. Mis: Blasiuszegen

R 10.00 H. Mis
B 11.00 zang: dameskoor
jaardienst Frans Muytjens; jaardienst Yvonne Huigens-Odekerken; jrd. ouders Simons-Raeven dochter Marlies en zoon Frans; François en Monique Dupuits, Gerda Dupuits-Frissen, Wil Dupuits, Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; Sjang en Fien Ramaekers; Lies Aussems-Aarts off.; deken Leo Kirkels

maandag 6 februari: HH. Paul Miki en gezellen, martelaren.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 7 februari:

woensdag 8 februari: H. Hiëronymus Emiliani.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 9 februari:

B 10.00 H. Mis
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 10 februari: H. Scholastica, maagd.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

B 09.00 H. Mis
W 19.00 zang: dameskoor
jaardienst Eveline Cobben-Bemelmans; gestichte jaardienst Hubertina Neven

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parchieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.02		Vrijdag 27 januari 2023

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.

Een boer brengt een mud aardappelen bij twee ongetrouwde zusters. Ze vragen hem de voorraad te storten in een hok in de schuur. Naast de schuur staat een kippenhok waarin vijf kippen en vijf hanen lopen. "Ach," zegt de boer tegen de dames, "waarom heeft u vijf hanen? Eén is genoeg hoor!" Zegt de oudste van de zussen tegen de boer: "U hebt makkelijk praten, maar wij weten wat wachten is."

Wachten en verwachten: twee bijna dezelfde woorden, die zich alleen door een klein voorvoegsel van elkaar onderscheiden. En toch... in deze twee woorden, wachten en verwachten, zijn twee ervaringen weergegeven, die mijlen ver van elkaar afliggen. 'Wachten' daar kunnen we allemaal een liedje van meezingen. Wachten werkt op je zenuwen: wachten aan een loket, in een verkeersfile, wachten in een spreekkamer. Je weet niet hoe je de tijd moet doodslaan, de tijd loopt ongebruikt door je vingers. Het is zeker niet altijd de meest verheffende



bezigheid. Wachten ervaren we vaak verloren tijd, als zinloos, dus worden we er kribbig van. Verwachten is heel iets anders. Daarin is elk ogenblik gevuld. Verwachten is als een droom. Een moeder die haar eerste kindje verwachtte zei eens: 'Negen maanden op een kindje wachten, ik dacht: dat is een eeuwigheid, maar nu weet ik dat dit helemaal niet lang is. Je hebt die tijd echt nodig om naar die geboorte toe te groeien!' Wat een vreugdevolle tijd is dat: iemand verwachten. Reikhalzend naar iets of iemand uitzien. Brengt ook spanning met zich mee, maar die zorgt voor positieve prikkels. Wie niets

meer te verwachten heeft, is of doodgelukkig of ervaart het leven als zinloos. De ontwikkelingen direct om ons heen of in de grote wereld waarin we leven, waartoe geven zij u aanleiding? Verwachtingen? Stemmen zij ons hoopvol? Gaan we het wachten geduldig aan? Enerzijds zou ik wel willen. Om rustig en gelaten de dingen te zien gebeuren, aanhoren wat er zich afspeelt, zonder me er zorgen over te maken. Maar voor niets gaat de zon op! Hetgeen betekent, dat je niets voor niets krijgt. Er zal gesproken moeten worden, overleg gevoerd, en geschreven, voorstellen zijn nodig en hoofden moeten we bij elkaar steken. Maar hoofden staan vaak weer niet dezelfde kant op. Dus zoeken we medestanders voor onze wensen, plannen en ideeën. Dat resulteert dan weer in partijen en bewegingen. Die maken ons duidelijk dat we elkaar kunnen verrijken met en door kennis en inzicht. Het kan ook anders uitpakken! We lezen en zien dat al in de jonge kerk en tijde van de apostelen. Wanneer wij even kijken naar de eerste christenen in Korinthe, (1 Kor.3:1-9) dan lezen wij al over een verdeeldheid, favoritisme. Ik ben van Paulus...Ik ben van Apollos... Kijken we naar alles wat gaande is in de wereld om ons heen, of het nu zich afspeelt in onze gemeenten, of in onze provincie, ons land, in Europa of in de hele wereld! Het lijkt ondoorzichtig, er zijn weerstanden en opstanden, vol vechters en bekvechters. Ieder heeft zo zijn eigen 'bewijzen'. Omkijkend naar de geschiedenis zien we vaak dat mensen ziende blind waren en horend doof konden zijn. In een wereld vol onvrede en onrust, lijkt het me goed te durven spreken over en vanuit de Vredevorst. In 2021 vormde het christendom de grootste wereldwijde godsdienstige stroming met 2,2 miljard en is daarmee de grootste van de grotere religieuze stromingen. Helaas kennen we ook daar een grote verdeeldheid. Er lijkt maar één weg ten goede te kunnen zijn, een weg welke ik ooit las in een oude joodse vertelling. In een oude Joodse legende. Daarin vertelt een grootvader aan zijn kleinzoon: "Aan een Romeinse stadspoort zit een blinde bedelaar, die wacht en wacht en wacht... en deze bedelaar is de Messias". "Op wie wacht hij dan, grootvader?" De oude man legt de hand op het hoofd van het kind en zegt: "op jou, jongen". Laten we zacht het lied neuriën: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

Gedoopt

In de Basiliek presenteerden de ouders Vincent en Lenka Willems hun dochtertje Emma op 21 januari, overgekomen uit Basel om haar op het spoor van Gods geborgenheid te zetten.

Aandacht voor het waarom van de kerkbijdrage.

We lieten u vorige keer weten wat de muzikale verzorging op jaarbasis voor de Basiliek betekent, dit maal leest u iets over de jaarlijkse verzekering. Het gaat dan over de kerken, de kapellen, orgels en kruiswegstaties in de kerk van

West. Ook hier komt een bedrag uit de bus rond de € 36.000, Rothem is hier in niet mee berekend, alwaar de premie op een paar euro na 5500 is. Inmiddels zijn we eens begonnen om te gaan kijken welke deelnemers er zijn aan de kerkbijdrage voor de Basiliek. Rothem is wel al jaren in beeld. En als deze klus klaar is, richten we onze ogen ook op West. Goed om overzicht te krijgen en u een volgende keer inzicht te geven. We zien al wel dat er maandelijks een kleine 70 'voordeuren' zijn die maandelijks een bedragje over maken. Maar ook kwartaal, halfjaarlijkse of jaarlijkse bijdragen zijn er, die dan doorgans wel 'doortikken'. Ik kan u wel verklappen dat een eerste indruk ons niet euforisch maakt... De parochies krijgen een bisdom norm aangereikt, welke € 115 als richtbedrag per jaar is. Maar altijd werd gezegd dat mensen geen grenzen hoeven te stellen aan de hulpvaardigheid als het kan en dat we mild omgaan met hen die het minder makkelijk hebben om dat bedrag te voldoen. Uit een parochie in het dekenaat Landgraaf waar ik werkte is onlangs een kerk afgebroken. Lag al jaren leeg, omdat men enerzijds grote kosten kreeg, maar tegelijk was gaandeweg de belangstelling en ook de geldelijke ondersteuning zeer minimaal. Nu klinken er stemmen dat hun een geliefde plek werd afgenomen waar zoveel herinneringen lagen. Ook dit is stof tot nadenken.

KERKDIENSTEN 28 januari t/m 12 februari 2023:

zaterdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst overleden echtpaar Aggenbach-Meijs en Pierre en Annie Giesen-Dohmen

zondag 29 januari: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 Lenie Ramaekers-Hocks off.

B 11.00 zang: Schola

voor de weldoeners van de kerk, ouders Jenny en Harry Hermens-Kerckhoffs; Jef Cortenraad jrd. Johannes Maas en Marie Limpens en hun zoon Johan; fam. Dolmans-Debey en Maria en Jack; jrd. Frans Muytens; Hubert Waelen; Harry Ummels off.; Leon Janssen off.; Jean Jennekens off.

maandag 30 januari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester.

woensdag 1 februari: