

maandag 27 februari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 28 februari:

woensdag 1 maart:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 2 maart:

B 10.00 zus en schoonbroer Kok-Schurgers in Canada; voor een bijzondere intentie aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 3 maart:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 4 maart: H. Casimir, bisschop en martelaar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor

Frans Muijtjens (offer

zondag 5 maart: 2^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 Lenie Ramaekers-Hocks off.

B 11.00 zang: dameskoor

jaardienst Frans Dodemont en Jacqueline Pluijmakers;

jaardienst Helena Crescioni; jaardienst ouders Severeijns-

Ghijssen; Sjang en Fien Ramaekers

maandag 6 maart:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 7 maart: HH. Felicitas en Perpetua, martelaressen.

woensdag 8 maart: H. Johannes de Deo, kloosterling.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 9 maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge.

B 10.00 Wim Sniijders

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 10 maart:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 11 maart:

B 09.00 jaardienst overleden ouders Sjaak Conings en Gerda Roks

W 19.00 H. Mis

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.04		Vrijdag 24 februari 2023

De noodzaak van inspiratie

Twee mannen zijn aan het wandelen en ineens zegt de een: "Je hebt me nog niet eens gevraagd hoe het met mijn zaak gaat", "Och, hoe gaat het met je zaak?" "Praat me er niet van". Er zijn mensen die altijd gespreksstof hebben. Anderen kunnen gelukkig goed luisteren. Er zijn er die heel veel woorden gebruiken en volzinnen laten klinken, maar zeggen eigenlijk niet zo veel. Een bombardement van woorden raakt nog niet altijd hart en ziel van de ander.



Terwijl de luisterende mens met een paar woorden een voltrefter kan plaatsen. Op wie lijkt u? Wie zou u willen zijn? Toegegeven, om met elkaar te leven is het goed dat we verschillend zijn. Wanneer een spreker geen gehoor heeft, is hij niet gelukkig. De beste Buut van je leven houden voor een lege zaal, maakt je niet blij. Een schrijver zonder lezers is als een leger generaal zonder soldaten toch?

Zo zijn er columnisten waar je meteen je oog naar richt, omdat ze iets te zeggen hebben dat hart, verstand en geweten raakt. Anderen sla je graag over want papier gevuld uit routine, met gebrek aan inzicht en kennis of geijkte boodschappen met wat 'men' je opdringt is zinloos je tijd vullen.

Achter dit alles gaat iets schuil, of juist niet, dat we 'inspiratie' noemen. Oude Griekse filosofen beschouwden inspiratie als iets van goddelijke aard. Zo vond Plato inspiratie een middel om tot dieper inzicht te komen. De betekenis komt vanuit het Latijnse woord 'in spirare', dat inademen of inblazen

betekent. In de Van Dale wordt het ook wel vertaald als bezieling en kun je het woord 'spiritus' erin herkennen. Wat trouwens vertaald wordt als geest of ziel. En we weten dat we je met spiritus ook een vuurtje kunnen maken. En vuur brengt ook weer licht en warmte.

Waar een mens zijn of haar inspiratie uit haalt, is heel persoonlijk. Het kan zijn dat je inspiratie haalt uit een hobby, je werk, dingen die je hebt meegemaakt of uit andere mensen. Nou zijn er universele voorbeelden van mensen die vaak worden gezien als inspirerend: Nelson Mandela, Gandhi, muziek van Abba of Johan Straus, boeken van C.S. Lewis of Chesterton. Eindeloos zijn voorkeuren en keuzes. De persoonlijke inspiratiebronnen kleuren mij of maken wie of wat ik ben. Wanneer die bronnen gemeenschappelijk zijn kunnen gesprekken elkaar verrijken. Als je niet weet waarover die ander praat, zoek je elkaar ook niet zo vlug meer op.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan? Uit de natuur, uit een bezoek aan zee, een boek, of tentoonstellingen- en musea bezoek, uit muziek maken of luisteren, uit optrekken met vrienden, wandelen, fietsen of sport kijken of sport beoefenen? Natuurlijk is er een breed scala en we kunnen er meerdere tegelijk koesteren. In deze overdenking heb ik geschreven over menselijke inspiratiebronnen. Misschien klinkt dat als een Michael W. Smith, die wereldwijd bekend is onder de christelijke mensen en ook zeker fans heeft. Smith kwam als kind in aanraking met muziek via zijn kerk en hij leerde op een jonge leeftijd piano te spelen. Tegen zijn tiende levensjaar aan werd hij overtuigd christen en begon hij met enkele vrienden een band. Het ging goed met Smith, totdat hij na zijn highschool-periode verslaafd raakte aan alcohol- en harddrugs. Hij stortte in die tijd, in 1979, geestelijk in. Dit bracht een proces op gang waarin hij het christelijk geloof aannam, wat zijn leven ingrijpend veranderde. Smith besloot om zijn leven (opnieuw) toe te wijden aan Jezus. Niet veel later werd hij lid van de band 'Higher Ground' en was hij keyboard-speler, ondertussen kicke hij af van zijn verslavingen. In 1983 kwam zijn debuut op de markt, en dat kan worden gezien als de echte start van zijn carrière. Zijn doorbraak kwam in 1990 met zijn album 'Go West Young Man'. Zijn hit 'Place in this world' zorgde ervoor dat Smith onderdeel werd van de mainstream seculiere wereld. Bijkomend effect was toen ook, dat Smith in 1992 door People Magazine op een lijst van 50 mooiste mensen werd geplaatst. Om te zeggen: vaak komt God ons ploeteren te hulp uit onverwachte hoek, waarbij Hij toch weer de inspirator is.

Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

We namen kerkelijk afscheid van

Mevrouw Jeanne Meijers, weduwe sinds lange tijd van de heer Funs Raeven. Dat deden we op 17 februari in de Basiliek. Bijzetting volgde aansluitend op het kerkhof van Rothem.

Helpende handen(en harten).

De oproep van vorige keer om hulp bij de viering in Beukeloord werd gelezen en snel al door een aantal mensen positief beantwoord. Geweldig. Beseffend dat het waar kan zijn: 'Wie niet waagt wie niet wint' moet ik vanaf deze plaats weer een oproep doen. Na vele jaren trouwe dienst aan de zijde van pastoor N. Quadvlieg en pastoor W. van Meijgaarden, liet koster Pie Oberndorff weten dat zijn lichamelijke conditie het niet langer mogelijk maakt zijn trouwe diensten te blijven aandienen. Welke dame of heer of welk team wil met mij daarover in overleg treden? Ik beseft dat ik feitelijk vraag het onmogelijke mogelijk te maken.

Pastoor Th. v. Galen

Het is nog niet zover.

Dat we in de Basiliek iets concreets kunnen aanbieden voor kinderen. Om dat te kunnen hebben we mensen nodig die tijdens de kerkdienst de basisschool kids iets kunnen bieden. Niettemin is er een zeer enthousiaste groep bezig met materiaal waardoor we kinderen iets kunnen aanreiken dat kan helpen bij de verdere ontwikkeling van begrip voor geloof en leven. Alle materiaal is te vinden via <https://rkkids.nl/veertigdagentijd>.

Wilt u het via Facebook delen, gebruik dan deze link om te delen(<https://www.facebook.com/RKKidsnl/posts/pfbid02cy88b6YhBVVs42hQTosNSiebkrWDTTrXTNWAtWWPeRyNp3TXfRwtoWSPqBaMJHlyvQI>) dan deelt u direct het bericht vanaf onze Facebook pagina.

Vastenbrief Bisschop Smeets.

De brief wordt vrijdag 24 februari op de website van het bisdom gepubliceerd en is daar dan ook voor iedereen te downloaden. www.bisdome-roermond.nl

KERKDIENSTEN 25 februari t/m 11 maart 2023:

zaterdag 25 februari:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 26 februari: 1^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 H. Mis met zang Ceciliakoor

zeswekendienst Lenie Ramaekers-Hocks; jaardienst ouders Pie en Marieke Herben-van den Boorn; Peter van Hooren off.

B 11.00 zang: Schola

jaardienst Corrie Lahaye-Wesker; 1^{ste} jrd. Gerard Heijnen; Jef Cortenraad; Jean Jennekens off.