

maandag 27 maart:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 28 maart:

woensdag 29 maart:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 30 maart:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 31 maart:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 1 april:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zeswekdienst Jeanne Raeven-Meijers; Louise Rutten-Notten; jaardienst Jef Mullenders; gestichte jaardienst overleden ouders Scheepers-Dolmans; gestichte jaardienst overleden echtpaar Bekkers-Vandewall

zondag 2 april: PALMZONDAG.

R 10.00 H. Mis met zang Ceciliakoer

B 11.00 *collecte voor het onderhoud van de Basiliek*
Presentatie Communicantjes
jaardienst Sjang Ramaekers; jaardienst Jan Kerckhoffs

maandag 3 april:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleraar.

woensdag 5 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 6 april: Witte Donderdag.

B 19.00 Witte Donderdag-viering met schola

vrijdag 7 april: Goede Vrijdag.

B 15.00 kruisweg

W 15.00 kruisweg

B 19.00 zang: Basilicakoer
Herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus

zaterdag 8 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest.

W 19.00 zang: Groot Koor:

paaswake

B 21.00 paaswake

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.06		Vrijdag 24 maart 2023

Wie zoekt die vindt,



Marieke mocht met opa en oma mee naar het Gayazoo in Kerkrade. Na een hele tijd al veel bekeken te hebben, lastte de wijze grootouders een rustpauze in. Het meisje genoot van het lekkers dat oma uit haar tas toverde. Ondertussen liet opa de namen van de dieren de revue passeren. Marieke: "Maar hoe heet die ene ook al weer?" Opa en oma wachtten gespannen "O, ja, ik weet het al de varkenshaas zijn we nog niet tegengekomen."

Mag ik zeggen dat veel erop wijst dat velen God nog niet ontmoet hebben? Ik hoef maar om me heen te kijken. Kijk ik naar voetbalstadions of concerten van Rieu of Guido Dieteren, daar komen de fans van heinde en ver! Daarentegen ontvolken de kerken steeds meer. Zelf weet ik hoe moeilijk dat geloven kan zijn! Het gekke is, ik zocht Hem niet maar Hij vond mij?. Blijft me verbazen tot op heden. Er zijn mensen die niets liever zouden willen dan dat, maar het vlot nog niet zo hard. En u die dit leest? Voor menigeen geldt: Kerstfeest, hoeveel jaren hebt u het al mee gemaakt? Dan zie je Gods liefde: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft". Ziet u het schitteren?! Dat is niet vanzelfsprekend. Mag je dan nog denken dat u nooit Zijn liefde ervaren hebt? Dat u het niet opmerkt, dat begrijp ik. We worden daar ook niet in opgevoed.

God is rechtvaardig en Hij haat de zonde. En dat laatste verblindt helaas."Heb ik dan geen geloof? Hoe kom ik aan dit geloof?" Natuurlijk wel! Ik geloof dat het regent, ik geloof dat het buiten koud is, ik geloof dat ik mijn kinderen bemin, dat zonnepanelen mij energie leveren, dat mijn auto brandstof nodig heeft. Maar of God bestaat? Ik twijfel niet aan uw geloof. Ik ga helemaal niet oordelen over uw geloof. Maar tussen geloven en geloven is nog wel een beetje verschil. Wat je nodig hebt, is dat geloof dat zich aan de ene kant vastgrijpt aan Jezus Christus als Redder, maar aan de andere kant de handen doet ophouden om als een rechteloze alles van Hem te ontvangen uit genade. Hoe kom ik daaraan, aan dat geloof? De openbaring van Jezus begint bij het lezen in de Bijbel. En hoe vaak merk ik dat we dat boek helemaal niet kennen?

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus regelmatig met God sprak. Er is volop vertrouwen tussen Jezus en God en ze delen hun harten. Verlangt u ook naar zo'n relatie met God? Bidden, je hart, vragen en gedachten delen met God is daarin onmisbaar.

Maar inderdaad, praten met God, dat is toch wel apart! Want praten met uw vrienden of praten met God, dat is nogal een verschil. Onze vrienden zitten gewoon naast u, maar praten met God is praten met een onzichtbaar Iemand die niet met een stem terug spreekt. Blijft een gek idee. Toch kunt u het wel een klein beetje met elkaar vergelijken: net zoals in relatie met je vrienden, heb je het nodig elkaar te ontmoeten en spreken. God wil contact met jou! Hij hoort jou graag praten. Hij is geïnteresseerd in wat u denkt, wat u voelt, wat u ten diepste bezig houdt. We mogen bij Hem ons hart uitstorten; pratend, fluisterend, schrijvend, voelend, wandelend, zingend... bidden kan op zoveel manieren! In dit gesprek is ruimte om onze moeiten te delen, te vertellen waar we tegen op zien, maar zeker mogen we ook onze blijdschap en dankbaarheid uiten. Wat houdt u vandaag ten diepste bezig wat je aan God zou willen vertellen? Leerzaam is het volgende. Het kereltje Samuel (die een groot profeet werd) dacht dat zijn leermeester hem riep, tot drie keer toe. Na de 3de keer gaf de man Gods het advies: "Als je weer een roepstem hoort zegt dan: Spreek Heer, uw dienaar luistert." Weet u, dat moest ik toen ook, en nog steeds hoor. Ook gedachtig het woord van Maria op de bruiloft van Kana: "doet maar wat Hij (= Jezus) u zeggen zal. Ik wens u de warmte en troost van Gods ontferming en nabijheid. **Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen**

Gedoopt.

De ouders van Fynn Castro, Francois en Tamara Castro, wonend in Ulestraten in de Paus Joannesstraat 10, hadden het geluk dat zaterdag 11 maart het een zonnige dag was om naar de Basiliek te komen. Dat de zon van geloof, hoop en liefde over hen en de dopeling over hen mag blijven schijnen.

Overleden en in kerk voor gebeden.

Op 9 maart overleed Jo Vleugels, Synagogeplantsoen 17, echtgenoot van Margo Schepers op 82 jarige leeftijd. We stonden biddend bij zijn leven stil op 17 maart in de Basiliek waar hij ook veel sporen heeft liggen, zoals op zoveel plekken en plaatsen in Meerssen en Rothem.

1ste Heilige Communie 2024

Omdat de vraag kwam geven we al het antwoord: 12 mei. Dit hoeft nog niet meteen te leiden tot aanmelding, maar dan kunnen ouders die hun zoon of dochter daarvoor de kans en ruimte bieden alvast overgaan tot het zetten van de praktische stappen welke ze voor zichzelf nuttig, nodig of noodzakelijk vinden.

Kerkdiensten in de Goede Week en Pasen in het parochiecluster Meerssen.

Palmzondagvieringen:

In West op zaterdag 1 april om 19.00 uur. In Rothem zondag 2 om 10.00 uur en in de Basiliek om 11.00 uur.

Witte donderdag in de Basiliek om 19.00 uur

Goede Vrijdag:

- De kruisweg in West en in de Basiliek om 15.00 uur

- de herdenking van het Lijden en sterven van de Heer om 19.00 in de Basiliek

Paaswake.

- om 19.00 uur in de Kerk van West en om 21.00 in de Basiliek

Paaszondag

In Rothem om 10.00 uur en 11.00 uur in de Basiliek.

2de Paasdag: Om 10.00 in West en om 11.00 in de Basiliek.

KERKDIENSTEN 25 maart t/m 8 april 2023:

zaterdag 25 maart: MARIA BOODSCHAP, HOOGFEEST.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: dameskoor
Jacques Timmermans en Lidy Timmermans-Verweij;
jaardienst Lyzz Conings, 50 jaar huwelijk familie Conings

zondag 26 maart: VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: Schola
ouders Jenny en Harry Hermenis-Kerckhoffs; Jef Cortenraad;
ouders van Es-Smeets; Jean Jennekens off.