

maandag 10 april: TWEEDE PAASDAG.

W 10.00 Frans en Tiny Bartels-Goyen

B 11.00 zang: dameskoor

zus Schrijvers; ouders Ramaekers-Erkens en Cardous-Bollen

dinsdag 11 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar.

woensdag 12 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 13 april: H. Martinus I, paus en martelaar.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 14 april:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 15 april:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Alice van Gils-Knols (offer)

zondag 16 april: TWEEDE ZONDAG VAN PASEN (zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zeswekdienst Maria Janssen-Rouwet; jaardienst Jef Conings en Tiny Conings-Clermonts; jaardienst Giel Hausoul; Lilian Cleber-Ramakers off.; jaardienst Lea Aussems-Welkenhuijsen; Harry Ummels off.

maandag 17 april:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 18 april:

woensdag 19 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 20 april:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 22 april:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: dameskoor

Hub en Annie Curvers-Vroemen

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60

NL08RABO 0132 6003 66

NL14RABO 0132 6000 64

Pastoor Th. van Galen
tel: 06-53110398
pastorie: tel: 043-3642255
email: vangalen@kpnmail.nl
www.parochieclustermeerssen.nl

Opgave misintenties:
in parochiehuis tel: 3648178
maandag: 9.00 - 12.00 uur
donderdag: 11.00 - 14.00 uur
email: par.b.r.w@gmail.com

Nr. 2023.07

Vrijdag 7 april 2023

Over Hypocrisie en Farizeïsme. Of: Gebeurt Goede vrijdag niet nog steeds?

Hoe kan ik dit begrijpen? Ik ga naar de supermarkt en koop: 1 kilo eend in plastic verpakt, 1 liter melk in een plastic fles. Een pak sponsjes in plastic, voorgesneden salade in plastic, boterham beleg in plastic, fles ketchup in een plastic fles, 1 zak gemengde sla in een plastic zak, Franse kaasjes in plastic om maar een greep te doen. Maar sinds 2015 voert de EU een strijd tegen het gebruik van plastic en plastic tassen. Dus om het milieu te steunen betaal ik voor een plastic draagtas een bedragje aan de kassa.



We zijn op weg naar Pasen. In de Bijbelteksten is Jezus vaker in gesprek met tegenstanders zoals Sadduceeën en Farizeeën. Zo lezen we in Markus 3,3-6 waar Jezus naar de Synagoge ging alwaar Hij sprak tot de mens met de verschroepelde hand: "Kom in het midden staan!"

En Hij zei tot de Farizeeën: "Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden?" Maar zij zwegen. En Hij keek hen aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de zieke mens: "Strek uw hand uit." En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de Farizeeën gingen terstond naar buiten met de Herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden doden.

Over onze westerse wereld lijkt een sluier te hangen van melancholie. Van heel veel neurosen werden we bevrijd. We kennen niet echt taboes meer, alles moet kunnen en mogen. Waarom is de mens dan toch niet gelukkig? Waar we over alles kunnen spreken, lijkt het wel of er een zwijgen over God zich van ons denken en doen meester heeft gemaakt. Hebben we heel het domein van het religieuze verbannen in het leven van elke dag? Natuurlijk kennen we nog enkele kietelingen en tintelingen wanneer het over gewoonten en rituelen gaat. Natuurlijk wordt een mei-den gezegend, geven we act de présence bij processies en kent de schutterij een geestelijk adviseur om maar eens wat te noemen. Pasen is minder dan kerstmis van invloed op de eet- en snoepgewoonten. Dat het paasei verwijst naar het ontlukende leven van Christus dat uit het graf brak, is bij velen al lang geen beeld meer. Wat denkt u nu, zit daar een mopperende man ons aan te klagen? Heft hij een verwijtend vingertje? Nee hoor. Maar ik begrijp bijvoorbeeld al die politie niet die op de been moet komen voor mensen die zich verheugen over wedstrijden in volgepakte stadions.

Velen zou ik de vreugde gunnen van de eenvoudige blijdschap. Is de mens immers niet 'vriendelijk bedroefd'? Heeft de mens zijn ziel niet verloren doordat we geen band met de hemelse Vader meer kennen, erkennen en willen leren beleven? Dostojevski schrijft in zijn boek De Adolescent: "Als de mensen eens wezen zullen zijn geworden, dan zullen ze zich dadelijk tegen elkaar aandrukken, heel dicht en heel lief. Ze zullen elkaars handen vastgrijpen, omdat ze nu weten dat ze alles voor elkaar moeten zijn. Dan zal ook de grote onsterfelijkheidsgedachte verdwijnen, en die zal vervangen moeten worden. Heel de liefde die zich tot dan toe op de Onsterfelijke had gericht, zal zich daarvan afkeren en zich keren naar de natuur, naar de wereld, naar de mensen, ja naar elk grassprietje. De mensen zullen ontwaken en zich haasten om elkaar te omhelzen, rennen zullen ze om iemand lief te kunnen hebben. Want ze weten dat hun dagen voorbij schieten. Elk kind zal weten en voelen dat op aarde ieder voor hem een vader en moeder moet zijn."

Als de vader van Jezus met de gekruisigde en verrezen Christus verdwijnt, riilen de kinderen van de kou. Ik wens u de warmte toe welke verborgen maar tegelijk voor het oprapen ligt in de Verrezen Christus. Dan kan Pasen zalig zijn.

Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

Overleden:

Op 21 maart Alice Knols, echtgenote van Ad van Gils, wonend in de Past. Nicolaus de Reimsstraat 30. Op 28 maart werd ze in de kerk van Meerssen-West herdacht en we brachten haar van daaruit naar de begraafplaats aldaar.

Op donderdag 6 april ontvangen we in de Basiliek mevr. Mieke Pijnenburg - van Ginneken, die op 86 jarige leeftijd haar leven teruggaf aan haar Schepper op wie zijn intens vertrouwde. Ze wordt bijgezet in het graf van haar man Dré in Rheden. Ze verbleef in Huize Avé Maria

De moeite waard voor oud en jong

GOEDE WEEK/PASEN/HEMELVAART/PINKSTEREN

Via de pagina "Kerkelijk jaar" : rkkids.nl/kerkelijk-jaar/ vindt u het materiaal voor Palmпасen/Goede Week/Pasen (rkkids.nl/goedeweek-pasen/) maar ook al het materiaal voor Hemelvaart/Pinksteren (rkkids.nl/paastijd/)

Kleine toelichting bij de jaarcijfers.

We kwamen er onlangs achter dat in 2016 een majeur bedrag werd geïnvesteerd waardoor de parochie nauwelijks nog reserve had terwijl de uitgaven jaarlijks fors hoger waren dan de inkomsten. Vandaar de dramatische positie. De restauratie stond daarmee wel even onder druk omdat het bisdom wil zien dat we de exploitatie voor de komende jaren wel mogelijk kunnen maken.

KERKDIENSTEN 8 t/m 22 april 2023:

zaterdag 8 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest.

W 19.00 zang: Groot Koor:
paaswake

B 21.00 paaswake

zondag 9 april: PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER, HOOGFEEST.

R 10.00 H. Mis met zang Ceciliakoor
Jef Maenen; Peter van Hooren off.

B 11.00 zang: Basilicakoor
jaardienst Patricia Beesmans; Giel en Peter Voncken en overleden familieleden; echtpaar Heynens-Lambrichs; Eveline Cobben-Bemelmans; Hubert Waelen; ouders Janssen-Horsmans; Jean Jacobs; Mathieu Hollands en kleinzoon Caspar; Guillaume en Sophie Purnot-Bergenhuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Guus Lazarus; opa en oma Meertens en opa en oma Libeek; overleden ouders Maenen-Reijnders; Carla Hameleers; Agnes Schutgens-Maes off.; Henk Ramakers off.; Maria Janssen-Rouwet off.; Hans Scheeren en overleden familieleden; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en ome Jacques