

donderdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleeraar.

B 10.00 Frans Vandenboorn, Margriet Vandenboorn-Wings en hun zoon Theo

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 28 april: H. Petrus Chanel, priester en martelaar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 29 april: H. Catharina van Siëna, maagd en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 viering patroonheilige van onze parochie:

zang: groot Koor

voor de overleden pastoors van onze parochie: Pastoor J. Creusen; deken Th. Trienekens; pastoor H. Vaessen en overleden kapelaans van onze parochie: kapelaan J. Weerts, pastoor P. Benders en Ton Goossens, voor overleden kerkmeesters, overleden weldoeners en vrijwilligers van onze parochie; pater Jef Martens, pater Jef Willems

zondag 30 april: VIERDE ZONDAG VAN PASEN (Roepingenzondag).

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: Basilicakoor

jaardienst Hubert Debije; jaardienst Wil Koot en zoon Wilbert; Jef Cortenraad en Tiny Schulpen; Mia Sweer-Meij off

maandag 1 mei: St. Jozef, Arbeider.

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleeraar.

woensdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 4 mei:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur.

B 18.30 Dodenherdenking zang: dameskoor

Herdenkingsdienst voor alle oorlogsslachtoffers.

vrijdag 5 mei:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 6 mei:

B 09.00 Jef Maenen

W 19.00 zang: groot Koor

zeswekendienst Alice van Gils-Knols

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.08		Vrijdag 21 april 2023

Avontuur? Of liever 'zekerheid en vrede'?

Op een dag viel een ezel in een put. Wat moet ik doen om mijn ezel te redden, dacht de boer. Niemand in de buurt om ook maar enigszins te kunnen helpen. Uiteindelijk besloot hij dat die ezel toch ook al echt oud was en de put, die geen dienst meer deed als waterleverancier, kon ook dichtgegooid worden. "Ik kan mijn put vullen en daarmee de ezel begraven" sprak hij hardop om



zichzelf ook moed in te spreken. Hij begon aarde in de put te scheppen. Toen de ezel doorhad wat de boer deed die hij al zoveel jaren trouw gediend had, begon hij luid te balken. Daarna werd hij rustig. De stilte viel op na al dat kabaal waarop de boer besloot toch maar eens te kijken. Hij kon zijn ogen niet geloven. Bij elke schep aarde schudde het dier deze van zich af en ging erop staan. Met elke schep

kwam de ezel dichterbij de rand en bij de redding.

U kent het mogelijk uit films, waar stormen een schip teisterden, waardoor men volledig uit koers raakte en door schade niet bij machte was de tocht zelfstandig te hervatten. Iedereen in onrust en angst. Totdat het verlossende woord klonk: Land in zicht!!!

Wie is niet blij met vaste grond onder de voeten? Zeker is dat niet alleen letterlijk te verstaan! Een mens heeft in het avonturierschap van het leven toch ook behoefte aan houvast en zekerheden? Leuke verrassingen zijn

welkom natuurlijk. Maar slechte berichten waardoor de angst ons bekruipt met de vraag: hoe zal het verder gaan, verlammen.

Tal van ontwikkelingen, landelijk, Europees, wereldwijd zorgen toch voor onrust? Wat is waar, wie en wat kun je vertrouwen schenken? Beloften worden gedaan, maar als die niet nagekomen worden en men haalt de stabiliteit onder je voeten vandaan; als voortdurend het vertrouwen afkalft omdat sprekers en leiders toch niet waarmaken wat ze voorhielden en anderen (zware) lasten opleggen zonder er zelf een hand naar uit te steken? De oude spreuk: 'wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in' zal dan wel eens uitkomen. Maar tot die tijd groeit onrust, onzekerheid en ernstige twijfel. Het personage 'Barend Servet' schreef en zong er ooit over: "Och, zal de mensheid ooit eens leren, te leven zonder bruut geweld? Zullen wij dan ooit waarden wat onze Schepper heeft besteld? Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan."

Kunstenaars in vele vormen, kleuren en soorten, hebben soms een gevoelsbeleving die, achteraf gezien, wel eens lieten zien wat er zou gaan komen. Een soort profetische blik zeg maar. Ze lijken of zijn soms 'rare snuiters' maar ze leven met trillingen die aan ons voorbij gaan. Iets van avontuur kan wel eens boeiend en spannend zijn, waar je achteraf bij een goede uitkomst, met voldoening op terug kijkt. Maar heeft een mens niet ook zekerheden nodig? Het feit dat we op tal van fronten een verzekering kiezen drukt dat mijns inziens toch ook al uit. Iemand op zijn blauwe ogen geloven is prachtig, maar contracten worden niet zomaar gesloten toch? Wie voor iets geen garantie krijgt, zal wel uitkijken om met iets of iemand in zee te gaan! Wie staat, ziet toe dat hij niet valle! Zoals een prof eens zijn studenten voorhield: "Niets is absoluut zeker. Wie dat denkt, is gek!" Waarop een hoorder vroeg: "Professor, bent u daar zeker van?" "Absoluut zeker" was zijn reactie. Ons Paasgeloof bouwt niet alleen op de woorden van de Heilige Schrift. Voor wie het lezen en zien wil, dit werd vertaald in en door mensenlevens, al of niet heilig verklaard. Met hen kunnen we ons lied zingen: "Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt, Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta."

Vriendelijke groet, pastoor Th.v. Galen

We herdachten

Op 14 april in de Basiliek dhr. Lens Stijnen, echtgenoot van Annie Gillissen, wonend in het Gerbergaplantsoen 7. Hij overleed op 6 april in het ziekenhuis van Maastricht op 90 jarige leeftijd.

Gedoopt

Op Beloken Pasen waren te gast in de Basiliek Roel Zuijlen en Laura Hendriks om dochtertje Bobine het doopsel te schenken. Ze wonen Prinses Ireneweg 2 te Bunde.

Mei-Maand: rozenkransmaand.

Op maandag wordt in de Basiliek voorafgaand aan de avondmis het rozenhoedje gebeden en wel om 18.30 uur. Door een aantal omstandigheden gaat dit op de vrijdagavond in de kerk van Rothem niet door. Wel kunt u aansluiten op de woensdagavond om 18.30 in de kerk van West voor dit devotionele belangrijke gebed, en wel voor het uitgestelde allerheiligste.

Filmopname

Op 2 of 3 mei vinden filmopnamen plaats. Het verhaal is opgebouwd rond een 8 jarig meisje dat het leven als zwaar beleeft en nu in de kerk komt zoeken of God haar steun kan geven of redding. Zij die de kerk willen bezoeken zullen dan gevraagd worden om de opnamen niet te storen door de kerk niet te betreden. Mocht er een uitvaart worden gevraagd voor een van deze dagen, verschuift de crew naar een latere datum natuurlijk.

KERKDIENTEN 22 april t/m 6 mei 2023:

zaterdag 22 april:

B 09.00 H. Mis
W 19.00 zang: dameskoor
Hub en Annie Curvers-Vroemen; Leo Ubachs en zoon Jos

zondag 23 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN.

R 10.00 H. Mis
B 11.00 zang: Meerssens Mannenkoor
zeswekendienst Jo Vleugels; jaardienst Wiel Dolmans;
jaardienst Hub Kerckhoffs; Jean Jennekens off.; Mia Sweer-
Meij off; jaardienst Annerie Bosch

maandag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 25 april: H. Marcus, Evangelist. Feest.

-

woensdag 26 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina
Neven en Henriette Neven