

maandag 22 mei:

- B 18.30 rozenkransgebed
B 19.00 H. Mis

dinsdag 23 mei:

woensdag 24 mei:

- W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 25 mei: H. Beda, de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar.

- B 10.00 H. Mis uit dankbaarheid voor het 10-jarig Priesterschap van Roderick van Attekum
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester.

- B 09.00 H. Mis

zaterdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop.

- B 09.00 H. Mis
W 19.00 zang: Groot Koor
Alice van Gils-Knols; bijzondere intentie

zondag 28 mei: HOOGFEST VAN PINKSTEREN.

- R 10.00 zang: Ceciliakoor
B 11.00 zang: Basilicakoor
jaardienst Annie Kerckhoffs-Notten; jaardienst ouders Swanenvleugel-Meijers; jaardienst Hub Genders; Eveline Cobben- Bernelmans; Guillaume en Sophie-Bergenhuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Giel Frijns; Yvonne Reinders-Bleus; overleden ouders Stallinga-Seninger; Gerthy Vossen-Sleijpen off.; Jean Jennekens off.; Maria Janssen-Rouwet off.

maandag 29 mei: TWEEDE PINKSTERDAG.

- BW 10.00 H. mis op kerkhof, voor de overledenen van de gemeente Meerssen zang: Schola
jaardienst Jo Tilmans-Dolmans, Rosij en Jos

dinsdag 30 mei:

woensdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet.

- W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 1 juni: H. Justinus, martelaar.

- B 10.00 H. Mis
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.

- B 09.00 H. Mis

zaterdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.

- B 09.00 H. Mis
W 19.00 gestichte jaardienst voor Wiel Heinen en Hubert Heinen en Guillaume Souren en Christien Lanckohr

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.10		Vrijdag 19 mei 2023

Over mondigheid en grote monden en de mond gesnoerd krijgen.

Rudy zit met zijn moeder aan tafel. Hij is al een grote jongen die in groep 5 zit. Vader is werken en dus zitten ze op een avond samen aan tafel. Zijn moeder en hij. Zoals altijd heeft zij haar best gedaan om een maaltijd te bereiden. Zoontje is er vertrouwd mee dat eten en praten belangrijk is. Nu vindt hij niet alles even makkelijk om te eten. Als moeder weer aandringt omdat hij de groente koud laat worden bliest hij: "Mamma!!! Er is oorlog, er is pandemie, armoede en misdaad over de hele wereld! En jouw grootste zorg is dat ik geen doperwtjes eet!"

Onze jonge lievelingen zijn zeker niet altijd op hun mondje gevallen. In mijn jeugd kon je zeker ook eens iets niet lusten, maar ik kan me niet voorstellen dat we met zulke argumenten onder onze plicht probeerden uit te komen.

Nu is mondigheid zeker iets wat tot ons leven zou mogen behoren. Dat je in staat bent om te zeggen wat nodig is voor het goede.

Patiënten zijn de laatste jaren steeds mondiger geworden. Althans dat denkt men. Maar dat blijkt op een mythe te berusten. Wie bij een bezoek aan een arts wordt geconfronteerd met ziekte, ziet z'n mondigheid en assertiviteit in rook opgaan. Een bekende schreef: "Er zat een vreemd plekje op mijn huid. Het bloedde af en toe, en 't ging maar niet weg. Toch maar even naar laten kijken, vond mijn huisarts en deze verwees me door naar een chirurg in het plaatselijke ziekenhuis. Opeens ging alles heel snel. De chirurg kwam, zag en besloot: "Dat moet worden weggehaald." Ik schrok en wist slechts één verstandige vraag te stamelen: "Maar ziet het er dan onrustig uit?"

Waarop hij zei: "Dat kan ik zo niet zeggen, we moeten het onder de microscoop bekijken." Nog geen vijf minuten later stond ik op de gang met een vriendelijke verpleegkundige. Ze nam me mee en boekte een

operatieafspraak voor me. Zo snel mogelijk, had haar meerdere gezegd, dus binnen twee weken werd ik geacht me op een ochtend te melden, nuchter voor de ruggenprik die ik zou krijgen. En drie dagen hersteltijd - daar moest ik minstens rekening mee houden. Ik ben hoog opgeleid, schrijf en lees al 15 jaar over gezondheidszorg, heb vier directe familieleden plus een echtgenoot die in de sector werken en daar vaak met mij over spreken. Toch was ik gedurende deze tien minuten die mijzelf en mijn gezondheid betroffen, zo mondig als een driejarige dreumes ...".

MONDIGHEID IS ZEKER LASTIG. Maar als iemand je het woord ontnemt terwijl je echt argumenten hebt die je ter sprake wilt brengen en men loopt weg, omdat men weigert te luisteren! Zeker, mensen kunnen onredelijk zijn, misleid zijn, niet redelijk zijn en alleen maar emotioneel. Dan wordt een gesprek er niet makkelijker op, omdat een dialoog niet echt meer mogelijk is. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we daarnaast steeds meer van hogerhand zaken opgelegd krijgen waar mondigheid als grote mond wordt afgedaan. Mijn simpel dom voorbeeld gaat wel eens over een voetballer die enthousiast meedeed, maar opeens besluit om te gooien na een geslaagde vangbal. Hij krijgt een rode kaart en begint dan een discussie omdat hij vindt dat dit moet kunnen. Het advies om zich bij een handbalclub aan te sluiten vindt hij verwerpelijk. De voetbalclub dient in zijn ogen de regels maar eens aan te passen. Het verhaal 'aangeschoten' of 'hand uitgestoken', bewust of uit een reflex is van een ander kaliber. Ook lastig, maar dat laat het wezen van VOETbal staan. Wanneer tegenargumenten uitgesloten worden omdat het niet past of zint, vervreemdt men mensen van zichzelf of verbant hen naar de periferie van de onmondig gemaakten.

Hoe anders reageerde Jezus. Toen een groep leerlingen zijn woorden te lastig vonden, liet Hij hen vrij. Wilt ge gaan, gaat. Ik dwing u niet bij Mij te blijven (Joh. 6, 60 -69). Want zo leert Hij: zelfs God wil in liefde en vrijheid gediend worden. Helaas kunnen we onze vrijheid misbruiken. Gelukkig kon moeder naderhand Rudy overtuigen: vitamines zijn niet altijd smakelijk verpakt, maar wel nodig voor je gezondheid.

Gedoopt

- Op zondag 30 april stond een enthousiaste Elena Caus, Bunderstraat 176 in de Basiliek om met het oog op de 1ste H. Communie volgend jaar, gedoopt te mogen worden. Het werd met haar aanwezige familie een ontspannen en blijde samenkomst, waarna bedienaar en familie dankbaar voor de ontmoeting hun weg vervolgden.

- Op zondag 30 april 2023 uur brachten Jeffry Johannes Creuwels en Carmen Creuwels-Prevoo dochtertje LAUREN, woonachtig in Margraten naar de Basiliek, welke voor hen een bekende plek is.

-Een weekje later vond een sfeervol en ongedwongen treffen plaats voor de doop in de kerk van Rothem, waar ouders Dave de Rooij en Lincey van Neer, Ambyerweg 26, zoontje Ravi ten doop hielden. Met vele lichtjes voor Maria voor de intenties van de familie ging de familie welgemoed naar het feestelijk samenzijn.

- Op communie zondag 14 mei stond Djenna Coenen, Burg. Binckhorststr.5, centraal in de Basiliek om 13.00. de doopviering voor haar, met het oog op haar 1ste communie volgend jaar op 12 mei droeg een ingetogen karakter met kleine kring familie en haar ouders Robbie Coenen en Samantha Eijkenboom.

Kerkelijk afscheid kregen

- vanuit de kerk in west Marijke Peters-Smeets. De dienst vond plaats op Bevrijdingsdag 5 mei in kleine kring in de dagkapel, waarna ze werd bijgezet op het kerkhof aldaar bij haar man Cor. Ze werd 83 jaar.

- op zaterdag 6 mei was het afscheid in de Basiliek van mevrouw Margo Hardy-Verhaeren. Echtgenoot Peter had met de kinderen een afwisselend repertoire gekozen dat fraai door de soliste ten gehore werd gebracht. Na de kerkdienst trokken we - op wens van Margo zelf - naar het rustplaats op het kerkhof te Meerssen. Ze werd 66 jaar.

Naar aanleiding van onze vraag om steun middels kerkbijdrage

Uw pastoor praat u soms even wat bij over geldzaken waar niemand bij stilstaat. De klokken van de basiliek krijgen jaarlijks een onderhoud. Het contract werd met bijna 8% en men moest dringend twee leertjes vervangen anders waren de klepels uit de klok gevallen. Voor Rothem werd dit ruim 500 euro, voor de Basiliek bijna 1000 euro. Monumenten Wacht Limburg voert jaarlijks inspectie uit. Voor de Bartholomeus kerk dit jaar: 1140 euro. Dat betekent voor Rothem dat de jaarcollecte van de zondag opgesnoept is, Voor de Basiliek dat we 7 tot 8 zondagse collecten ervoor kunnen reserveren. Zo krijgt u enige indruk en kunt u meeleven of mede leven uiten. Het voortbestaan en gebruik van de kerk, een zorg voor u?

Eindelijk goed geluid!

Een trouwe kerkbezoeker reageerde enthousiast tijdens de test van het geluid in de kerk van Rothem. Hij keek zondag 7 mei wel weer ontgoocheld "maar de installatie moet het bedrijf nog inplannen" kon ik hem bij navraag uitleggen. We hopen op korte termijn.

KERKDIENSTEN 20 mei t/m 3 juni 2023:

zaterdag 20 mei: H. Bernardinus van Siëna, priester.

B 09.00 H. Mis

W 16.00 Flores de Mayo: H. Mis met bloemenhulde aan Maria

W 19.00 H. Mis met zang Dameskoor

zondag 21 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zeswekendienst Gus Winkens; jaardienst Jeanette van Neer-Römkens; jaardienst Jo Konings; jaardienst Jacques Goossen familie en familie Knols-Meyers; Jan Kerckhoffs; Lilian Cleber-Ramakers off.