

maandag 8 mei: HH. Wiro, Plechelmus en Otger.

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 9 mei:

woensdag 10 mei:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 11 mei:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 12 mei: HH. Nereus en Achilles, martelaren. H. Pancratius, martelaar.

B 09.00 deken Theo van Galen (verj)

zaterdag 13 mei: H. Servatius, bisschop.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 14 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN.

R 09.30 Lenie Ramaekers

B 11.00 Eerste H. Communie

Leonie Wings; ouders Janssen-Horsmans; Maria Janssen-Rouwet off; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en ome Jacques

maandag 15 mei: Alle heilige bisschoppen van Maastricht.

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 16 mei:

woensdag 17 mei: Vooravond van Hemelvaart van de Heer.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 18 mei: HEMELVAART VAN DE HEER.

B 10.00 zang: Schola

t.e.v. H. Sacrament

vrijdag 19 mei:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 20 mei: H. Bernardinus van Siëna, priester.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis zang: Dameskoor

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.09		Vrijdag 5 mei 2023

Over spel en realiteit

Twee vrienden zitten ouderwets gezellig te kaarten. Plotseling gooit één van hen met een woedend gebaar zijn kaarten op tafel. "Ik speel niet verder" zegt hij. "Er wordt hier vals gespeeld." De ander kijkt hem verbaasd aan. "Wat zeg je nou?" "Jazeker," zegt de eerste. "hier wordt vals gespeeld! Jij speelt met heel andere kaarten dan die ik jou gegeven heb." Eenvoudig uitgedrukt in een spreekwoord heet dit: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Om daar eens een moeilijker woord aan toe te voegen: je gedraagt je 'hypocriet'. Het gaat hierbij meestal om het uitdragen van een bepaalde morele opvatting, waarbij mensen die daar niet aan voldoen worden bekritiseerd, terwijl de hypocriet



zichzelf niet aan die opvatting houdt. Oftewel: Fred laat ons horen en zien dat de tong naar iemand uitsteken heel slecht is en steekt vermanend een waarschuwend vingertje op. Maar zelf doet hij het met grote regelmaat. Het woord 'hypocriet' is afgeleid uit het Grieks. 'Hupokrites' betekent in deze taal letterlijk 'acteur'. Iemand gedraagt zich in de meeste gevallen hypocriet uit eigenbelang.

Deskundigen geven aan dat dit een manier is om onszelf te beschermen. Zo wordt persoonlijke verantwoordelijkheid vermeden. Moest daar aan denken nadat ik een krantenberichtje las over een hooggeplaatst persoon in Brussel die tig vliegreisjes maakte voor zijn opdracht. Waarbij journalisten vinden dat er zeker een minder vervuilend vervoermiddel had kunnen worden gekozen.

Daarmee wordt het opleggen van maatregelen om co2 uitstoot te verminderen in de eigen wereld niet serieus voorgeleefd.

We moeten niet verbaasd kijken dat dit bestaat en dat mensen daardoor geplaagd worden. Het Bijbel boek Oude Testament geeft daar vele voorbeelden van, en Jezus in het Nieuwe Testament niet minder. Een zekere mate van kennis van deze twee delen van de Heilige Schrift kan een houvast bieden om de wereld in zijn schoonheid, maar ook in zijn lelijkheid te leren zien. Een heel duidelijke duiding daaromtrent staat in de confrontatie van Jezus die een groepje mannen voor zich krijgt met een overspelige vrouw. Ze vragen Hem of hij ook niet vindt dat zulke vrouwen gestenigd moeten worden. Christus zwijgt, schrijft in het zand en, zo staat er vervolgens, antwoordt dan met de zin: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen." Hierop druipen de heren één voor één zwiingend af. We kunnen ons voorstellen dat die mannen zich daarbij gezien en gekend wisten. Hun reactie werd naderhand door vele anderen vertaald met de uitroep: "Kruisig Hem, Kruisig Hem!" Oftewel, Hij die de waarheid sprak werd het zwijgen opgelegd.

Wie 'De Schrift' zo leert lezen, zal steeds beter verstaan wat er over ons, en over de wereld en haar ontwikkelingen al voorspeld werd. Zodat we gerust kunnen zeggen dat er niets nieuws onder de zon is. Macht en geld en aanzien hebben het ын zich om de mens te laten worden tot iemand die onbetrouwbaar kan worden. Meestal beginnen mensen niet zo, maar worden ze zo. En daar is zeker 'iemand' bij gebaat die onrust brengt, verwarring sticht, onheil schept, leugen tot waarheid laat worden. Het is 'verduveld' lastig om deze bewerker van zoveel onheil en verdeeldheid te ontmaskeren. Daarom kan deze dan ook de wereld plagen met vele verwarringen waardoor mensen naar elkaar toe weinig edels laten zien en horen. Kijkend naar de grote maar ook naar de kleine wereld is er veel schone schijn, een soort schijnwereld derhalve. Zouden we de Heilige Schrift beter leren kennen, zouden we onderscheiden wie de kaarten schudt en hoe er (met ons) gespeeld wordt. Het is goed in het eigen hart te kijken, des 's avonds voor het slapen gaan, vooraleer de eeuwige slaap aanbreekt. Vrucht van Pasen toch?

Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

Stagiair in Meerssen

In juni zal Maxwell Antony Charakuzhy zijn eerste stappen zetten in onze gemeenschap. Hij is volgend studie jaar aan zijn laatste jaar op Rolduc bezig, waarna hij - Deo Volente - na de diakenwijding een benoeming gaat ontvangen als kapelaan in Limburg. De laatste aanloop daarheen is naast studie ook gericht op inleven in een parochielevens en het parochiewerk.

Hij is geboortig uit het Bisdom Cochin, uit Kerala en ziet sinds 3 februari 1994 het daglicht in India. We gaan hem een warm welkom geven natuurlijk.

Gedoopt

Op 22 april werd het dan toch mogelijk, nadat door omstandigheden de doop van 24 september in 2022 moest worden verplaatst. Ruud en Sofia Timmer-Ramiro, wonend in de Prins Bernhardlaan 29 te Bunde brachten zoon Laurens naar de Basiliek om de zegen van God te vragen voor zijn levensweg.

Aanpassing mistijd Rothem op 14 mei

Op die zondag stappen de eerstecommunicanten van dit jaar om 11.00 de Basiliek binnen. Daarbij is dit jaar ook de familie van Rothem betrokken die zouden kunnen helpen met het kosterschap. Om hun en de pastoor niet in de verlegenheid te brengen, is de Mis in Rothem die **zondag om 09.30 uur**. We hopen op het begrip van de kerkgangers.

Even niet

Het is al poosje mis met het aangeven van het juiste tijdstip door de wijzers op de Basiliek. De vraag om dat bij te stellen is begrijpelijk. Wetend dat de meesten wel over een horloge beschikken of op de iPhone kunnen kijken, wachten we toch - gezien de kostenpost - met het geven van de opdracht aan een bedrijf. Het kerkbestuur hoopt dat u dit begrijpt indien u zich daaraan stoort of stoorde.

KERKDIENTEN 6 t/m 20 mei 2023:

zaterdag 6 mei:

B 09.00 Jef Maenen
W 19.00 zang: groot Koor
zeswekendienst Alice van Gils-Knols

zondag 7 mei: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.

R 10.00 voor de overledenen van de families Pluijmakers-Degens en Cortenraad-Hermans
B 11.00 zang: dameskoor
jaardienst Lies Wings; jaardienst ouders Hollanders-Tölle, dochter Rosa en zoon Frans; jaardienst ouders Aussems-Aarts; Sjang en Fien Ramaekers; Isabella Willems en familie; ouders Verheij-Warps; Henk Ramakers off.; Agnes Schutgens-Maes off.; Mia Sweer-Meij off; zeswekendienst Mieke Pijnenburg-van Ginneken