

B 19.30 Bedevaartsmis Bunde, Geulle, Moorveld en Meerssen-West  
zang: koor Meerssen-West

Predikant: pastoor van Galen

zaterdag 10 juni:

B 08.30 Bedevaartsmis Schimmert, Genhout en Hulsberg  
zang: koor Schimmert

B 18.00 Predikant: deken Nievelstein  
Bedevaartsmis Rothem zang: Ceciliakoor Rothem

Predikant: pastoor van Galen  
jaardienst ouders Vandewall-Pluijmakers; Jef Maenen

W 19.00 géén H. Mis

B 20.00 Concert

zondag 11 juni: PROCESSIEZONDAG

B 08.30 Eucharistieviering zang: schola

Predikant: pastoor van Galen  
Giel Frijns; Leny Smeets-Gulikers off.; Mieke en Dré  
Pijnenburg off.

B 09.30 **Sacramentsprocessie naar Raar**

ca 12.30 sluitingsviering sacramentsprocessie in de Basiliek

maandag 12 juni:

B 19.30 bedevaartsmis Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem  
zang: koor Berg en Terblijt

Predikant: deken G. Lauvenberg

dinsdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.

B 14.30 H. Mis voor alle zieken en ouderen zang: dameskoor

Predikant: deken R. Merck  
ouders Janssen-Horsmans; Tiny en Karl-Anton Goertz-  
Janssen en Jean Jacobs

B 19.30 Bedevaartsmis Ulestraten met fanfare zang: Catharinakoor

Predikant: kapelaan E. Dassen  
Monique Dupuits; Francois Dupuits; Wil en Gerda Dupuits-  
Frissen; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; deken  
Wim Horsmans; ouders Vossen-Meijers en ouders Ramaekers-  
Vossen

woensdag 14 juni: H. Lidwina, maagd.

B 19.30 Bedevaartsmis parochies van Maastricht

Predikant: plebaan V. Blom

donderdag 15 juni:

B 19.30 **Sluiting van het Octaaf**  
Pontificale Hoogmis zang: Basilicakoor

Predikant: Mgr. de Jong

vrijdag 16 juni: H. Hart van Jezus, Hoogfeest.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 17 juni: Onbevlekt Hart van Maria.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.11		Vrijdag 3 juni 2023

### Wie wil zich niet (graag) rijk rekenen?

In de jaren 90 vorige eeuw stond er een berichtje in een krant over een man die een aantal auto's beschadigd had. Hij werd veroordeeld tot twee maanden zitten. Hij ging echter in hoger beroep want hij vond de straf te laag. Hij, een zwerver zonder vast adres, had er namelijk op gerekend minstens een half jaar te krijgen want dan zat hij in de winter tenminste warm. Maar nu, met twee maanden, kwam hij vroeg in de winter weer vrij en moest hij weer de kou in. Op vragen van een journalist antwoordde hij: ik vind dat ik recht heb op een half jaar, dat heb ik verdiend. Omgekeerd bestaat dat ook. Waar mensen in aanzien staan, en zich naast eer en egards met veel geld omgeven weten, is het niet eenvoudig om niet met het maken

van keuzen, wetten en voorschriften te spelen, dat ze er zelf financieel als maar beter van worden. Ten koste van anderen. Ze stellen zich ongenaakbaar op en de kleine of gewone man heeft het nazien. Waar God zich klein maakte in Jezus zijn zoon, spelen zij voor goden, niet in dienst van de mens en de mensheid, maar ten koste van de mens. Deze 'kleine mens' wordt langs links of rechts monddood gemaakt terwijl er sprake van blijft dat we leven in een democratie.

Het kan zijn dat menigeen dit spel om de kniekers niet ziet, omdat we er eigenlijk allemaal mee te maken hebben. Zo lezen we dat bij de supermarkten waar de zelfscanbalie steeds meer aangeboden wordt, stevig verlies wordt geleden. Mensen 'vergeten' producten te scannen. Daar komen ze mee weg. De exploitant bezuinigt daardoor wel op personeel, maar lijdt verlies. Nu dit bekend wordt gaat men het verlies omslaan op de betalende klant. Deze betaalt dus voor de dieven.

U kent mogelijk het Schriftwoord: "Ge kunt niet God dienen én de mammon" De mammon is een afgod, bekend uit de Bijbel. Het woord mammon is Aramees voor geld of rijkdom, waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd. Het woord mammon komt vier keer in de Bijbel voor. In de Willibrordvertaling is het vertaald als geldduivel. In Matteus 6:24 en Lucas 16:13 lijkt Jezus mammon te zien als een kwade kracht waar je slaaf van kunt worden, of zelfs als een god die je kunt



dienen: “Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”

In Lucas 16:9-11 gaat het over de valse mammon. De mammon wordt ‘vals’ genoemd, omdat bezit en geld vaak op een onrechtvaardige manier verkregen worden. Maar Jezus moedigt zijn leerlingen aan om geld juist te gebruiken om anderen lief te hebben, en op die manier God te dienen.

Kent u de vertelling uit de mond van Jezus over de barmhartige Samaritaan? Deze zag de gewonde mens die door rovers was overvallen en beroofd. Waar de gevestigde orde er in een grote boog omheen liep, nam de in de ogen van de hoorders verketterde Samaritaan wel het heft in handen om de arme rijkelijk te helpen. Ons geloof nodigt juist uit om niet te graaien maar om te aaien d.w.z. dat we goed moeten doen ten bate van de naaste. We kunnen ons begrijpelijk angstig afvragen wanneer de armoedegrens nog steeds meer mensen gaat raken. Maar zolang we niet zien dat de mammon stevig aan het woord is, zullen we er zelf onnadenkend in meebewegen, blind en doof als we geworden zijn. Godsdienst is niet iets voor vrome lieden maar voor mensen die bouwen aan een rijk van gerechtigheid, waarheid en liefde voor de naaste. Zeker voor de kleine, onmondig gemaakte mens. Om te eindigen met een zin van de apostel Petrus: “De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.” Daarom adviseert Petrus: “Wees nuchter en waakzaam.” Niet alleen zwarte roetwolken spelen supporters parten bij voetbalwedstrijden op het hoge niveau. Daarom koos ik als thema voor het octaaf 2023: “Heb je even voor Mij”. Jezus kan ons leren om met onderscheid te leven en luisteren en te zien.

Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

#### Octaaf en processie

Het is dan wel geen mooi rond getal zoals het 800 jarig jubileum in 2023 maar we hopen toch dat de inzet van vorig jaar En de betoonde betrokkenheid een mooie start wordt zodat we de nieuwe eeuw naar het 900 jarig jubileum veelbelovend inzetten. Dat kinderen en jongeren met name over 70 jaar kunnen zeggen tegen hun kinderen en kleinkinderen, dat het in 801 ook een succes was om het wonderlijke moment van het BLOEDWONDER dat God aan Meerssen schonk te beleven.

#### Overleden

- Mevrouw Maria Kremer - Hendriks, Proost Willemstraat 3. Omdat we haar man Hans in Lemiers in de kerk herdachten en hem daar op het kerkhof te ruste legden, ging uw pastoor haar familie weer aldaar voor in de afscheidsdienst op 22 mei. Ze werd 91 jaar.

- De Heer Sjeng Mullenders, echtgenoot van Els Heijns, in de leeftijd van 88 jaar. We herdachten hem op 27 mei in de H. Hart Kerk te Rothem.

#### Gedoopt:

- op 21 mei kwamen Paul en Mariska Ladru-Geerlings uit Kerkrade naar de Basiliek om dochttertje Malia, zusje van Laura, ten doop te houden.

- op 29 mei brachten Ferdi Lamkin en Goldie Crijs, Rijksweg 15 te Maastricht, zoon Mario naar de Basiliek, waar het levendige baasje die geboren werd op 6 juli 2022 de genade ontving van Gods geborgenheid.

#### Tweevoudig Helaas

-We kregen geen fijn berichten voor de kerkbezoekers in Rothem. Op personeel: met pijn in het hart en tranen in de ogen moest Piet Oberndorff zich bedanken voor zijn

actieve diensten in en voor de kerk. Aan vele jaren trouwe inzet trekt het lichaam hem niet meer.

-Het andere bericht treft voorlopig de kerkgangers. De firma die het nieuwe geluid komt installeren kan dit pas 9 augustus komen doen. Hoop desondanks dat u de liturgie blijft bezoeken.

#### Ook van af deze plek een gelukwens.

En wel voor Arno Claessens, de nieuwe schutterskoning van Meerssen zoals u ook a elders hebt kunnen lezen of zelfs hebt gezien. Na de intense plechtigheid op Pinksterzondag in de kerk gingen de leden naar de schutterswei onder de nieuwe vlag en met de toen nog koning Armand Kerkhoffs die tijdens schutterswedstrijden dankzij zijn uitstraling vele prijzen wist te winnen. Meerssen mag trots zijn op deze verdienstelijke vereniging.

### **KERKDIENTEN 3 t/m 17 juni 2023:**

#### zaterdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst voor Wiel Heinen en Hubert Heinen en Guillaume Souren en Christien Lanckohr

#### zondag 4 juni: H. DRIE-EENHEID, HOOGFEEST.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: dameskoor

voor de weldoeners van de kerk;

zeswekendienst Lens Stijnen; jaardienst ouders Römken;

L’Ortye; jaardienst Lies Huijts; jaardienst Paul Hendriks en

Annie Hendriks-Severeijns; Sjang en Fien Ramaekers; Leon

Janssen off.; Mieke Pijnenburg-van Ginneken off.

#### maandag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren.

B 19.00 Hein Quaedvlieg (verjaardag)

#### dinsdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop. -

#### woensdag 7 juni:

B 19.00 Openingslof van het Octaaf zang: Basilicako

Predikant: pastoor van Galen

#### donderdag 8 juni:

#### **Sacramentsdag**

**Opening van het Octaaf** zang: Dameskoor

Predikant: pastoor van Galen

jaardienst Lou Vossen; jaardienst Lucette Vossen-Sadaune;

jaardienst ouders Vossen-Petit; jaardienst ouders Vossen-Cruts

B 19.30 Pontificale Hoogmis zang: Basilicako

Predikant: Mgr. Mutsaerts

echtpaar Heynens-Lambrichs; Henk Ramakers; Eveline

Cobben-Bemelmans; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en ome

Jacques

#### vrijdag 9 juni: H. Efreem, diaken en kerkleraar.

B 11.30 Bedevaart: heemkunde Geulle