

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.12		Vrijdag 16 juni 2023

woensdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 22 juni: HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 23 juni:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 24 juni: JOHANNES DE DOPER, HOOGFEEST.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: dameskoor:

gestichte jaardienst Tine Pieters

zondag 25 juni: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: Schola

jaardienst ouders Ghijsen-Debeij en overleden broers Louis en Jan, zijn familie en dochter Fienij Ploemen-Ghijsen en schoonzoons John Kersemeeckers en Leo Kurvers; jaardienst Jet Reijnders-Gilissen en voor Winand en zoon Willy; jaardienst René Classen; Guillaume en Sophie Purnot-Bergenhuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Jan Boots b.g.v. verjaardag

maandag 26 juni:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleeraar.

woensdag 28 juni:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen, Hoogfeest.

B 10.00 H. Mis.

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 30 juni: HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 1 juli:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor:

gestichte jaardienst Jean Reijnders en Maria Reijnders-Kern;
gestichte jaardienst Bertha Smeets-van Gerven



Over mis, misschien en misleiding

Er is een grote verhuizing bij een ministerie van gezondheid. Alle ambtenaren dragen steeds twee ordners naar het nieuwe kantoor. Alleen een man, genaamd Fred, draagt er telkens maar één. Als zijn chef hem ziet tikt hij hem op de vingers. Als antwoord krijgt hij te horen: "Wat kan ik eraan doen, als alle anderen te lui zijn om twee keer te lopen."

Uit de pen van de pastoor dacht iemand mogelijk dat ik over de Heilige Mis iets wilde schrijven waar het qua bezoekers misschien op veel plaatsen sombert. Echter: ik wil het hebben over hoe verkeerd iets kan worden begrepen als de misleiding in beeld komt. Een kennis sprak me aan over een bekende die bevriend is met Portimão, Portugal.

Het stadje is bekend om zijn prachtige uitgestrekte zandstranden met kalm en warm water. Het is dan ook een heel verleidelijke vakantiebestemming. Portimão is van oudsher een vissersstadje dat een grote bloei kende in de 19e en 20ste eeuw met de opkomst van de conservenindustrie en het toerisme. Uit die periode dateert een groot deel van de gebouwen die u tijdens een wandeling door de straten van het historisch centrum kunt bewonderen. Tijdens een nieuwsuitzending van RTL kwam er een foto in beeld waarop duidelijk zichtbaar was dat het waterpeil heel laag stond. Als commentaar werd verteld dat dit de gevolgen zijn van de grote droogte daar. De genoemde man wist niet wat hij zag en hoorde! Het getoonde beeld van de lage waterstand kwam louter en alleen omdat de opname gemaakt was tijdens

eb. Een kennis was een maand in Zuid-Frankrijk op vakantie geweest onlangs. Op de vraag hoe zijn tijd was geweest, klonk enige teleurstelling. Alleen maar regen en nog eens regen slechts één dag was het echt droog. En ja hoor, u raadt het al: officieel werd in ons nieuws aangegeven dat door de droogte in die streek waar hij verbleef de oogst dreigt te mislukken. Ambtenarenmoppen zijn niet nieuw. Zoals een burgemeester eens de vraag ontving "Hoeveel mensen werken er bij u in het gemeentehuis?" en het antwoord meteen luidde: "ik denk de helft." Nu we met de app 'google lens' foto-herkenning kunnen loslaten op foto's van publicaties in kranten en andere media, blijkt dat 'recente opnamen' soms al jaren in het archief zaten. Deze oude opnames kunnen goed van pas komen in een artikel om ons iets te kunnen zeggen à dat echter ons op een verkeerd been zet. Wat je ziet, is iets dat elders al soms jaren geleden plaatsvond. Men pleegt te zeggen: je moet je hart volgen - als het goed voelt, dan is het goed. Maar dat is misleiding, want we moeten niet vertrouwen op wat ons hart ons zegt. Ons hart is niet betrouwbaar waar het er om gaat de waarheid te leren kennen. 'Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas' (Spreuken 28:26) en 'Arglistig is het hart' (Jeremia 17:9). Omdat Jezus Zijn kinderen zo liefheeft, waarschuwt Hij hen voor misleiding. Nu is er geen enkele andere manier om aan misleiding te ontsnappen dan het kennen en toepassen van de waarheid van Zijn Woord. In Johannes 17:17 bidt Jezus tot de Vader en zegt: "Uw woord is de waarheid". Het betekent dat we op zoek moeten gaan naar de waarheid. Klopt het wat iemand zegt? Horen we niet vaak zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft? Wij achten onszelf meestal betrouwbaar. God zegt dat er maar één waarheid is: zijn Woord dat betrouwbaar is. Daaraan kunnen we onze daden en gedachten toetsen. De Bijbel heeft een opmerkelijke uitspraak over 'onze eigen waarheid', ons hart. "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt" (de profeet Jer. 17:9,10). Toen ik student middelbare school was (dat is toch eind jaren '60 geweest vorige eeuw), werd ik gewaarschuwd om van een klasgenoot niets aan te pakken waaraan de belofte zat: "Als je dit inneemt krijgt je een heerlijk ontspannen gevoel" of iets in die trant. Mijn klasgenoot kwam vaak niet meer op school op maandag vanwege dat tabletje. Goddank had mijn vader me gewaarschuwd, vanuit zijn vak, voor drugs. Misleiding is van alle eeuwen. Maar er oog en oor voor krijgen is niet eenvoudig. Ook maakt het je wel eens eenzaam, door het onbegrip van mensen die het anders zien. Hoe knap misleiding kan zijn, vertellen en tonen ons illusionisten als Hans Klok en David Copperfield. Je staat erbij, je ziet alles, maar wat je ziet kan niet, en toch gebeurt het. Maar ze komen er dan ook voor uit dat ze ons op een verkeerd been weten te zetten. Zakkenrollers passen afleiding toe, om hun trucje te kunnen doen. Moest aan die laatste zin denken toen ik artikeltje las dat ook mensen met een zogezegd 'beter' inkomen voelen dat er een grens is gekomen waarop het geld door alle maatregelen 'uit hun zak rolt' en ze aankloppen voor hulp. Zoals ik al eens vaker in de kerk zeg: stof tot nadenken.

Vriendelijke groet, past. Th.v.Galen

Gedoopt.

Op 4 juni kreeg de Basiliëk bezoek van Justin van der Bruggen en Kirstin Nijburg uit Hilversum. Met de familie vierden we met hen voor hen de doop van dochttertje Noa, nadat uw pastoor al eerder hun zoontje Lenn mocht dopen in Holset.

Sleutelhanger met wapen Basiliëk.

Het komt geregeld voor dat bezoekers, pelgrims of toeristen, vragen naar een aandenken dat specifiek met de Basiliëk te maken heeft. Tot nu moesten we nee verkopen. Maar sinds enkele dagen beschikken we over een fraaie sleutelhanger. De voorraad is klein, maar als blijkt dat er vraag naar komt, kunnen we zonder problemen bij bestellen. Waar vroeger ooit de 'crypte' iets kon aanbieden, is dat nu nog even zoeken. Zolang er geen makkelijk toegankelijk adres voorhanden is, kunt u navraag doen bij de pastoor, die thuis of in de sacristie exemplaren heeft liggen. Ze zijn te verkrijgen voor € 9,95

Nieuw geluid in Rothem

Komt eerder dan verwacht. Na 5 juli moet de oude geluidsinstallatie in de kerk vervangen zijn.

Een ander geluid uit Rothem betreft het kerkhof. Het onderhoud zorgt voor de bestaande onderhoudsploeg voor problemen. Bedrijven inhuren zijn eigenlijk te kostbaar gelet op de werkelijke situatie inkomsten en uitgaven. Pastoor probeert vrij te houden om mee te komen klussen. Dat lukt qua agenda pas op 27 juni. Mensen die ons een helpende hand willen en kunnen geven zijn welkom.

KERKDIENSTEN 17 juni t/m 1 juli 2023:

zaterdag 17 juni: Onbevlekt Hart van Maria.

B 09.00 H. Mis
W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen

zondag 18 juni: ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis met zang Ceciliakoor
Jean Dubois
B 11.00 zeswekendienst Margo Hardy-Vanhaeren; jaardienst ouders Heynen-Meijers; jaardienst Carla Hameleers; jaardienst ouders Mesters-Stassen; Francois Dupuits; Monique Dupuits; Wil en Gerda Dupuits-Frissen; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; Lilian Cleber-Ramakers off.; Maria Janssen-Rouwet off. Oom Piet Smeets

maandag 19 juni: H. Romualdus, abt.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 20 juni: