

maandag 3 juli: H. Tomas, apostel.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal.

woensdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares.

B 10.00 jaardienst ouders Schrijvers-Wimmers  
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 7 juli:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 8 juli:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Alice van Gils-Knols

**zondag 9 juli: VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.**

R 10.00 H. Mis

zang: Ceciliakoor

B 11.00 jaardienst Sjer Steenhagen; Ludy Nijsten-Alken; jaardienst Fientje Debie en overleden familieleden

maandag 10 juli:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 11 juli: H. Benedictus, abt.

woensdag 12 juli:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 13 juli: H. Henricus.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Lidy Timmermans-Verweij en Jacques Timmermans en overledenen van de familie Verweij-Prinssen

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parocheclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.13		Vrijdag 30 juni 2023

### Over maten en maten



Koos biechtte bij zijn vrouw, nadat ze bij onverwachte terugkeer een puinhoop aantrof. Ze had een top baan die hij haar gunde. Er was wel degelijk goed overleg gevoerd. Wat ze niet wist: hij kon het alleen zijn niet aan. Troost en afleiding kwamen uit de fles. Eerst een flesje wijn, toen meerdere flessen per avond en erna volgde daarop nog een stevige borrel.

Alle troep ruimde hij keurig op tegen de tijd dat ze thuiskwam. Nu het verhaal verteld was, moest hij haar beloven nooit meer alleen te drinken. Doe het met maten, d.w.z. vrienden of collega's, maar nooit alleen, zodat je maat weet te houden. Het is een bekende uitspraak geworden: "Ik drink nooit, alleen met maten." Echter, het ene maatje is de andere niet. Temeer omdat we in het Nederlands voor hetzelfde woord 'maten' een andere betekenis hebben. Met twee maten meten. Dit kwam bij me binnen toen de media schreven over de nieuwe pensioenregeling. Vreugde bij één groep, maar twijfel tot afgrijzen bij anderen. Zelf kan ik dat niet helemaal volgen. Wat me wel verbaasde, is dat met name Kamerleden en ministers en andere politieke ambtsdragers NIET onder de nieuwe wet gaan vallen. Zijn ze dan 'mijn maatje' niet meer met een voor hen gekozen 'status apartus' (= uitzondering)? Moeten zij zich voor ons opofferen en profiteren de burgers of is het omgekeerd? Datzelfde gevoel kreeg ik bij de aanblik van dat machtige containerschip dat de haven van Rotterdam binnenvoer. Bij 'ons' komt deze grootste

vrachtvervoerder in zijn soort met een capaciteit voor 24.346 containers aanleggen. Zijn stookolieverbruik per dag heet te zijn: 270.000 liter per dag. Hierdoor is welgeteld één boot even vervuilend als 50 miljoen auto's. Met zijn 15 broertjes en zusjes stoten ze evenveel CO2 uit als alle auto's op de wereld. Het stond in de krant en was op de radio. Deze media gaven vervolgens een boer een draai om de oren omdat zijn aantal koeien teveel het milieu vervuilen. Weet u, dan hoor ik als evangelie-man de Bijbelse zin als Jezus zegt: 'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt zult gij geoordeeld worden, en de maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: "Laat mij die splinter uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog! Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder." Kennelijk wordt er toch met twee (of meer) maten gerekend of gemeten. Met deze gegevens krijgt de 'Natuurherstelwet' uit Brussel een smaakje. Maar mogelijk komt er uitleg waardoor het te begrijpen valt.

'Wat gij niet wilt dat men u aandoet, doe dat ook een ander niet aan.' (Tob 4,15). In de Bergrede horen we uit de mond van Jezus de positieve verwoording: 'Behandel de mensen in alles zoals ge wilt dat ze u behandelen. Het is de Gulden Leefregel van zo'n beetje alle wijsgeren en profeten in de wereldgeschiedenis: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Het rijmpje komt uit de Lutherbijbel van 1545, maar eigenlijk vinden we de regel terug bij iedereen die ertoe doet. De Chinese wijze Confucius zou er tweeënhalft duizend jaar geleden al over begonnen zijn. De Griekse geschiedschrijver Herodotus en de filosoof Plato kwamen er even later mee. Nog een paar eeuwen later dook de regel op in joodse, christelijke én islamitische teksten. Vervolgens vinden we de regel bij seculiere denkers zoals de Engelse filosoof John Stuart Mill en de auteurs van de Franse Grondwet van 1793. Het probleem met deze 'Gulden Leefregel' werd ooit treffend samengevat door de Ierse denker George Bernard Shaw: 'We weten niet wat de ander wil.' Het blijft altijd weer de moeite waard om de H. Schrift te leren lezen om de tijd en de tijdgeest te leren zien in zijn sterke en zwakke kanten. In alle discussies en gesprekken die we voeren, met elkaar in gremia, in commissies en parlementen en topoverleg met staatshoofden: heeft iemand van hen nog het gesprek in beeld met God die in Jezus zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'? Waar dat gesprek met Jezus ontbreekt, blijft het mensenwerk, gestuurd door machten en krachten die (vaak) onbewust en onwetend de mens en de mensheid tekort doen.

### **De Klokkenuider van de Notre Dame**

Zo luidt het bekende boek van Victor Hugo over een misvormde man en zijn onmogelijke liefde. Zal geen boek gaan schrijven over de Klokkenuider van Meerssen, al was het wel een gedachte daar in de nacht van 22 op 23 juni even aan te denken. Naar ik begreep wilde deze 'belhamel' dit doen om 'mensen te waarschuwen.' Gelukkig liep het goed af in de zin dat er niemand

letsel op liep. Liever zie ik natuurlijk dat mensen niet óp de kerk de klok luiden maar ín de kerk komen meevieren omdat ze de uitnodiging van God voelen, dat voor velen de noodklok slaat in een tijd die de gevolgen ziet van het 'van God los zijn'. Immers, steeds meer mensen hebben wel 'de klok horen luiden maar zien de klepel niet hangen'. D.w.z. dat ze ergens nog iets voelen voor iets van kerkelijke zaken, maar echt zich nog niet lieten raken.

### **Concerten in de Basiliek**

De ambiance van dit Godshuis blijft mensen boeien. De kostbare akoestiek van concertzalen bezit ze niet. Niettemin lijkt het toch de moeite te zijn de kerk niet alleen voor liturgie te gebruiken. En omdat er veel mooie sacrale zang is, gaan we weer een aantal 'concerten' aanbieden. Liefhebbers kunnen al noteren:

10 september: Een nieuwe zangparel aan de ketting van Limburgs zangersvermogen: sopraan Amy Schillings uit Vaals

23 september: Maasland Kozakken koor

8 oktober: Gemengd Koor Musica Vincit uit Landgraaf.

Alle concerten beginnen om 15.00 uur.

### **Vooruitkijkend**

Op de vraag wanneer we de Kroetwusch zouden zegenen heb ik geantwoord:

Op de zondag na 15 augustus. Dit omdat op wekdagen nauwelijks iemand ter kerke komt of zou komen en het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op een dinsdag valt dit jaar als we de mis doen om 10.00 uur.

## **KERKDIENSTEN 1 t/m 15 juli 2023:**

### zaterdag 1 juli:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor:

gestichte jaardienst Jean Reijnders en Maria Reijnders-Kern;

gestichte jaardienst Bertha Smeets-van Gerven

### zondag 2 juli: DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 jaardienst Bart Meijers

B 11.00 zang: dameskoor

jaardienst overleden ouders Martin Vandewall en Marieke

Vandewall-Dassen; jaardienst ouders Kengen-Debij en

overleden familie; Sjang en Fien Ramaekers; Joke Sniijders-

Schrijvers