

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur
vrijdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 22 juli: H. Maria Magdalena.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 23 juli: ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 jaardienst Ludy Nijsten-Alken

maandag 24 juli:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 25 juli: H. Jakobus, apostel.

woensdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 27 juli: Z. Titus Brandsma, priester en martelaar.

B 10.00 H. Mis

Frans en Margriet Vandenboom en zoon Theo
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 28 juli:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 29 juli: H. Marta.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 jaardienst Annie en Hub Curvers-Vroemen

zondag 30 juli: ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 jaardienst José Creuwels-Voncken; Peter van Hooren off. jaardienst
Hans Scheeren, *Lenny Remorckens*

maandag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 1 augustus: H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleeraar.

woensdag 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli, bisschop.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 3 augustus:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 4 augustus: H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars, priester.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 5 augustus: Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

Op **zondag 16 juli** vindt er om **16.00 uur** een **orgelconcert** plaats in de Basiliek van onze eigen organist **Rob Waltmans**, samen met de bekende bariton **Marco Bakker**. U bent van harte welkom! De toegang is gratis, maar een vrije gave na afloop van het concert wordt gewaardeerd!

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.14		Vrijdag 14 juli 2023

Zorg beperken vanwege het klimaat?

Mark gaat met de bus naar school. Deze zit bomvol maar er is nog juist een plekje voor hem. Na enkele halten stapt een vrouw met een baby binnen. Als een echte heer laat hij haar zijn plaats innemen met de baby op haar schoot. Ze glimlacht naar hem en zegt: "Jij bent een echte gentleman." Die ochtend vraagt de meester tijdens de Engelse les of iemand weet wat het woord 'gentleman' betekent. Mark steekt meteen zijn vinger op en zegt overtuigd: "Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten."

Sommige uitspraken stemmen tot nadenken. Nu is deze van Mark onschuldig, al klinkt het vreemd of komisch. Maar uitspraken kunnen ook andere reacties oproepen die met vraagtekens van doen krijgen. Zo overkwam het mij toen ik een uitspraak las van prof. dr. Johan Mackenbach, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. In 2021 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten. "En zou het niet helpen als er een voorhoede kwam van mensen die vrijwillig afzien van zorg met te groot milieubeslag, en daarmee van pijnvermindering, levensverlenging en andere gezondheidsbatens, zoals er al mensen zijn die vrijwillig afzien van vlees en vliegvakanties?" Ik begreep daarmee, dat mensen met gezondheidsklachten, die zeker met leeftijd te maken kunnen hebben, beter maar uit het leven zouden moeten stappen. Of zij daarbij van overheidswege geholpen gaan worden? Of verplicht worden? Toeval dat we in de krant van 4 juli het bericht lazen dat op ouderenzorg 900 miljoen bezuinigd wordt? Veel zaken beginnen in onze tijd met wetenschappelijke 'bewijzen' toch? Want 'wetenschap' wordt meer en meer als 'heilig' aangereikt. Nu DE HEILIGE (God) wegvloeit uit ons denken en doen, hebben we nieuwe goden nodig.

Het werd zeker niet gebracht als verordening noch als voorstel aan de regering en minister. Maar ik huiverde wel. Want zaken die eerst zomaar eens opgeworpen worden, krijgen op een bepaald moment handen en voeten en moeten ingang gaan vinden in de samenleving. Zoals ik ook niet begreep dat we wel 28 miljard euro gaan uitgeven om het klimaat te verbeteren. Toen de minister werd verleid om te zeggen wat ons dat effectief zou opleveren, wist hij het antwoord uit wetenschappelijk onderzoek te geven. Namelijk een vermindering van 0,000036 graden in het jaar 2030. Het lijkt me sterk dat iemand dit gaat voelen. Wanneer dit cijfer gehanteerd zou worden bij mensen die om loonsverhoging smeken, omdat de kosten voor de dagelijkse inkopen stevig (blijven) stijgen, zou men zich dan toch niet eerder belazerd dan begrepen voelen? Want telkens reikt men ons wel weer iets aan dat omwille van zus of zo in het leefklimaat anders moet worden ingevuld. Geveerde eieren kochten we nog vóór of na Pasen die verpakt zaten in plastic doosjes. Gelukkig liggen de verse eitjes in onschuldige kartonachtige verpakking, die je gerust kunt weggooiden. Net als de eierschaal die je ook nog met een gerust hart kunt deponeren op de composthoop of toevoegt aan je tuin voor bemesting. Die vallen (nog?) niet onder de Single Use Plastic (SUP) wetgeving.

Als 'Evangelie' schieten me in zulke beweringen meteen woorden te binnen welke Jezus in al Zijn wijsheid Zijn gehoor voorhield. Woorden die voor alle tijden bedoeld zijn overigens. Zo staat in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 12, vers 54 en volgende: 'En tot het volk zei Hij: Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt ge terstond: er komt regen; en zo gebeurt het ook. En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge: het wordt gloeiend heet; en het gebeurt. Huichelaars! Van het beeld van land en lucht weet ge de juiste betekenis te bepalen, maar waarom dan niet van deze tijd? Hoe komt het dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt?

Zoals godsdienstige tradities melding maken van profeten, zo krijgen ook wij les van profeten die met het natuurlijke klimaat omgaan. Maar of dit het geestelijk klimaat ten goede komt?

Dit is het einde aan reeks van stukjes die probeerden eens een bijbels licht te laten schijnen op wat gebeurt in maatschappijontwikkelingen waar Jezus in zijn tijd stevig mee te maken had en er de dupe van werd.

Vriendelijke groet, past. Th van Galen

Nieuw bloed en kennis van zaken.

Het kerkbestuur verheugt zich over de toezegging van Femke Roufs, woonachtig op Raar, die lid wordt van het kerkbestuur en de taak op zich neemt van penningmeester. Een stevige verlichting voor de portefeuille welke met vallen en opstaan deels door de pastoor moest worden waargenomen.

Voor onze vrijwilligers

Hebben we op 10 november een dank-je-wel avond en informatie avond in De Stip. Doel is om elkaar te ontmoeten, het bestuur te zien en te horen over zaken die speelden, spelen of gaan spelen. We geven een stand-van zaken door met betrekking tot onze parochies. We gaan een ieder straks aan

schrijven, maar weten dat mutaties of mogelijk ontbrekende gegevens ons parten kunnen spelen. Vandaar al dit bericht om te noteren in de agenda of op de kalender.

Gedoopt.

- Vanwege buitengewone omstandigheden werd op dinsdag 27 juni in de Basiliek Liva Flekken gedoopt, dochtertje van Mark en Dannee Flekken-Mans, en zusje van Noé, die uit Freiburg naar Meerssen kwamen. Vanaf deze plek wensen we hen een mooie doorstart in Engeland.

- Feest was het voor de ouders van Ezio voor zijn ouders Maurice en Lorena, wonend Den Olieberg 3 toen in de basiliek hun kind werd gedoopt. Zijn opa en oma uit Mexico konden erbij zijn en baden in de taal die hij ook zal leren naast het Nederlands. Maar vooral hopen we dat ook hij net al alle dopelingen, de taal van de liefde zal verstaan, niet alleen de menselijke maar ook de goddelijke

Vervolg werkzaamheden pastoor op kerkhof Rothem.

Het leuk opgepakte onverwachte artikeltje in de krant over het onderhoud op het kerkhof maakte inderdaad terecht melding van een aantal vrijwilligers die kwamen helpen. Geweldig en dank! Dat ik elke week er zou kunnen zijn, werd echter niet uit mijn mond vernomen maar werd gekoppeld aan de werkzaamheden van de trouwe dienaren die al jaren klaar staan op dinsdag en donderdag wekelijks er te zijn als onkruid toeslaat. Niet dat ik niet zou willen, maar het moet ook kunnen. Behoudens een in te plannen uitvaart sta ik er op dinsdag 25 juli, 8 augustus en 5 september. Start om 09.30 uur. Voor wie het de moeite waard vindt om aan te sluiten wederom van harte welkom.

KERKDIENSTEN 15 juli t/m 5 augustus 2023:

zaterdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Lidy Timmermans-Verweij en Jacques Timmermans en overledenen van de familie Verweij-Prinssen

zondag 16 juli: VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 Jef Maenen

B 11.00 jaardienst Giel en Peter Voncken; jaardienst Henk Ramakers; jaardienst Fiény Ploemen-Ghijsen; ouders Jenny en Harry Hermens-Kerckhoffs; Hubert Waelen; Uit dankbaarheid bij een 91^e verjaardag

maandag 17 juli:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 18 juli:

woensdag 19 juli:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 20 juli:

B 10.00 H. Mis