

jaardienst Leon van Hees en Maria van Hees-Bachaus;  
echtbaar Heynens-Lambrichs

woensdag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 17 augustus:

B 10.00 H. Mis voor overleden leden van de gebedsgroep  
Aansluitend geleide aanbedding tot 11.45 uur

vrijdag 18 augustus:

B 09.00 Guus Schrijvers

zaterdag 19 augustus: H. Johannes Eudes, priester.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Kroetwusj-zegening en uitreiken van de kroetwusj  
gestichte jaardienst overleden ouders Math en Maria Frijns-  
Wintraecken en Willy Schiepers; 6<sup>e</sup> jaardienst Jacques  
Timmermans en voor Lidy Timmermans-Verweij

zondag 20 augustus: TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 Kroetwusj-zegening en uitreiken van de kroetwusj

B 11.00 Kroetwusj-zegening en uitreiken van de kroetwusj

zang: dameskoor

jaardienst ouders Beltgens-Huynen en zoon Felix; jaardienst  
ouders Lardinois-Ummels; Paul Jochems, Guillaume en  
Sophie Purnot-Bergenhuisen

maandag 21 augustus: H. Pius X, paus.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 22 augustus: H. Maagd Maria, koningin.

woensdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 24 augustus: H. Bartholomeüs, apostel.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbedding tot 11.45 uur

vrijdag 25 augustus: H. Lodewijk.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 26 augustus:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 jaardienst overleden echtpaar Dumoulin-VandenBoorn

Op **zondag 6 augustus 2023** vindt er om **16.00 uur** een **orgelconcert** plaats in de Basiliek van organist **Ponet uit Tongeren, samen met de soliste Eline Hensels.**

U bent van harte welkom! De toegang is gratis, maar een vrije gave na afloop van het concert wordt gewaardeerd!

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

| NL58RABO 0231 1613 60   | NL08RABO 0132 6003 66 | NL14RABO 0132 6000 64   |
|---|-----------------------|---|
| Pastoor Th. van Galen<br>tel: 06-53110398<br>pastorie: tel: 043-3642255<br>email: vangalen@kpnmail.nl<br>www.parochieclustermeerssen.nl |                       | Opgave misintenties:<br>in parochiehuis tel: 3648178<br>maandag: 9.00 - 12.00 uur<br>donderdag: 11.00 - 14.00 uur<br>email: par.b.r.w@gmail.com |
| Nr. 2023.15   |                       | Vrijdag 4 augustus 2023   |

### Een bezopen verhaal of schenkt het u klare wijn?

(Over een kernpunt van ons geloof)

Theo en Joop zitten aan de bar en hebben het goed samen. Nadat ze de ober blij maakten doordat hij een aantal keren mocht bijschenken, pakt Theo zijn glaasje deftig op, zet het plechtig voor zich neer en zegt tegen het borrelglas: "Zorg dat je een goed plaatsje krijgt, waar men je graag ziet, want het wordt druk vanavond!"



En tegen zijn buurman verzucht hij: "Weet je waarom dit glas mij aan mijn werk doet denken?" Zonder het antwoord af te wachten klinkt uit Theo's mond: "Het is gewoon moeilijk om vol te houden." Het zou zo maar kunnen dat menig ouder zijn of haar kind enthousiast aan iets zag beginnen, daar verheugd over was totdat de belangstelling ervoor afnam en het doorzettingsvermogen in de prullenbak terecht kwam. We zullen het er allen over eens zijn dat het leven heel mooi en waardevol is. Het leven is zo belangrijk, dat we er voor vechten en er heel sterk aan hangen. Maar er komen vaker allerlei problemen, ziektes, verdriet en leegte, vermoeidheid. Tegelijkertijd hangen we toch aan het leven. We zijn immers geschapen om te leven.

Mijn 'mentaal coach' zegt in het Johannes evangelie, waar Hij bij een bron spreekt met een vrouw met wie bijna niemand zou willen praten: "Een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorst krijgen." Met andere woorden: wat je ook drinkt van de wereld, je wordt alleen maar dorstiger. "Maar," zegt Hij: "wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, springend tot in het eeuwige leven."

Het eeuwige leven is niet alleen toekomst. Het eeuwige leven begon al zodra we op aarde het levenslicht zagen. En ieder mens snakt voort durend naar u kunt het weten of raden: sejtnupthcil (om het even spannend te maken moet u het achterste voren lezen).

Het liefst huppen we van licht naar licht maar wordt het leven een drama als we iets duister moeten inzien. Soms klinkt dat als: "Ik zie het niet meer zitten!", "Ik weet het even niet meer!", "Ik zit op dood spoor!", "Hoe moet dat nu verder gaan!", "ik voel me totaal onthand!", "Donkere wolken pakken zich boven mij samen!". Om niet in de misère te hoeven blijven hangen, kunnen we ons dan laten uitnodigen door het woord van de Bijbel in Johannes 8, vers 12. "Wederomá sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal in het licht des levens zijn." Al in het Oude Testament lezen we in Psalm 119, : "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

Volgens sommige rouwadvertenties gaan mensen het eeuwige leven in door de dood. Het Woord van God leert dat anders: het eeuwige leven begint op het moment dat door Gods genade de Heilige Geest mijn hart levend maakt. Dán begint dus het eeuwige leven al!

Wie 'Het Nu' kent en geen heil ziet in 'Het Straks', haalt alles uit de kast om nu te genieten en gelukkig te zijn, uit angst om in het korte leven 'tekort' te komen.

Daarom shoppen we graag en veel, niet alleen voor ons levensonderhoud en praktische dingen. Maar huisje 'wel tevrede' kent vele slaande deuren en barsten in de muren en kille momenten, momenten van tranen en zielenpijn. Ik dacht vroeger, toen ik jong was, altijd: 'Al die regeltjes in en van Kerk en Geloof... dat voelt als slavernij.'

En je zegt: 'Ik wil geen slaaf zijn, ik wil vrij zijn.' Dat is nu waar de zending van Jezus voor staat. Hij zorgt voor een goed leefklimaat omdat Hij bevrijdt van de slavernij van de zonde. Tot slot misschien een gedachte (ook tijdens vrije dagen): wie beheerst mij, wat beheerst mij, ben ik vrij of ben ik (ongeweten) slaaf van .. een foute baas? Het antwoord vinden we mogelijk als we inzien waar we warm voor lopen en of Zijn Woord ons (nog) altijd koud laat? Als je klare wijn schenkt, draai je er niet omheen maar geef je duidelijkheid, zonder iets achter te houden. Je spreekt de volledige waarheid ook al is die misschien ongemakkelijk.

Past. Th. van Galen

#### **GAAN HUWEN:**

Op 12 augustus geven Cyriel Cordewener en Jessica Wortelboer uit respectievelijk Meerssen en Groningen elkaar het geschenk van het huwelijks sacrament, waarna ze gaan wonen in Geulle.

#### **HET DOOPSEL WERD GESCHONKEN AAN:**

Niene Roumans, dochttertje van Tim Roumans en Dimphy Loenis. Ze kwamen uit Bunde, Papenweg 68, op 15 juni naar de Basiliek om met de familie haar leven als Godsgeschenk te vieren.

#### **Kerkhof Rothem**

Op 25 juli mochten we met een paar man de altijd trouwe werkers weer een handje helpen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd in de voortgang. Die ochtend kregen we van het bisdom te horen dat we de potten en bakken, welke mensen achter de graven laten staan waardoor het een wanordelijk aanzicht wordt, mogen ruimen. We denken dat deze hen te zwaar zijn om op te ruimen. Mocht u een van die betrokken mensen zijn, en wilt u iets bewaren, haal hem zelf weg of geef het door aan dhr. P. Dohmen hoe het voor u zit.

### **KERKDIENTEN 5 t/m 26 augustus 2023:**

zaterdag 5 augustus: Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere.

B 0900 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 6 augustus: GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 jaardienst Kurt van Aubel en Maria-Thérèse van Aubel-Hoogenboom; Sjang en Fien Ramaekers

maandag 7 augustus: HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 8 augustus: H. Dominicus, priester.

woensdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 10 augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar.

B 10.00 H. Mis voor overleden leden van de gebedsgroep  
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 11 augustus: H. Clara, maagd.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 12 augustus: H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge.

B 09.00 H. Mis

B 13.30 Huwelijksmis bruidspaar Cyriel Cordewener en Jessica Wortelboer

W 19.00 bijzondere intentie

zondag 13 augustus: NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 jaardienst Ria Waltmans; Margo Hardy-Vanhaeren off.;  
bijzondere intentie

maandag 14 augustus: Vooravond van Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 15 augustus: MARIA TENHEMELOPNEMING, HOOGFEEST.

B 10.00 zang: dameskoor