

donderdag 31 augustus:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 1 september

B 09.00 H. Mis

zaterdag 2 september

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor: uit dankbaarheid

zondag 3 september TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: dameskoor

Sjang en Fien Ramaekers

maandag 4 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar

B 19.00 H. Mis

dinsdag 5 september:

woensdag 6 september:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 7 september:

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 8 september Maria Geboorte

B 09.00 H. Mis

zaterdag 9 september H. Petrus Claver, priester

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 10 september: DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zeswekdienst Piet Oberndorff

B 11.00 zang: schola

jaardienst ouders Thomassen-Quaedvlieg en dochter Yvonne; jaardienst ouders Quaedvlieg-Hofman en overleden kinderen en kleindochter; Marcel v.d. Heijde; jaardienst Harrie Ummels en ter herinnering aan Elly Ummels-Keulen; jaardienst Piet Mesterom; Francois Dupuits; Monique Dupuits; Gerda Dupuits-Frissen en Wil Dupuits; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; Leny Smeets-Gulikers off.; Maria Janssen-Rouwet off.

maandag 11 september:

B 19.00 Sjef Schrijvers

dinsdag 12 september: De heilige naam van Maria.

woensdag 13 september:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 14 september: Kruisverheffing, Feest.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 16 september: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NLI4RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.16		Vrijdag 25 augustus 2023

Doelgericht zijn maak vele lasten licht.

Een jongetje, Rudi, is nieuw in de klas. Om vriendjes te maken neemt hij een klasgenootje mee om het huis te laten zien. "Kijk, daar woon ik! En het wordt binnen kort nog véél groter!" klinkt het trots. "Hoe kan dat nu?" zegt de ander. "Mijn pappa zegt, dat er spoedig nog een tweede hypotheek op komt."

Toen ik dit las, gingen mijn gedachten uit naar de lagere school, zoals dat genoemd werd. Bij tijd en wijle kreeg je wel eens de vraag: Wat wil je later worden? De precieze antwoorden weet ik niet meer, maar wel herinner ik me dat er vaak werd gekeken naar beroepen met eer en aanzien. Niemand zei dat hij in de groenvoorziening van de gemeente wilde gaan werken. Om maar iets te noemen. We wisten wel meestal wat 'goed verdiende' en aanzien genoot. En dan kwam er uit onze monden, hetgeen we ook doen wanneer we iets lekkers op tafel gezet kregen en we zelf mochten opscheppen, we schepten dan het liefst véél op. Wanneer je dan een reünie hebt gehad, na zoveel jaren geheel uit beeld te zijn geweest, besef je dat in de werkelijkheid voor velen het toch niet altijd mogelijk was die kinderdroom te verwezenlijken.

Maar mag en moet een mens ook niet toch soms dromen? We kennen mogelijk het lied 'Dromen zijn bedrog', maar velen kennen nog de in de speech van Martin Luther King: "I have a dream." We hebben allemaal weleens, denk ik, van de meest primitieve tot de meest uitgebreide dromen in ons leven gehad. Dergelijke mentale constructies dienen om ons dagelijks leven te ondersteunen en zo een grotere betekenis aan ons bestaan te geven. We kunnen niet zeggen dat dromen net zo belangrijk zijn als ademen, maar een persoon die in niets gelooft, die geen verlangen en doelen heeft, heeft een ernstig probleem in zijn leven en moet misschien actie ondernemen. Veel mensen twijfelen aan het belang van dromen. "Waarom dromen? Als ik mijn droom niet waar kan maken, zal ik mezelf alleen maar frustreren", is een veel voorkomende uitdrukking voor diegenen die liever een leven leiden zonder doelen en doelstellingen.

Kent u de grote dromer van het Oude Testament? Dat was Jozef, zoon van Jakob. Onbevangen vertelde hij zijn dromen aan de 11 broers. Die daarop spottend



reageerden met: "En jij denkt zeker dat je nog eens onze Koning wordt en wij voor je moeten buigen?" Zijn lotgevallen moet u zelf maar lezen. Maar hij ging door diepe, diepe dalen, waarbij elk uitzicht op toekomst en leven makkelijk het had kunnen winnen op hoop en verwachting. Eén ding kenmerkte Jozef: hij bleef in alles zichzelf en vertrouwde op Jahwe. Kent u de afloop niet? Hij werd koning, onderkoning van Egypte en redde zijn stam en legde het fundament van het Godsvolk. Hij had redenen te over gehad om te wanhopen, om gekke dingen te doen, om op te geven. Maar zelfs in de gevangenis waar hij onterecht geraakte, ervoer hij hoe God hem leidde. Dromen komen we ook tegen bij sommige mannen en vrouwen die we 'heiligen' noemen. Zelf put ik altijd weer moed, kracht en energie uit de dromen van Johannes Bosco, een priester uit de 19de eeuw. Dromen die betrekking hadden op zijn leven kwamen allemaal uit. En hij voorspelde ook hoe het met zijn volgelingen zou gaan in de 2 eeuwen na zijn dood. Hij liet weten gezien te hebben dat 100 jaar na zijn sterven (1888) zijn gemeenschap heel zwak en gezonken zou mogen worden genoemd. Maar dat weer 100 jaar later, deze groep religieuzen enorm zou zijn, hetgeen niet anders kan dan dat we op weg zijn naar een bloeiende kerkgemeenschap. De stormen welke de kerk zouden gaan teisteren en het schip dat de kerk heet te zijn zou ernstige averij oplopen, vooral doordat uit eigen gelederen tegen haar zou vechten. Maar het schip dat de kerk symboliseert zou een veilige haven binnen varen. Een haven welke herkend werd op grote afstand doordat 2 grote zuilen uit de zee oprezen!. Op de ene zuil stond een Maria beeld, op de andere het H. Sacrament. Zou de Meerssense Basiliek een opstapje kunnen worden? U bent genodigd om 'binnen' te varen. Mijn droom is dat mensen weer leren aanleggen, op zondag maar ook voor de mis op de weekdays.

Gedoopt

- Yésmae Meijer werd op 20 juli in de Basiliek gedoopt, dochtertje van Dennis Meijer en Sissi Remmers, wonend in Heerlen, Colijnstraat te Heerlen.
- Easton Frijns werd door zijn ouders Coen Frijns en Nadia Cabrera, wonend in Ulestraten in de Churchillstraat, in de kerk van Meerssen West opgenomen in de kerk op 6 augustus.
- Luca Koumans werd op 6 augustus in de kerk van Rothem ten doop gehouden door zijn ouders Yves en Daniëlle Koumans-Gulikers, wonend Emmaweg 48
- Kiki Doff- Sotta was voor haar doop op 19 augustus met haar ouders Fabio Doff-Sotta en Maria-Claire Spa in de Basiliek, wonend in de Past. M. Sterckenstraat 39

Overleden.

- In de kerk van Rothem namen we op 4 augustus afscheid van Piet Oberndorff. Zijn lang maar zeker minder worden gezondheid deed hem inslapen 30 juli. Vorig jaar 27 november werd hij nog koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor gemeenschap en de kerk van Rothem. Vandaar dat ondanks de vakantie ook leden vanuit het gemeentebestuur hem mee kwamen gedenken en we hem de laatste 2 pastoors onder wie hij diende, een waardig uitgeleide wilden geven. Hij was 78 jaar.
- Op 19 augustus namen echtgenote, en kinderen, hun families en allen die de uitnodiging konden invullen afscheid van Bert Kersemakers. We deden dat in de Basiliek, waar zijn hart al lag sinds hij lid was van de Nachtegalen. Hij werd 77 jaar

Kevelaer.

De Parochiefederatie Johannes Paulus II en de federaties Anna/ Jozef/ Theresia en Lambertus organiseren op woensdag 20 september een bedevaart naar Kevelaer. Ook parochianen uit het dekenaat Maastricht/Meerssen kunnen hieraan deelnemen. Opstapplaatsen: Daalhof (kerk) 8.15 uur Anna kerk 8.20 Oud Caberg (Moleiteplein) 8:30 uur Terug: +/- 18:45 uur
 Programma in Kevelaer:
 11.15 u H. Mis in de Basiliek 12.15u Warme Maaltijd in het Priesterhuis
 Verering prentje van Maria de Troebsteres der Bedroefden
 14:30u Kleine kruisweg 14:00u Grote kruisweg Aansluitend Vrije tijd
 16.00u Lof 17.00u Vertrek naar Maastricht

Kosten: € 42,50 inclusief warm middagmaal.

Aanmelden kan tot 30 augustus op adres Penatenhof 101 043- 3431561 (ma, wo, do tussen 9:00 en 12:00 uur) of Ducaatplein 21 043-3431372 (wo, vr tussen 10:00 en 12:00 uur)

Annuleren concert.

Het geplande concert op 10 september met Amy Schillings kan niet doorgaan. Op korte termijn is het niet meer haalbaar om iemand anders hiervoor te vinden. Naar alle waarschijnlijkheid komt ze volgend jaar in het octaaf.

Hoe verder met de kerk in Rothem?

-De vacature van koster werd al een vermeld. De oproep om iemand te vinden kreeg geen respons. De geweldige en trouwe steun van Bèr Jonas is fantastisch, gesteund door zijn familie. Maar de jongeman doorloopt nog de middelbare school en we zouden graag zien dat er een ander situatie mogelijk wordt. Met het kerkhof is er zeker steun gekomen na de oproep. De dames en heren die kwamen zijn welkom en er zit muziek in. Fijn. Op maandag 11 september willen we in de Koel kijken welke kansen er liggen. De bij ons bekende namen van vrijwilligers krijgen een briefje. En we nodigen ook hen uit die of ter kerke komen op zondag, alsmede de lezers van dit stukje die een bijdrage willen leveren. We beginnen om 20.00 uur
 - Pastoor waagt zich weer aan helpende hand kerkhofonderhoud in Rothem op 5 september, vanaf 09.30 hen dankend die al hun inzet er lieten zien.

Parochieblad verschijnt komende tijd voor 3 weken.

Het parochieblad van onze cluster verschijnt de komende tijd voor 3 weken. Geef daarom tijdig uw misintenties op bij het parochiekantoor!

KERKDIENSTEN 26 augustus t/m 16 september 2023:

zaterdag 26 augustus:

B 09.00 H. Mis
 W 19.00 jaardienst overleden echtpaar Dumoulin-VandenBoorn

zondag 27 augustus: EEN EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zang: Ceciliakoor
 B 11.00 zang: dameskoor
 Feest van de H. Bartholomeus, patroonheilige van de parochie
 Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk van de fam. v.d. Akker;
 jaardienst Wil Kusters; jaardienst overleden ouders Maenen-Simons;
 jaardienst Jef Lipsch en overleden familie; jaardienst Math Maenen;
 Tiny en Karl-Anton Goertz-Janssen; Carla Hameleers; Jef Cortenraad; Monique Dupuits, Francois Dupuits, Wil en Gerda Dupuits-Frissen; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans;
 Hubert Waelen; Iet Dolmans-Gelders

maandag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

B 19.00 H. Mis

dinsdag 29 augustus: Marteldood van de heilige Johannes de Doper

woensdag 30 augustus:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
 W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven