

B 09.00 H. Mis  
zaterdag 30 september: H. Hiëronymus, priester en kerkleeraar.  
 B 09.00 H. Mis  
 W 19.00 Alice van Gils-Knols en Heinz Canna; jaardienst Wiel Heinen  
zondag 1 oktober: ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 R 10.00 Marjo Horssels  
 B 11.00 zang: dameskoor  
 zeswekdienst Bert Kersemakers; jaardienst ouders Schulpen-Coenen en kinderen Tiny, Jan en Elisabeth en Sjef Cortenraad en Tiny Schulpen; jaardienst ouders Janssen-Horsmans; jaardienst Tiny en Karl-Anton Goertz-Janssen; jaardienst Jean Jacobs; jaardienst Hubert Waelen; Mieke en Dré Pijnenburg; voor een bijzondere intentie; jaardienst deken Leo Kirkels

maandag 2 oktober: HH. Engelbewaarders.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 3 oktober:

woensdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisië.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 5 oktober:

B 10.00 t.e.v. H. Sacrament

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 6 oktober: H. Bruno, priester.

B 09.00 t.e.v. H. Hart

zaterdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor

Hub en Annie Curvers-Vroemen

**Themabijeenkomst: 'Zelfredzaam thuis wonen in Meerssen': 20 september 2023**

Bent u burger, mantelzorger, zorg- of welzijnsprofessional, bestuurder of algemeen geïnteresseerde? Kom dan naar deze gratis bijeenkomst en luister/denk mee.

Steeds meer mensen op leeftijd willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig uitvoeren. Dat is ook het uitgangspunt van de regering: 'Thuis als het kan' en 'Zelf als het kan'. Maar, wat is er nodig om zelfredzaam thuis te blijven wonen? Hoe kijkt u als burger hier tegenaan en welke rol spelen familie en mantelzorger hierin? Hoe kunnen zorg- en welzijnsprofessionals en de gemeente hieraan bijdragen en hoe kunnen we omgaan met de toenemende vergrijzing en het dalend aantal zorgmedewerkers? Binnen het 'Wijkleercentrum Meerssen' werken zorg- en welzijnsprofessionals, de gemeente, onderzoekers, burgers, docenten en studenten samen om na te denken over deze uitdagingen. Het Wijkleercentrum organiseert daarom een themabijeenkomst 'zelfredzaam thuis wonen in Meerssen' op woensdag 20 september van 14:30 – 17:30 uur in Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 te Rothem.

In verband met catering (koffie/vlaai/broodjes) vragen wij u vriendelijk uzelf aan te melden via: nicole.pelzer@zuyd.nl

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.17		Vrijdag 15 september 2023

**Over positief en negatief, zoet en zuur.**

Een toerist: "Hoe komt het toch dat ze hier, in zo'n grote stad, maar zo'n kleine kerk hebben? Dat gaat er bij mij niet in." Stadsbewoner: "Heel eenvoudig... omdat als alle mensen erin gingen, ze er niet allemaal ingingen, maar omdat ze er niet allemaal heen gaan, gaan ze er allemaal in. Geen zoet, zonder zuur. Dat is vaak in het bereiden van maaltijden, omdat het ook in het leven niet anders is. Mooie gebeurtenissen kosten meestal ook moeite. We kunnen vaak niet genieten zonder dat er enige inspanning of opoffering mee gemoeid was. Omgedraaid is ook waar! Elke negatieve ervaring kent

ook (vroeg of laat) een goede kant. Dat klinkt toch al veel positiever? Waarom direct iets moois koppelen aan iets negatiefs als andersom, iets positiefs ervaren bij een vervelend iets, zoveel meer energie kan geven? Op momenten dat het leven (even) niet meezit, kan een mens snel in de put gaan zitten. Dan lijkt het of er alleen nog

maar nare dingen gebeuren. Het ene vervelende incident trekt het andere aan, zo lijkt het soms. En dat is ook zo. Want als je een aantal tegenslagen in het leven ervaart, is het maar wat makkelijk om met je gedachten en gevoelens in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Voor je het weet kan er helemaal niets meer goed gaan, is alles stom, lelijk en rot. Het kan heel moeilijk zijn om juist dan je aandacht te richten op een lichtpuntje. Zolang we enkel de negatieve zaken in ons leven zien, zullen we ook enkel aan de negatieve zaken aandacht, tijd en energie besteden. En we weten allemaal wat er gebeurt met zaken waar we aandacht, tijd en energie aan besteden... die groeien. Want: een tak die niet meebuigt in de wind, zal eerder breken. Er zijn mensen die deze positieve blik welhaast van nature hebben. Zo ook zijn er altijd mensen die eerst beginnen met knotteren. Eén telefoontje met een vraag of opmerking zorgt voor onweerswolken en donderslagen. Ze stappen of glijden (mogelijk zelf onbewust van de zure houding) in de aanvalshouding of verdediging. 'De ander is gek'. Wie zuur te drinken krijgt, trekt toch meestal een vies gezicht? En dan vindt iemand die daarvoor zorgt, met al dat gemopper en boosheid, het vreemd dat anderen zich liever gaan distantiëren. Positieve kant: ze nodigen iemand stevig uit tot



liefdevolle verdraagzaamheid. Eenvoudig is dat laatste echter niet. Nu kerken als maar leger worden, we de voeding met het woord van God ons niet eigen maken, en de Schrift thuis niet tot nauwelijks gelezen wordt, mist men ook de wijsheid welke ons daarin wordt aangereikt. Wat dacht u in deze context van de zin in de brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe (1 Kor, 13,4-7): "De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij." Om te sluiten met het woord van Jezus: "Zalig zij, die het woord van God horen ... en er naar handelen" (Luk. 11,18). En wie zoekt niet de zaligheid van het leven op? Knotterpotten lukt dat waarschijnlijk niet ... vaak niet.

Vriendelijke groet, Past. v. Galen

#### Waar een wil is....is een weg

Aangezien ik afwezig ben van 15 tot en met 28 september, en mijn voorganger Pater van Meijgaarden de liturgische diensten overneemt, lopen we vast met de mis doen in Rothem op 17 september vanwege de 'Sfeervol Meerssen Run'. De mis in de Basiliek moet dan en daarom ook naar 10.00 uur. Ook dat zal het aantal bezoekers terugdringen - zoals bij de jaarmarkt steeds het geval is. Maar het aantal zal altijd nog vele malen groter zijn dan de bezoekers in de H. Hart van Jezus kerk op zondag. Vandaar het verzoek of de vaste bezoekers van de dienst in Rothem zich willen aansluiten op de hun vertrouwde tijd om 10.00 uur in de Bartholomeus kerk. (vervangers vinden wordt immers steeds moeilijker). Natuurlijk kan men ook kiezen voor de avondmis op zaterdag in de kerk van Meerssen West.

Attentie: voor vraag m.b.t het doen van een uitvaart belt u met: 06-53578311. Voor het doen van een ziekenzalving met 043-6316600

#### Rectificatie:

Vanwege het vertrouwde gezicht van zijn oma in het secretariaat die zich met haar achternaam Jonas schrijft, schreef ik zijn naam onbewust niet correct. Onze 'koster van dienst' in Rothem luistert naar de naam 'Bèr Meertens.

#### Overleden en herdacht in de Kerk van West:

Op 5 september mevrouw Mia Cobben, echtgenote van Lambert Lemmens. Bij een aantal mensen nog bekend als degene die hier in Meerssen ooit 'de Gruijter' runde. Ze werd 91 jaar.

**Gedoopt:** Op 10 september bezocht ze de Mis in de Basiliek om 11.00 en aansluitend werd ze gedoopt: Faya Baaten, dochtertje van Ed en Afrah Baaten, St. Josephstraat 69. Dat ze met vreugde mag opgaan naar de 1ste H.Communie volgend jaar.

Op **zondag 24 september** treedt het Maasland Kozakkenkoor op in de prachtige Basiliek van Meerssen. De aanvang is om 15.00 uur. Sinds hun eerste optreden in 1978 hadden zij succes en traden zij veelvuldig op in de eigen regio (Sittard-Geleen en het Land van Swentibold), en in België, Duitsland en Luxemburg. De huidige samenstelling bestaat uit 18 mannenstemmen, waaronder meerdere solisten. Het koor zal liederen ten gehore brengen uit Oost-Europa en de overige Balkanstaten. Oekraïense en Slavische gebruiken worden in zang tot uiting gebracht met passie, vol overgave, melancholisch, wervelend, soms vrolijk en meeslepen. Er wordt geen entree geheven, doch een vrijwillige bijdrage is altijd van harte welkom om ook in de toekomst concertaanbod mogelijk te maken.

## KERKDIENSTEN 16 september t/m 7 oktober 2023:

zaterdag 16 september: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 jaardienst echtpaar Nic en Tilly Stultiens-Schouten en familie

zondag 17 september: VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 geen H. Mis

B 10.00 zang: Basilicakoor

jaardienst ouders Lambrechts-Willems; jaardienst Oot Curfs-Heimsoth; ouders Cardous-Bollen, ouders Ramaekers-Erkens en voor een bijzondere intentie; Mathieu Hollands en kleinzoon Caspar; Jo Vleugels off.

maandag 18 september:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar.

woensdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 21 september: H. Matteüs, apostel en evangelist.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 22 september:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina (Pater Pio), priester.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Alice van Gils-Knols en Heinz Canna

zondag 24 september: VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zang: Ceciliakoor

B 11.00 jaardienst Jean en Lisa Lemmens-Engelbert en dochter Jeanine Ashworth-Lemmens; Leon Janssen off.

maandag 25 september:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren.

woensdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 28 september: H. Wenceslaus, martelaar.

B 10.00 Dré en Mieke Pijnenburg

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.