

B 09.00 H. Mis
W 19.00 H. Mis

zondag 15 oktober: ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis
B 11.00 zang: Basilicakoor
jaardienst fam. Ghijsen-Groteclaes en dochter Maria; ouders Jenny en Harry Hermens-Kerckhoffs; ouders van Es-Smeets

maandag 16 oktober: H. Gerardus, Majella, kloosterling.

B 18.30 rozenkransgebed
B 19.00 H. Mis

dinsdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar. -

woensdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 19 oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren.

B 10.00 H. Mis, Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 20 oktober:

B 09.00 H. Mis
R 19.00 rozenkransgebed

zaterdag 21 oktober:

B 09.00 H. Mis.
W 19.00 Eveline Cobben-Bemelmans

zondag 22 oktober: NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (wereldmissiedag).

R 10.00 H. Mis
B 11.00 zang: schola
Bert Kersemakers off.

maandag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester.

B 18.30 rozenkransgebed
B 19.00 H. Mis

dinsdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop. -

woensdag 25 oktober:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 26 oktober:

B 10.00 Frans Vandenboorn en Margriet Vandenboorn-Wings en zoon Theo, Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 27 oktober:

B 09.00 H. Mis
R 19.00 rozenkransgebed

zaterdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen.

B 09.00 H. Mis
W 19.00 H. Mis

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.18		Vrijdag 6 oktober 2023

Over : Als dingen verwateren...en de Maastrichtse stoel.

Man in het water: "Help! Help! Ik kan niet zwemmen!"

Toeschouwer: "Ik ook niet. Maar hoor je mij zo schreeuwen?"

Normen en waarden worden vaker onder de aandacht gebracht. Iets dat we kenden aan de hand van een Maastrichts woord dat spreekt over: 'De zèdeleer.' Dit unieke begrip verwees naar de armleunstoel, waarin de vader of opa in de avond plaats mocht nemen en hij alleen. Van daaruit verhaalde hij dan aan de hoorder(s) wat hij vond van sommige zaken die op dat moment aan de orde konden zijn. Hij vertelde zijn luisteraars wat je te doen en te laten had. Het was niet meteen een afstraffing, maar er werd duidelijk gemaakt, waaraan een mens zich te houden had. De 'zeden', de goede gewoonten werden er 'geleerd'.

Wanneer nu iemand stevig de waarheid zegt of flink straft, kan je zeggen dat je deze persoon 'mores leert'. Het woord 'mores' is afkomstig uit het Latijn en betekent zoveel als 'zeden' of 'goede manieren'. Oorspronkelijk wordt met deze uitdrukking dan ook bedoeld dat je iemand, via een flinke vermaning of straf, probeert op het rechte pad te brengen en hem of haar (hardhandig) wil leren hoe hij of zij zich moet gedragen. Tegenwoordig speelt dit opvoedkundige element geen rol meer. Met 'iemand mores leren' wordt nu vooral bedoeld dat iemand er gewoon flink van langs krijgt. Maar of dit aangenomen wordt, is steeds meer een vraag. Vaak gaan berichten het ene oor in en het andere weer uit. En 'men' doet toch wat 'men' wil. Met als gevolg dat een aantal voetbalfans het gras 'trakteren' op een biertje door er zelf van af te zien tijdens een wedstrijd die niet naar hun wensen verloopt. Het is en blijft een bezopen verhaal. Zaken als deze spelen op veel terreinen van het leven toch? Dat benoemen we dan met fraai klinkende woorden. Zoals

bijvoorbeeld 'grensoverschrijdend gedrag' wanneer iemand zijn handen niet thuis kan houden.

Dit jaar zijn in Rotterdam en omringende gemeenten al meer dan honderd explosies geweest. In de nacht van maandag op dinsdag van week 39 werd nog een reeks van vijf ontploffingen gemeld. Volgens de regionale omroep Rijnmond is de explosie in de Groepstraat dit jaar de eerste in Rotterdam bij daglicht. Een woordvoerder van de politie kan dat niet met zekerheid zeggen, maar noemt de ontploffing van woensdag wel afwijkend in vergelijking met eerdere ontploffingen. "Die zijn inderdaad vaak 's nachts." Behalve in Rotterdam loopt het aantal explosies ook in de rest van het land op, met name in Amsterdam. Alleen al in september vonden in Nederland meer dan 42 ontploffingen plaats bij woningen, horecagelegenheden en bedrijfspanden. Om maar te zwijgen over 'steekincidenten' waarbij vaak echt 'jongeren' betrokken zijn. Daders kunnen we er 'flink van langs geven' maar daarmee leren we in de meeste gevallen de mensen nog geen 'mores'.

En eigenlijk moet ons dat niet verbazen. Hebben we de 'zèdeleer' niet afgeschaf't? Hebben we 'de vader' niet uit zijn stoel gehaald? Legden we God de Vader, die de mensen graag in rust en vrede, met zorgzaamheid en respect met en voor elkaar ziet leven, niet het zwijgen op? Hebben we Hem niet de mond gesnoerd? De mens die ten onder gaat kan dan wel moord en brand schreeuwen.. Het was al bezongen in 1971 door Sjakie Schram... "Een scheidsrechter die blies een keertje Ajax-Feijenoord. Hij was op van de zenuwen, het zweet stond in z'n boord. Het stadion dat loeide, het was een hels kabaal. Toen liep'ie door zijn zenuwen tegen de linkerpaal. Er werd een goal gescoord, hij werd zowat vermoord. Want toen eenieder riep "hij zit" toen klonk zijn stem gesmoord: 'k Heb niks gezien, 'k heb niks gezien, 'k keek ergens anders naar, 'k keek ergens anders naar... Die meezinger zingen we niet alleen, die léven we. Kijkt u nog even met me mee? Waar de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Korinthe schrijft (15:33-34):á "Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen." Paulus zit hier in de zèdeleer. Het was en is niet altijd vanzelfsprekend van daaruit het woord te voeren maar 't zou heel veel kunnen helpen aan het leefklimaat dat stevig vertroebeld lijkt. Of?

Vriendelijke groet, pastoor Th. v. Galen.

Wij bidden in oktober het rozenkransgebed:

- Op maandag om 18.30 in de Basiliek.
- Op woensdag om 18.30 in de Kerk in West.
- Op vrijdag om 19.00 in de H. Hart van Jezus.

Concert in de Basiliek Zondag 8 oktober 15.00 - 16.00 uur

In 2003 wilde Koor da Pacem in Landgraaf (opgericht door de toenmalige deken van Galen) n.a.v. hun 10-jarig bestaan graag de Krönungsmesse uitvoeren en nodigde daarvoor diverse projectzangers uit. Deze projectzangers werden door deze muziek zo geïnspireerd dat zij een koor

oprichten met de naam Musica Vincit, muziek overwint. Eigenlijk heeft dit ook nog een andere betekenis, nl muziek verbindt. Hieruit blijkt dus dat muziek een factor is die mensen verbindt, de leden van ons koor wonen dan ook niet alleen in Langraaf maar ook in diverse ons omringende plaatsen. Wij hopen dan ook dat u als muzikliefhebber ons concert komt bezoeken. Hans Kouwenberg, voorzitter.

Koor 'Musica Vincit' (muziek overwint), werd opgericht in 2003 en bestaat uit een veertigtal enthousiaste dames en heren uit geheel Parkstad en Heuvelland. Vanaf 2011 staat het koor onder leiding van Augustine Boshouwers. Zij behaalde het diploma 'docerend en uitvoerend musicus' met onderscheiding aan het Conservatorium in Maastricht. Sinds haar aantreden is het traditioneel klassieke repertoire aangevuld met werken van hedendaagse, vaak nog levende componisten, als Gjeilo en Jenkins.

KERKDIENTEN 7 t/m 28 oktober 2023:

zaterdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor
Hub en Annie Curvers-Vroemen; Alice van Gils-Knols (vw kerkelijk zangkoor St. Joseph-Arbeider)

zondag 8 oktober: ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 zang: Ceciliakoor

B 11.00 zeswekendienst Mathie Peijmen; jaardienst Paul Jochems en Guillaume en Sophie Purnont- Bergenhuizen; jaardienst Fien Ramaekers; jaardienst Gemma Neven-Voncken; jaardienst Pierre en Marie-Ange Cobben en dochter Wilma; Monique Dupuits; Francois Dupuits; Gerda Dupuits-Frissen en Wil Dupuits; Mathijs Frissen en Hubertina Frisen-Pasmans; Agnes Schutgens-Maes off.; Margo Hardy-Vanhaeren

maandag 9 oktober: HH. Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren.

B 18.30 rozenkransgebed

B 19.00 H. Mis

dinsdag 10 oktober: H. Maagd Maria, Sterre der Zee.

woensdag 11 oktober:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 12 oktober:

B 10.00 H. Mis, Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 13 oktober:

B 09.00 Els Douven-Wimmers

R 19.00 rozenkransgebed

zaterdag 14 oktober: H. Callixtus I, paus en martelaar.