

**zondag 10 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT.**

R 10.00 H. Mis  
B 11.00 zang: schola: jaardienst Harry Lemmens; jaardienst Christa Ludwig-Günster en Ria Geuzendam-ter Halle; Herman van Wagenberg; Mary van Helden-Ooninx off.; Margo Hardy-Vanhaeren off.; Bert Kersemakers off.



maandag 11 december: H. Damasus I, paus.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe.

woensdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 15 december:

B H. Mis

zaterdag 16 december

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Alice van Gils-Knols en Heinz Canna

**zondag 17 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT.**

R 10.00 zang: Ceciliakoor  
jaardienst Elisa Habets-Genders en Sjang Habets

B 11.00 Francois Dupuits; Monique Dupuits; Wil en Gerda Dupuits-Frissen; Mathijs Frissen en Hubertina Frissen-Pasmans; ouders Vossen-Slijpen; Leny Smeets-Gulikers off.; jaardienst Iet Dolmans-Gelders; zeswekendienst Dhia Conen-Wintraecken



maandag 18 december:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 19 december: -

woensdag 20 december:

B 07.00 Gulden Mis zang: schola

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 21 december:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 22 december:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 23 december: H. Johannes van Kenty, priester.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Alice van Gils-Knols en Heinz Canna

**PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN**



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2023.21		Vrijdag 8 december 2023

**Niet bezopen en toch beneveld.**

Een chef van de afdeling verkoop schoolt elk half jaar zijn mensen bij. Zoals gebruikelijk hield hij dit jaar weer een praatje en zei: "Het belangrijkste in de verkooptechniek is: herhaling! Steeds maar weer de waren aanprijzen tot de klant er week voor wordt. Herhaling, herhaling, herhaling. Heeft iemand nog iets te vragen?" Een stem uit de zaal: "Opslag, opslag, opslag werkt dat dan ook?"

Dit deed me denken aan de kwestie met een pastoor die wekenlang dezelfde preek hield. Na vele, vele keren het gehoord te hebben vroeg toch een trouwe kerkganger: "Pastoor, uw preek is goed hoor, maar kunt u niet eens iets nieuws vertellen?" "Zeker, zodra jullie begrepen hebben wat ik daarin wil zeggen, en het ook gaan doen."

Niet alleen de reclame werkt zo... al werkt die wel héél vaak zo, met dezelfde enthousiaste stem(men). Of bezin u eens over de berichtgeving over thema's die we zo vaak horen dat je al niet beter weet dan dat het vertelde klopt. Waarbij men eraan toevoegt: wetenschappelijk bewezen. Ook zulk een sterke opmerking. In mijn jeugd leerde ik al de zin: "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt." Vroeger kenden we daarvoor een woord: indoctrineren. Indoctrinatie komt vooral voor binnen politieke dictaturen en religieuze gemeenschappen die als sekten te boek staan. Veelal begint het hersenspoelen van de beoogde groep al op jonge leeftijd. Een typerend voorbeeld is bijvoorbeeld de Hitlerjugend in nazi-Duitsland. Een leugentje om bestwil, dat heeft iedereen wel eens gedaan. Maar bij sommige mensen gaat het echter een stuk verder, die proberen door te liegen en bedriegen ervoor te zorgen dat andere mensen precies doen wat zij zeggen. Een term die daarbij vaak valt is ook manipulatie. Manipulatie wordt over het algemeen gezien als de minder ernstige van de twee termen. Manipulatie houdt in dat iemand de waarheid



verdraait en mensen bepaalde gevoelens aanpraat zodat zij gaan doen wat de manipulator wil. Iemand die manipuleert wordt een manipulator genoemd. Een voorbeeld van een kleine manipulatie is een reclame van een fastfoodketen. Ze laten een heerlijk royale burger zien, maar in het echt krijg je maar een heel klein stukje vlees. De waarheid (het kleine stukje vlees) wordt verdraaid, zodat degenen die de foto te zien krijgen de burger gaan kopen. Een voorbeeld van een ernstigere vorm van manipulatie is bijvoorbeeld een jongen die een meisje ervan overtuigt dat hij verliefd is op haar. Om de liefde en aandacht van de jongen te blijven krijgen, moet het meisje naaktfoto's aan hem sturen. Dit kan tot veel problemen leiden. Het is dus erg belangrijk om je bewust te zijn van manipulatie en wat er door manipulatie kan gebeuren. Wat is het eerste wat God van ons vraagt wanneer wij tot Hem komen? Dat is niet perfectie, dat is niet reinheid, dat is niet goedheid, dat is niet liefde en geen van deze dingen. Er is slechts één ding wat God van ons vraagt wanneer wij bij Hem komen en dat is oprechtheid en eerlijkheid.

Het Paradijs is niet gemaakt voor volmaakte mensen. Het is gemaakt voor eerlijke mensen. Het is gemaakt voor mensen die bereid zijn om de waarheid te spreken. De eerste zonde die in de Bijbel genoemd wordt is liegen. We hebben niet zomaar een "schone, zuivere wereld" toch? Jezus zei: "Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein." Marcus 7:20-23. Begrijpelijk dat we zijn verleid de Schrift niet te kennen. Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om te weten wie de mis-leider is. "Hij" wilde Jezus aan het begin van zijn openbaar leven al verleiden. In de Advent kunnen we ons weer opnieuw afvragen: wie wint er in mijn leven? Stof tot nadenken voor wie wil en ..durft.

**Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen**

#### **Overzicht misschema met Kerstmis (ook voor als iemand nog een intentie wil opgeven)**

- 23 december: 19.00 West: H. Mis. 4de advent  
24 december: 11.00 Basiliek: H. Mis. 4de advent Basiliek  
17.30 Basiliek: Gezinsviering Kerst  
19.00 West: Kerstnachtmis  
20.30 Rothem: Kerstnachtmis  
22.00 Basiliek: Kerstnachtmis  
25 december: 10.00 Rothem: 1° Kerstdag  
11.00 Basiliek 1° Kerstdag  
26 december: 10.00 West: 2° Kerstdag  
11.00 Basiliek: 2° Kerstdag

#### **Gedoopt**

Op zondag 19 november kwamen uit Landgraaf Carlo en Kim Collombon-Wijnen naar de Basiliek om zoontje Lev het geschenk van het sacrament te geven, gesteund door een brede familie en vriendenkring die hun ogen

en oren goed de kost gaven in kerk die de meesten voor het eerst bezochten. Op zondag 26 november werd Charlotte van Rooijen in voornoemde kerk door haar ouders Orlando van Rooijen en Celine van der Put ten doop gehouden, wonend in den Oliemolen 28 te Meerssen. Ook hier geldt: een welgemeend proficiat met deze stap voor het nieuwe leven met God.

#### **Goede en zinvolle vrijwilligers avond.**

Alle vrijwilligers van de parochies in Meerssen waren uitgenodigd om elkaar te treffen met het kerkbestuur. Het was een dank-je-wel ontmoeting, waarin het bestuur even het beeld schetste van waar we staan met onze kerken. Van de vragen kwam (natuurlijk) ook ter sprake of we de nieuwe generatie niet zouden kunnen trekken met jeugd- of gezinsmissen.

Het antwoord was dat we daar positief tegenover staan. Maar dat we het niet makkelijk vinden mensen daar actief in de krijgen. De bevestiging dat dit een niet makkelijke weg zou kunnen zijn kwam uit het antwoord op de vraag van juf Jessy, gericht aan alle kinderen op school die in de voorbije jaren de 1ste communie deden. Die vraag luidde: "Wie komt naar de stip om bij de kerstviering voor de senioren te helpen zingen met de communie kids van dit jaar." Van de 127 aangeschrevenen kwam er... 1 reactie. Die was wél positief. Nu kreeg pastoor contact met een moeder die- uit Portugal komend- actief was in de catechese en kerkzang met jongeren. Ze gaat met hem onderzoeken of ze een kinderkoor(tje) kan starten.. Totaal verrassend dat dit aanbod opeens op ons pad komt... kijken wat de toekomst brengt in deze.

#### **Collectanten gezocht voor de Basiliek**

De inkomsten van de kerk bouwen ook op serieus op de wekelijkse donaties tijdens de mis. Zij die (graag) geven hebben echter iemand nodig die het (durft) ophalen. Het is geen zwaar werk, maar wel verdienstelijk. Door leeftijd gaan mensen stoppen, zoals onlangs de heer Stoffels, die we ook op deze plaats danken voor zijn jarenlange inzet voor deze bijdragen. Zijn er mensen die het stokje willen overnemen? Ook dit is een vorm van kerkbijdrage.

#### **Grote dank**

Van de pastoor en de overige leden van het kerkbestuur gaat ook uit naar dhr. Bert Mulders, Past. Creusenplantsoen 7, die door het bisdom benoemd mocht worden als kerkbestuurslid met de portefeuille Bouwzaken. Hij volgt de heer Koelstra op die met veel kennis, energie, betrokkenheid en inzet de tijdens zijn benoeming (en in de tijd van de vacature) met passie, helderheid, precisie en verve de werkzaamheden op zich nam.

#### **KERKDIENSTEN 9 t/m 23 december 2023:**

zaterdag 9 december: MARIA, ONBEVLEKT ONTVANGEN, HOOGFEEST.

- B 09.00 H. Mis  
W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen