

maandag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 23 januari: -

woensdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleeraar.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 25 januari: De bekering van de H. apostel Paulus.

B 10.00 Frans Vandenboorn en zoon Theo
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 27 januari: H. Angela Merici, maagd.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor: gestichte jaardienst overleden echtpaar Aggenbach-Meijns en voor Pierre en Annie Giesen-Dohmen

zondag 28 januari: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: Basilicakoor
voor de weldoeners van de kerk;
jaardienst Johannes Maas, Maria Limpens en zoon Johan; Jef Cortenraad; Bert Kersemakers off.; Maria Bastings off.; Hubert Waelen; ouders Jenny en Harry Hermens-Kerckhoffs

maandag 29 januari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 30 januari: -

woensdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 1 februari

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 2 februari: OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS).

B 09.00 H. Mis

zaterdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Hub Curvers (vw verjaardag) en Annie Curvers-Vroemen;
gestichte jaardienst Mia Beenkens-Stassen

OPROEP:

Wij zijn dringend op zoek naar enkele mensen (in Meerssen-West) die dit parochieblaadje willen rondbrengen. Inl: 06-29082060

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.01		Vrijdag 12 januari 2024

De maat die gij gebruikt zal men voor u gebruiken.

In de goede dagen van de boeren trof men elkaar op veemarkten. Dat fenomeen is schaars tot onmogelijk geworden. Na afloop trof men elkaar in het café om een borrel of glas bier te drinken. En naarmate de verkoop geslaagd was, dronk men iets meer. En men wisselde ervaringen uit. "Ik hei vandaag tien kuie gekocht" zei er een glimmend van trots. "Oh", zei de ander, "dan hedde ge wel e flinke boerderie." "Ja widde ge, ik hub veel land.

As ik 's mergens in mien auto wegrie van het oostelijk eind, dan bin ik pas teuge de zonsundergeng an het westelijk eind." "Zoe'ne auto heb ik ook es gehad. Proost!"



Ieder leeft toch vaak in zijn of haar eigen wereld. Wat voor de één geweldig is, is voor de ander peanuts. Wat het hart vervult, is voor de ander kinderachtig. Waar we ons vertrouwen aan geven, is voor de ander een groot vraagteken.

Waar iemand van wakker ligt, stapt een ander makkelijk overheen. Wat iemand hoop geeft op toekomst, ervaart de ander als bedreigend. Waar iemands hart helemaal voor slaat, doet een ander af als belachelijk. Mensen zitten nu eenmaal verschillend in elkaar. Ze denken anders, reageren anders, communiceren anders. Dat maakt samenwerken leuk én lastig. Leuk omdat je elkaar aanvult, lastig omdat de verschillen kunnen polariseren.

"Oordeelt niet" Wat zou de reden zijn dat Jezus Christus in Zijn evangelie ons aanspoort niet te oordelen? (Mt. 7,2).

Dat moet toch een goede reden hebben. Ik vermoed dat oordelen een zwaardere operatie is dan we denken. Het leidt snel naar veroordelen. En dat staat gelijk met een vonnis vellen. Een soort rechterlijke uitspraak dus. Vellen is het causatief van vallen; dat betekent dus 'doen vallen'. Zoals we bomen vellen, zo vellen we de mensen waarover we oordelen. Dit oordelen hoeven

we niet te leren. Dat kunnen we zodra we tot de jaren van het verstand gekomen zijn en aan het denken zijn geslagen. Direct als we iets waarnemen, bijna zonder overleg, hebben we vaak ons oordeel klaar. We hoeven er geen moeite voor te doen. We moeten ons eerder weerhouden om niet te oordelen. Ons denken is soms gewoon een slagveld, zonder overwinnaar. Zo kun je als mens boos zijn op een ander. In de trant van: dat vergeef ik hem/haar nooit. Iemand kan dat dag in dag uit en in de nachtelijke uren waarin je zou moeten slapen en rusten, koesteren. Wie lijdt daar onder? Die ander? Een mens die dit gif koestert heeft alleen zichzelf ermee.

Een ander struikelblok kan zeker ook het vergelijken zijn. Wanneer we onszelf vergelijken met anderen, vinden we dat anderen mooier, slimmer, beter, volwassener zijn dan wijzelf. Dit zegt natuurlijk veel meer over jezelf dan over de ander. Jij bent degene die vindt dat je zelf minder mooi, minder slim of wat dan ook bent. Of we vergelijken onszelf met mensen die het slechter hebben dan wij, waardoor we een beter gevoel over onszelf krijgen. Het is een soort van bescherming van je zelfbeeld.

Voor wie met God leeft (wil leren leven), is de zin van toepassing van de apostel Paulus (Fil. 4,19): "Mijn God zal uit de overvloed van Zijn Majesteit elk tekort aanvullen, door Christus Jezus."

Vriendelijke groet, past. Th.v. Galen

Waardige troon voor ons Heer.

In overleg met de Heer W. Vossen kwam een waardige 'Troon' tot stand waarin we de grote monstrans kunnen plaatsen. Met zijn eigen talenten en vaardigheden en gevoel voor schoonheid, wist hij met zijn echtgenote een deskundig timmerman in de schakelen.

Hij gaat dienen in de tijd van het octaaf en zal bij een van de rustaltaren tijdens de processie een mooie 'herberg' zijn. Uw pastoor is daar héél blij mee.

Herdacht werden:

Op 30 december in de Basiliek Nettie Speetjens-Akkermans, wonend geweest in het Gasthuisplantsoen 1, in de leeftijd van 85 jaar.

Op 9 januari stonden we in voornoemde kerk stil bij het leven van Tiny Severeijns, weduwe van Guill Cobben. Ze werd 90 jaar.

Gedoopt:

Op 23 december ontving Lucas Wagenaar, zoontje van Igmarr en Maxime Wagenaar en broertje van Lisa Marie het sacrament van het Doopsel in de Basiliek. Reden voor dankbaarheid en feest in het Synagogeplantsoen 8.

Zij vroegen Gods zegen.

Op 30 december gaven elkaar het jawoord in de Basiliek Salvo Drago en Sana Ghagos, wier doopvont respectievelijk stond in Sicilië en Ankawa-Erbil(Iraq). Hoe wonderlijk Gods wegen kunnen zijn, bekroont met een klassiek mooie huwelijksluiting.

Vormelingen?

Anders dan de 1ste H. Communie is de derde stap om de volheid van het christenzijn niet zo intrek. Als ik dat zo eens zeggen mag. In diverse landen kan iemand geen peter of meter zijn zonder dat je zelf ook dit sacrament van het H. Vormsel hebt ontvangen. Ik kreeg 2 kandidaten. Vanaf deze plek komt nu de vraag: wie wil nog daarvoor in aanmerking komen? Bij een redelijk aantal kunnen we het in Meerssen laten plaatsvinden. Hoorde dat men in Maastricht zo weinig kandidaten heeft dat men zich voorbereid op één gezamenlijke viering. Als we weten met hoe velen we zijn, kunnen we ook iets laten weten voor de voorbereiding en de invulling ervan. Graag een berichtje bij de pastoor als er belangstelling is.

KERKDIENTEN 13 januari t/m 3 februari 2024

zaterdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 14 januari: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 jaardienst ouders Claessens-Frederics; Mary van Helden-Ooninx off.

maandag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 16 januari: -

woensdag 17 januari: H. Antonius, abt.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 18 januari:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 19 januari:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 20 januari: H. Sebastianus, martelaar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 21 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

zang: Caeciliakoor

B 11.00 jaardienst Truus Cobben-Lemmens; jaardienst Sjer en Thérèse Heijnen-Mullenders; jaardienst Pierre Barbier; Guillaume en Sophie Purnot-Bergenhuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Margo Hardy-Vanhaeren off.; jaardienst Truus Frissen-Muytjens