

vrijdag 9 februari:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 10 februari: H. Scholastica, maagd.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst Hubertina Neven

zondag 11 februari: ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 Jeanne Raeven-Meijers

B 11.00 zang: schola
Mary van Helden-Ooninx off.

maandag 12 februari:

B 19.00 geen H. Mis

dinsdag 13 februari:

woensdag 14 februari: Aswoensdag.

W 11.00 H. Mis met uitreiking askruisje
gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven
en Henriette Neven

B 19.00 H. Mis met uitreiking askruisje zang: Basilicakoor

donderdag 15 februari:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 16 februari:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 17 februari: Zeven HH. Stichters van de Servieten.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 6^e jaardienst Lidy Timmermans-Verweij en voor Jacques
Timmermans; voor de overledenen van de familie Verweij-Prinsen

zondag 18 februari: 1^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 H. Mis zang; Caeciliakoor

B 11.00 zeswekendienst Tiny Cobben-Severijns en jaardienst Guill Cobben;
jaardienst Wiel en Gerda Bongaarts-Laheij; Marie-Louise Claessens-
Ramakers off.; 4^e jaardienst Tony Mulders-Dols; Nettie Speetjens-
Akkermans off.; jaardienst Marie-Thérèse Schurgens; Tiny en Karl-
Anton Goertz-Janssen; zeswekendienst Jacques Huls

maandag 19 februari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 20 februari:

woensdag 21 februari: H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven
en Henriette Neven

donderdag 22 februari: St. Petrus' Stoel, feest.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 23 februari: H. Polycarpus, bisschop en martelaar.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 24 februari:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.02		Vrijdag 2 februari 2024

Wie is of wordt het kind van de rekening?

Jaap voelt zich al een tijdje niet zo lekker. Het piept en reutelt in zijn borst en dus gaat hij naar de dokter. Deze onderzoekt hem en stelt vast dat het allemaal niet zo veel om het lijf heeft. "Ja maar dokter, dat gereutel dan." "Daar is weinig aan te doen, dat zit bij jullie volgens mij in de familie." "O dokter, wat geweldig! In dat geval stuurt u de rekening maar naar mijn overgrootvader."

U hebt vast wel eens iemand meegemaakt die nooit de verantwoordelijkheid zal nemen voor zijn of haar eigen fouten, maar steevast anderen de schuld geeft. Dit kan voor een weldenkend mens behoorlijk frustrerend zijn, of je er nu persoonlijk bij betrokken bent of niet, en daar is niets mis mee. Want het is zowel oneerlijk, onrechtvaardig als onbegrijpelijk. Het bisdom Roermond vroeg recent aan alle parochies om zich uit te spreken hoe hun toekomstvisie is, gemeten aan de cijfers welke gedurende vele jaren een trend laten zien. We moeten ons voor augustus uitspreken, hoe we de kansen inschatten van bestaansmogelijkheid. Dat betekent o.a.: kijk naar je financiën, naar de leeftijd en aantal van vrijwilligers, het aantal kerkgangers en hun leeftijdsopbouw. Kijk naar de onderhoudsstatus van je kerkgebouw en wat de kansen zijn met het oog op o.a. de kosten om te verwarmen en te restaureren waar dat nodig is. Als pastoor moet ik bekennen dat we er niet goed voorstaan in Meerssen en Rothem. Achterstallig onderhoud in West, kapotte kachel in Rothem, na geslaagde restauratie in de Basiliek een tekort naar bisdom van dik 180 duizend euro, stijgende lasten van alle kanten. Afname van kerkbijdragers (hulde aan allen die wel hun verantwoordelijkheid nemen). Er wordt ons gevraagd door het bisdom naar een visie op grond van cijfers en feiten. Stijgende lasten welke noodzakelijk door bedrijven in rekening worden gebracht, verzekeringsnota's welke je verplicht bent op je te nemen onderhoudskosten die hoog zijn. Het bestuur dat meer dan vaak mogelijk probeert alles in goede banen te leiden, maar alleen maar kan hopen dat mensen eens wakker worden. Verenigingen die verwachten dat alles door kan gaan op de dagen dat ze 'hun feestje' in de kerk vieren en uitdrukken met een jaarlijkse aanwezigheid. Waarbij leden wél beseffen dat ze geen pilsje kunnen drinken zonder te betalen bij evenementen op hun verenigings-feestdag, maar door het jaar

voor 'hun kerk' onzichtbaar zijn. Natuurlijk weten we dat overheid niet mild is, dat de kosten zodanig stijgen dat mensen schrik krijgen en zich afvragen hoe het allemaal verder moet gaan. Ik begrijp en zie de nood van steeds meer mensen die hun vertrouwen in overheid en overheden gaan verliezen. Die vrezen dat wat kon, niet meer gaat kunnen in het dagelijkse leven. Ik zie mensen die met een dieselgenerator hun elektrische auto opladen omdat stroomkabel het niet kan door de koude. Voedselbanken zullen de vraag niet aankunnen. Plannen van de kerken voor mogelijke transitie (structurele verandering), botsen makkelijk op veel plaatsen met gemeentelijke regeltjes en ambtelijke pietleuterij van mensen die hun stempel willen drukken met muggenzifterij op basis van regels, die blind zijn voor de realiteit waarin we verkeren. Hoge lasten, kosten dagelijks onderhoud, leuke dingen doen en vakantie vieren. Het is zo begrijpelijk dat de kerken achter het net vissen. De massa zingt: ik heb niets gezien, niets gehoord en keek ergens anders naar maar het bisdom vraagt terecht en begrijpelijk dat we voor augustus van dit jaar onze mogelijkheden en onmogelijkheden op tafel leggen. De kinderen van nu zullen over een aantal jaren de kerk weer gaan zien zitten, ook al begrijpen en zien vele ouders en grootouders van nu dit niet. Zij zullen een poosje het kind van de rekening zijn. Maar God zij gedankt, de poorten der hel zullen de kerk nooit meer kunnen overweldigen. Mattheus 16, 13 - 23 zegt en leert: Jezus hernam: "Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen." Maar in de naaste toekomst zie ik wel vele scheuren, gezien de uitgesproken blasfemie bij de keuze voor de carnavals-buutkampioen 2024 Limburg, aan wie applaus en beloning te beurt viel. 'De Kerk zwijgt erover en 'de mens' maakt zich er niet druk over. Hierin zien we de basis geleefd welke bodem is voor de ontwikkelingen in de naaste toekomst. Hooggeplaatsten en leidende personen spreken wollig, maar dat zet ook geen zoden aan de dijk. Want van een geplukte kip kun je toch niet meer plukken? De Kerk zal blijven, maar kerkgebouwen gaan 'sneuvelen' want ook hier geldt: wat je zaait, zult ge oogsten. Waarbij ik hoop op passende herbestemming voor alle kerken die het niet meer redden.

Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

Gedoopt.

- Op zondag Openbaring des Heren 7 januari brachten de ouders Lennart en Feline van der Burg-Kroon, Proost Frederikstraat 16, hun tweeling Isa & Fleur naar de Basiliek, in het voetspoor van de wijzen om hun kinderen aan de Heer toe te vertrouwen als leidsman op hun levenspad.

- Op 28 januari stapten de ouders Jeremy van Breeschoten en Samantha Pisters met dochtertje Kayla naar de H.Hart van Jezus kerk voor de doop. Dat de vreugde van de dag op de Emmaweg 44 lang mag blijven klinken.

Expositie en lezing Lijkwade van Turijn.

Er is zeker veel te doen geweest over het doek waarin men de sporen heeft ontdekt die duidelijk maken dat het lichaam van Christus daarin gewikkeld werd voor de graflegging. Het veelvuldig sporen onderzoek bij Bloedwonderen wees uit dat overal waar dit plaatsvond, dezelfde bloedsporen tot in de detail identiek zijn, en dat verspreid over eeuwen van wonderen. Het duidt dus op dezelfde persoon die zijn 'visitekaartje' afgaf. Het bloed dat ook in de toenmalige kerk van Meerssen in de kelk stroomde in 1222. Met de expositie komt ons Heer eigenlijk weer een beetje 'thuis en op bezoek'. De tentoonstelling loopt van datum 19 februari tot en met 11 maart. Er wordt een lezing aangeboden op 25 februari na de mis van 11.00 uur En op 3 maart na

de mis van 11.00 uur. Deze zal telkens circa 45 minuten duren. Vormelingen en communicanten e.v.t nog in te vullen inclusief e.v.t lezing voor Engelstalige mensen.

Wat de pastoor niet lukte in Rothem..

kreeg dhr. P. Wolters als vrijwilliger rond het kosterschap wel voor elkaar. Het torenuurwerk was een hele poos lang helemaal van slag. Maar het werd bijgesteld op een paar minuten na precies. Wie nu de klok hoort slaan, -ook voor het bezoeken van de mis-, weet dat klokslag 9.30 uur ook 09.30 uur is. De Kerk is in deze weer 'bij de tijd'.

We namen afscheid van:

- Mia Fouarge-Bindels in de kerk van St. Joseph Arbeider op 15 januari. Ze werd 89 jr
- An Smeets-Vrancken op 16 januari in de Basiliek . Ze werd 89 jaar
- Elly Meertens- Jehae in de kerk van H. Hart van Jezus op 19 januari. Ze werd 94 jr

Opgeven van een misintentie

De aangewezen plek daarvoor is het parochiekantoor. Kan via openingstijden door te bezoeken of te bellen. Maar ook door te mailen. Alle gegevens staan op elk uitgave van het blaadje dat u nu in handen hebt als u dit leest. Het komt wel eens voor dat iemand een bedrag overmaakt, zonder vermelding van de naam waarvoor men een Mis wil laten lezen, en dat ook niet bekend maakte via bovengenoemde weg. Dan mist u de vermelding en dat is niet de opzet noch bedoeling. Is voor alle betrokkenen niet wat we willen.

KERKDIENTEN 3 t/m 24 februari 2024

zaterdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar.

		Na elke H. Mis: Blasiuszegen
B	09.00	H. Mis
W	19.00	Hub Curvers (vw verjaardag) en Annie Curvers-Vroemen; gestichte jaardienst Mia Beenkens-Stassen

zondag 4 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

		Na elke H. Mis: Blasiuszegen
R	10.00	Jef Maenen
B	11.00	zang: dameskoor: jaardienst ouders Simons-Raeven, zoon Frans en dochter Marlies; Wil en Gerda Dupuits-Frissen, Monique Dupuits, Francois Dupuits, Mathijs Frissen en Hubertine Frissen-Pasmans; Sjang en Fien Ramaekers; Tiny Cobben-Severeijns

maandag 5 februari: H. Agatha, maagd en martelares.

B	19.00	H. Mis
---	-------	--------

dinsdag 6 februari: HH. Paul Miki en gezellen, martelaren.

woensdag 7 februari:

W	18.00 tot 18.55	Aanbidding in de dagkapel
W	19.00	gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 8 februari: H. Hiëronymus Emiliani.

B	10.00	uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur
---	-------	--