

B 11.00 zang: dameskoor
jaardienst Frans Dodemont en Jacqueline Pluijmakers;
jaardienst Maria Janssen-Rouwet; Sjang en Fien Ramaekers;
ouders Hollanders-Tölle, Rosa, Frans en ouders Kerckhoffs-
Vluggen, Tino, Jan en Marlies; Nettie Speetjens-Akkermans
off.

maandag 4 maart: H. Casimir, bisschop en martelaar.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 5 maart:

woensdag 6 maart:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina
Neven en Henriette Neven

donderdag 7 maart: HH. Felicitas en Perpetua, martelaressen.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 8 maart: H. Johannes de Deo, kloosterling.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 9 maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge.

B 09.00 zeswekendienst Margriet Ramakers- Brull

R 19.00 H. Mis

zondag 10 maart: VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: Basilicakoor
Mary van Helden-Ooninck off.; Tiny Cobben-Severijns off.;
jaardienst overledenen van de familie Kirkels-van Herpt;
1^e jaardienst Jo Vleugels

maandag 11 maart:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 12 maart:

woensdag 13 maart:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina
Neven en Henriette Neven

donderdag 14 maart:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 15 maart:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 16 maart:

B 09.00 overleden ouders Sjaak Conings en Gerda Roks

W 19.00 jaardienst Jef Janssen; gestichte jaardienst overleden ouders
Dolmans-Lemmens en zoon Karel en dochter Elly

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.03		Vrijdag 23 februari 2024

Over weten en geweten en de bedoeling van Vasten.

Frits tegen Louk: "Waarom in Gods naam neemt je vrouw toch altijd jullie baby mee achter op haar fiets? Door dat gerammel brult het van ellende als een mager speenvarken. We hebben er allemaal mee te doen met die kleine!" "Tja weet je, de fietsbel is kapot en we zijn er nog niet aan toegekomen deze te vervangen..."



Voor wie ze kent kunnen het waardevolle herinneringen zijn, en voor hen die er nooit van gehoord hebben misschien iets om eens op te zoeken. De lotgevallen van Don Camillo. Tussen 1952 en 1965 werden 5 films gedraaid rond deze levendige dorpspastoor, die altijd in de clinch lag met de communistische burgemeester. Zijn motto is "Da mihi animam, caetera tolle" ("Geef mij de ziel en draag de rest". Een spreuk trouwens van de Heilige Johannes Bosco). Hoewel Don Camillo er met enige regelmaat van afdwaalt, kan de Christus aan het Kruis hem met enige vermaningen, of desnoods een "antidivels dieet" op water en brood, altijd weer op het rechte pad brengen, dat overigens opvallend ondogmatisch is. Er zijn scènes waarin de man Gods van plan is iemand een pak slaag te geven, wetend dat zijn 'Grote Baas' dit niet netjes zal vinden. Dan staat hij voor het kruis, verontschuldigt hij zich bij Jezus en om Hem niet tot getuige te maken, draait hij het kruis even om. Vervolgens laat hij zich gaan, en begint een serieuze vechtpartij die hij wint. Draait voldaan het kruis weer om en kijkt omhoog met een big smile. Dan horen we weer de stem van Christus... die hem weer in zijn geest en hart raakt. Hij sputtert nog een beetje tegen omdat hij toch voor de goede zaak vocht, maar gaat verzoend met zijn Meester weer monter aan slag. Wat hier goed vertoond wordt is dat persoonlijk gesprek met Jezus. In feite is het niets anders dan de stem van zijn geweten. Wat is de betekenis van geweten? Het woordenboek van Van Dale omschrijft het geweten als het "innerlijk besef van goed en kwaad". Wat is het geweten van de

mens? 'De geest van de mens is een lamp van Jahwe: hij zoekt al de diepten van zijn ingewanden' (Spreuken, 20,27). Geweten is de innerlijke ruimte voor dialoog tussen God en de mens. Het wordt moreel geweten genoemd omdat de mens hierdoor goed en kwaad in zijn eigen leven kan onderscheiden.

Waar komt ons geweten vandaan? In de opvoeding wordt het geweten ontwikkeld omdat de ervaring leert dat menselijke neigingen erdoor in toom gehouden kunnen worden. De zin : 'Goed voorbeeld doet goed volgen' is helaas niet voor iedereen waar. We kunnen kinderen leren nadenken, we kunnen ze verantwoordelijkheden geven zodat ze groeien in het besef dat dit van groot nut is en zal zijn.

Maar de verleiding en de Verleider blijven. Mensen die het sportief en maatschappelijk gemaakt hebben lijken toch zich te buiten te kunnen gaan aan drugshandel..is maar een voorbeeld. Anderen kunnen met een stalen gezicht individuen of een heel land voor de gek houden omdat ze meer dan een dubbele agenda hebben. Dat maakt een kleine of grote samenleving ongelukkig, men zaait er verdriet door en dat leidt weer tot opstand, agressie.

Terug naar Fernandel. Hebben we nog - als we geloven in de Zoon van God en willen koersen op de influisteringen van de Heilige Geest - dat persoonlijk gesprek met God? Want daar ligt tenslotte het begin van een goed geweten, dat een antwoord kan geven op de noden van de tijd waar - in het groot of klein - gewetenloosheid toeslaat. Leugen, bedrog, valsheid en misleiding maken mensen tot slachtoffer. Dat iemand dat op zijn geweten kan hebben. ..is verschrikkelijk toch?

Vriendelijke groet, Past. Th. v. Galen

Gedoopt:

Op zondag 4 februari heetten we de ouders Jordy en Lizzy Betsch uit de Steinstraat 47 in Bunde met hun familie en de meers Nance en Robin welkom in de Basiliek voor de doop van Denvy.

Overleden:

Op 13 februari werd de droom van Rob Waltmans, zijn dierbare en zijn muziekvrienden die hem een warm hart toedroegen afgebroken, de droom om op 31 maart zijn 60 jarig jubileum te vieren als organist van de Bartholomeus Basiliek. We namen met velen afscheid van hem op 17 februari. Echtgenote, gezinsleden werden omgeven en ondersteund door de aanwezigheid van velen.

De Heer Zef Peeters, echtgenoot van Anna Meertens, Gansbaan 54, werd op 23 februari herdacht in de Basiliek. Hij werd 82 jaar.

WMC in Meerssen

Met het oog op een diamanten jubileum had ik Rob een feestelijk concert te zijner ere willen geven. Nu dat omwille van zijn sterven vervalt, lijkt het me een mooi idee om voor dit muzikale monument in en van en voor de Basiliek iets in het leven te roepen dat weliswaar de afkorting draagt van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Maar de afkorting staat voor het Waltmans Memorial Concert. Ook om dat jaarlijks te laten plaatsvinden. Dat vereist wel betrokkenheid van een aantal mensen die helpen organiseren. Zulk een concert kent praktische kanten, die aandacht en inzet vereisen, maar ook het mogelijk maken door financiën daarvoor te vinden. Mensen die daar iets

al voor voelen kunnen zich bekend maken bij mij(= de pastoor) om van gedachten te gaan wisselen.

Heerlense Bruidskoort komt zingen

Als hetlukt met het vinden van een organist (Rob was bedoeld) zingt het koor op 25 februari in de Basiliek. Ooit een groep gevormd uit het Pancratius Mannenkoor om een bruiloft op te luisteren, bleef de groep bestaan en zong eigenlijk met name bij uitvaarten. Maar hun repertoire laat toe om ook de zondagse liturgie ook op te luisteren.

KERKDIENTEN 24 februari t/m 16 maart 2024

zaterdag 24 februari:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 zang: Groot Koor:

jaardienst Eveline Cobben-Bemelmans

zondag 25 februari: 2^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 jaardienst ouders Pie en Marieke Herben-van den Boorn

B 11.00 zeswekendienst An Smeets-Vrancken; jaardienst ouders Lahaye-Wesker; Wil en Gerda Dupuits-Frissen, Mathijs Frissen en Hubertine Frissen-Pasmans, Monique Dupuits, Francois Dupuits; Jef Cortenraad; ouders Verheij-Warps; Mieke en Dré Pijnenburg off.; Math Hollander en kleinzoon Kasper

maandag 26 februari:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 27 februari:

woensdag 28 februari:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 29 februari:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 1 maart:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 2 maart:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Mia Fouarge-Bindels (offer)

zondag 3 maart: DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 zang: Caeciliakoar

zeswekendienst Elly Meertens-Jehae