

Jenny en Harry Hermens-Kerckhoffs; Rob Waltmans off.; Ron Przybylski off.

maandag 25 maart: MARIA BOODSCHAP, HOOGFEEST.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 26 maart:

woensdag 27 maart:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 28 maart: Witte Donderdag.

B 19.00 zang: schola

vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag.

W 15.00 Kruisweg

B 15.00 Kruisweg

B 19.00 Herdenking van het lijden van de Heer zang: Basilicakoor

zaterdag 30 maart: PAASWAKE.

W 19.00 Paaswake

Jacques Timmermans en Lidy Timmermans-Verweij

B 21.00 Paaswake

zondag 31 maart: PASSEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER, HOOGFEEST.

R 09.30 zang: Caeciliakoor Piet Oberndorff off.

B 11.00 zang: Basilicakoor zeswekendienst Ron Przybylski;  
jaardienst Maria-Helena Cortenaar; jaardienst Jan Kerckhoffs;  
jaardienst Marcel van der Heijde; jaardienst Mieke en Dré Pijnenburg;  
echtpaar Heynens-Lambrichs; Jef Cortenaar; ouders Janssen-Horsmans; Jean Jacobs; familie Kersmakers-Wieken, Lens Stijnen off.; Henk Ramakers off.; Rob Waltmans off.; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en ome Jacques; Hans Scheeren en Tilly Scheeren-Hendrix; Bèr Odekerken en Lena Odekerken-Maenen en zoon Frans; Bert Aussems off; Sjeff Peeters off.

maandag 1 april: TWEDE PAASDAG.

W 10.00 gestichte jaardienst overleden echtpaar Bekkers-Vandewall

B 11.00 zang dameskoor

dinsdag 2 april: H. Franciscus de Paola, kluizenaar.

woensdag 3 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleeraar.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 6 april:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst overleden ouders Scheepers-Dolmans, ouderleden ouders Jacques Siegelaar en Jose Bams en zoon Theo Siegelaar

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parchieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.04		Vrijdag 15 maart 2024

### Is spreken over zonde nog wel van deze tijd?

In een prachtig hotel met dito restaurant zat met Kerstmis een bisschop te eten. Dit op verzoek van zijn familie. Omdat het druk was, had de eigenaar voldoende personeel weten te verwerven. Een van de dienstertjes kwam na afloop van het samenzijn met de vraag of de bisschop op de menukaart zijn handtekening wilde zetten. Dit deed hij en zette er - als gebruikelijk voor een monseigneur - een kruisje bij. Toen ze het haar collegae toonde riep ze verrast: Och kijk eens, hij dankte met een kusje.. Zo legde zij dat kruisje uit.

Verwijzend naar het kruis op Golgotha zeg ik wel eens: toen heeft God de wereld gekust. Want iemand die zich helemaal geeft voor een ander, kan dat alleen maar doen vanuit een diepe, innige liefde. Een liefde die geheel zichzelf niet zoekt. Een kruisje zet door zichzelf dus.

Vere van eenvoudig noch vanzelfsprekend. Iets doen voor een ander, gebeurt zeer zeker vaak. Maar: Is dat altijd belangeloos? Wil men geen beloning, dan misschien toch wel een compliment of een dank-je-wel? Of mogelijk een streepje voor krijgen, dat je niet vergeten wordt wanneer je zelf om hulp aanklopt?

Valt er iets stuk, dat een aandenken is aan iemand, dan zegt men: "Och, wat zonde!" Dat is mogelijk heel jammer, maar geen zonde. Gooi ik het echter stuk uit boosheid of om een ander pijn te doen, dat is het woord zonde wel degelijk op zijn plaats. Kennelijk weten we niet meer wat zonde is. Waar we vroeger het woord 'zonde' gebruikten, spreken we nu over 'gebrokenheid'. En waar een kerk vroeger zei: Wij moeten van dit of dat zeggen dat het zonde is, gebruiken we nu liever terughoudende formuleringen en zeggen: dit is Gods bedoeling niet. Er is dus onkunde ontstaan om te weten wat het inhoudt. En daarin zijn wij gewoon een spiegel van de cultuur. In erge gevallen van geuite boosheid spreken we over 'tragiek'. Dat laatste woord bevestigt een constatering, maar haalt de verwijtbaarheid eruit. Als 'gebrokenheid' de vervangende term wordt, dan worden mensen eerder slachtoffers dan daders. Dan is



het hun zomaar overkomen. In de wereld van vandaag kun je daarmee wel voor de dag komen. Die zit zeker niet te wachten op een kerk die zonde nadrukkelijk profileert.

Zonde en heiligheid zijn niet alleen een kwestie van doen en laten maar meer een kwestie van wat we zijn. Onze aanleg is zonder onze persoonlijke keus 'belast' met de neiging tot kwaad (= erfzonde). Daar kan geen mens iets aan doen. Gelukkig leert ons geloof: God geeft meer om wie wij zijn dan om wat we doen. Dat wil niet zeggen dat we de wet van God niet moeten onderhouden. Ik las ergens de vraag: "Ben ik een zondaar die geheiligd is of een heilige die zondigt."

Johannes schrijft in zijn eerste brief erover. "Als we zeggen dat we geen zonde hebben, maken we God tot een 'leugenaar'" (1 Joh. 1:8). Maar hij zegt ook, dat wie in Christus is, niet zondigt (1 Joh. 3:6). Dat betekent echter niet dat er geen zondige daden en gedachten meer zijn. Maar dat er geen leven is in vijandschap tegen God. Dus, hoewel in Christus rechtvaardig, blijft de mens een zondaar tot zijn laatste snik. Jezus leerde bidden: "Vader, vergeef ons onze schulden." Wat nog mooier zou zijn dat we ons eigen leren maken: voorkomen is beter dan genezen. En daarvoor dient de Veertigdagentijd: wat kan ik anders en beter doen, uit liefde tot Jezus. Waar de zonde wegvalt, is er alleen goedheid. Blijft allemaal Utopie, totdat mensen er aan gaan werken. Of wilt u niet tot zegen worden/zijn/blijven?

Vriendelijke groet, past. Th.v. Galen

#### **Weggefallen uit ons midden**

- Na het plotse overlijden van Ron Przybylski, P. Aert van Coelmontstraat 2, 76 jaar, kwamen velen echtgenote Jacqueline en kinderen steunen in de Basiliek.

- op 23 februari stonden we stil bij het inslapen van Sjeff Peeters, die in het bijzijn van echtgenote Annie, zijn kinderen en hun dierbaren thuis overleed - Gansbaan 54- op de 16de februari, in de leeftijd van 82 jaar

- op 24 februari begeleidden we echtgenote Els in de Basiliek bij het afscheid van Joseph Snellings, Markt 55, die 78 jaar mocht worden.

- Op 26 februari namen we met echtgenote Itie, beide zonen en hun dierbaren afscheid van Bert Aussems, wonende Humcoverstraat 90. Hij was net 78 jaar geworden.

Natuurlijk wensen we alle achterblijvende veel begrip en steun toe nu de wonde van het afscheid op hun levenspad gepland werd.

#### **Veranderde mistijd in Rothem voorlopig nodig**

Het weggefallen van onze bijna 60 jarige jubilerende organist Rob Waltmans, staan we voor een nieuwe opgave dit gat te vullen. Tot het zover is, legt dit wel enorm grote druk, niet alleen op zijn dierbaren en vrienden, maar ook op de mistijden van de zondag. Dirigente en ook organiste Claudia speelt nu zowel orgel in de Basiliek en in Rothem. Het is race tegen de klok om haar om 11.00 uur te laten beginnen, waarbij de koren staan te wachten en niet kunnen inzingen. En ook in Rothem mag liturgie geen 'haasten' zijn, maar staat daar wel al stevig onder druk. Vanaf Palmzondag zal de Eucharistie in de H. Hart kerk vervroegd worden naar 9.30 uur. Ook omdat ik de indruk heb dat ik het groepje kerkgangsters daar beter bereik dan de aantallen bezoekers in de Basiliek, die voor een groter deel wisselend zijn en van alle kanten en omstreken op de liturgie afkomen. We zijn zeker blij als we de opgave waarvoor we zijn komen te staan, goed kunnen invullen.

#### **Restauratie en de perikelen**

Bij elke bouw en verbouwing komen mensen wel iets tegen dat niet altijd een meevaller heet te zijn. Zo ook de opknappbeurt van de Basiliek. Niet voor het eerst kwam weer een bericht van meer-werk dus ook meer- kosten. Er is al gevraagd of de gemeente nog iets kan/wil doen. Gelukkig en Goddank zijn de Vrienden van de basiliek weer echte vrienden gebleken zodat we ons gedragen weten en met vertrouwen verder blijven kijken. Maar het heette toch weer meteen 40.000 euro kosten extra. Positief geluid kwam er ook: met Pasen zullen de steigers aan de voorkant weg zijn. Past bij het Paaslied dat we dan horen zingen: Gij zijt in glans verschenen

### **KERKDIENSTEN 16 maart t/m 6 april 2024**

#### zaterdag 16 maart:

B 09.00 overleden ouders Sjaak Conings en Gerda Roks  
W 19.00 jaardienst Jef Janssen; gestichte jaardienst overleden ouders Dolmans-Lemmens en zoon Karel en dochter Elly

#### zondag 17 maart: VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

R 10.00 2e jaardienst Jef Maenen  
B 11.00 zang: schola  
jaardienst echtpaar Voncken-Sagis; jaardienst Math Conings en Fienke Leenders; jaardienst ouders Meyers-Ramakers; jaardienst Antoine Dacier en ouders en schoonouders; jaardienst Tonny Hendriks-Smeets en Winandus Hendriks; Mathijs Frissen en Hubertine Frissen-Pasmans, Wil en Gerda Dupuits-Frissen, Monique Dupuits en Francois Dupuits; Guillaume en Sophie Purnot-Bergenuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Nettie Speetjens-Akkermans off.; Sjeff Peeters off.

#### maandag 18 maart: H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar.

B 19.00 Giel Frijns

#### dinsdag 19 maart: H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE MAAGD MARIA, HOOGFEEST. -

#### woensdag 20 maart:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel  
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

#### donderdag 21 maart:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

#### vrijdag 22 maart:

B 09.00 H. Mis

#### zaterdag 23 maart: H. Turibius van Mongrovejo, bisschop.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Alice van Gils-Knols en Heinz Canna; jaardienst Jef Mullenders

#### zondag 24 maart: PALMZONDAG.

R 09.30 zang: Caeciliakoor

B 11.00 zang: communicantjes