

zaterdag 13 april: H. Martinus I, paus en martelaar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Mia Fouarge-Bindels (offer)

zondag 14 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN.

R 09.30 zang: Caeciliakoor:

Elly Meertens-Jehae off.

B 11.00 zang: dameskoor:

Rob Waltmans off.; Sjef Peeters off.

maandag 15 april:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 16 april:

woensdag 17 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 18 april:

B 10.00 H. Mis uit dankbaarheid; aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 19 april:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 20 april:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 21 april: VIERDE ZONDAG VAN PASEN (Roepingenzondag).

R 09.30 H. Mis

B 11.00 zang: Basilicakoor

zeswekendienst Rob Waltmans; jaardienst Jef Conings en Tiny Conings-Clermonts; jaardienst Hub Kerckhoffs; Mieke en Dré Pijnenburg off.

maandag 22 april:

B 19.00 Tony Frijns-Habets

dinsdag 23 april: St. Joris, martelaar.

woensdag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 25 april: H. Marcus, Evangelist. Feest.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 26 april:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleer.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.05		Vrijdag 5 april 2024

### IS HET NIET ZO DAT IEDER MENS 'EEN MAATJE' NODIG HEEFT?

Een leerkracht had de kinderen gevraagd iets mee te nemen dat muziek maakt. Er komt heel veel uit de tassen en rugzakken. Een blokfluit, mondharmonica, tamboerijn, triangel, trommeltje, sambaballen, minipiano, én... twee lege jeneverflessen. "Wat is dat nou Martin, kun je daar ook muziek mee maken?" "Zeker meester!" en glunderend vervolgt hij: "U moet ze bij ons thuis eens horen zingen als ze die op een avond leeg hebben!"

De Bijbel zal voor menigeen, die geen uitleg heeft gekregen, best een aantal 'bezopen' verhalen bevatten. Met name zitten er in het Oude Testament een aantal die men zo zal lezen. Te denken valt aan 'de Schepping en de Zondeval', 'de Toren van Babel', 'de Ark van Noach', 'de Uittocht uit Egypte'. In het Nieuwe Testament zal menigeen zijn wenkbrauwen fronsen bij 'de Maagdelijke geboorte van Jezus', 'de Tocht van de drie Wijzen', 'het Pinksterwonder' maar helemaal bij 'het Pasen van de Heer'.

Dat laatste is het verhaal waar de hele Bijbel op gericht is: op nieuw leven. En wie van ons zoekt dat niet met grote regelmaat? Kijk eens even niet naar het paasverhaal, maar kijk eens naar uzelf. Overkomt het u niet ook, dat je soms moe bent, lichamelijk of geestelijk? Dat de sleur van de week of weken weinig levensvreugde biedt? Dat je je gammel voelt na een slechte nachtrust, waardoor je geen fut hebt om de dag te beginnen, zeker als er zaken zijn waar je energie wel degelijk gevraagd wordt? De sleur van weken en maanden hebben aan je geknaagd, dus je snakt naar vakantie toch? Of, als geestelijk mens kijk je uit naar de weldaad van een retraite! Want ten diepste willen we allemaal, meer dan ons vaak bewust is, dat we ons als 'herboren' voelen. Wat is dat? Je herboren voelen? Dat de dingen die je klein maakten, die zwaar

voelden, die je neerdrukten en je gebogen lieten lopen als een oude man of vrouw opeens van je af zijn gegleden. Dat de zorgen geen rimpels meer in je voorhoofd maken. Dat je zin hebt om het leven ter hand te nemen in plaats van twijfelen of je het wel aan kunt allemaal. Dat heeft allemaal iets met herboren worden te maken. En, Jezus van Nazareth zegt dat het essentieel is dat je herboren wordt om überhaupt te kunnen zien waar Zijn en jouw missie over gaat. Wat doel, zin en betekenis is van het leven dat op aarde een eindpunt kent. Hij zei tegen bijbelkenner, theoloog en wetsgeleerde Nikodémus: *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.'*

Een maatje getuigt: "Ik zie dat het contact tussen ons haar écht helpt. Ze durft nu zoveel meer dan in het begin. Ze kletst nu soms zomaar tegen wildvreemden, dat hadden we een jaar geleden niet bedacht. En heel mooi: mijn maatje wil straks zelf ook maatje worden. Daar ben ik wel echt trots op!" Oftewel: er werd levenszin geboren. Toch ook een "paasmoment"?

Hebt u een maatje? Bent u voor anderen een maatje? Zou Jezus ook niet een goed maatje kunnen zijn, worden of blijven? "Kom tot Mij, en ik zal u rust en verlichting schenken" liet Hij ons weten. Geloof is ook niet alleen voor onszelf, het is bedoeld om een maatje te zijn voor anderen.

Vriendelijke groet, past. Th. v. Galen

#### **We stonden stil bij het leven en sterven van:**

- Ludie Lemeer, echtgenoot van Annelies Heutmekers. Dit deden we in de Basiliek op 26 maart, waarna ter aarde bestelling volgde op het kerkhof in Meerssen. Hij zou in september 60 jaar zijn geworden.

- Marjo Hameleers, echtgenote van Sjo Smeets. Na de uitvaart op 5 april in de Basiliek werd ze bijgezet op het kerkhof aan de Tongerseweg. Ze werd 76 jaar.

#### **Als niet het hart maar de cijfers moeten spreken.**

Intern was het al jaren bekend en ook met de betrokkene gedeeld, dat de kerkkas niet meer toelaat dat we onze goede en gewaardeerde dirigente/organiste, niet meer op de loonlijst kunnen houden. Niet zomaar dat het kerkbestuur aan het bisdom bij de pastoorwisseling vroeg om een priester die pensioen geniet. Onlangs moesten we Claudia Kranen-Moonen na 27 jaar aangesteld te zijn geweest voor muziek en koorzang de bitter noodzakelijke en absoluut onontkoombare mededeling doen dat we als bestuur haar moeten ontslaan vanwege de sinds jaren bestaande dramatische financiële situatie waarvoor het kerkbestuur zich helaas geplaatst ziet. Hoe graag we het ook anders zouden willen, het kan niet anders. We zoeken naar mogelijkheden om toch muziek en koorzang voor de Basiliek te bewaren. Past. Th. v. Galen

#### **Gestichte Heilige Mis**

Gelovigen die graag ter kerke kwamen, biddend voor de intenties van hun dierbaren en die van hun zelf, die kerkdiensten bezochten waar een intentie werd gelezen voor een gestorvene die in hun leven een plaatsje had en zich aansloten bij het gebed voor hun zielevrede, weten in groeiende mate niet of

hun nabestaanden dit ook nog de moeite waard vinden om voor hen zullen doen. Natuurlijk, men kan Gods almacht of barmhartigheid niet kopen. En iedere keer dat we iets van onszelf offeren, een pijn, de vrucht van ons werk, een geldbedrag, dan zijn we verenigd met het heilsoffer dat Christus brengt. Zulk een stichting kunt u zelf nu al maken en laten vastleggen. Zodat nu het overlijden de parochie op een door u genoemde dag of dagen voor u aan Christus om hulp en genade te vragen voor hemelse geborgenheid.

#### **Prachtige cathesese**

Een Moeder stapte met een ukkepek van misschien 3 jaar even de kerk in. Staken een kaarsje aan, en nodigde het kind uit te zeggen, handje zwaaiend, te groeten en daarbij te zeggen: "Dag, tot de volgende keer". Zo wordt Maria niet iets maar iemand.

### **KERKDIENSTEN 6 t/m 27 april 2024**

#### zaterdag 6 april:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 gestichte jaardienst overleden ouders Scheepers-Dolmans, overleden ouders Jacques Siegelaar en Jose Bams en zoon Theo Siegelaar

#### zondag 7 april: TWEEDE ZONDAG VAN PASEN (Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).

R 09.30 H. Mis

B 11.00 zang: Meerssens Mannenkoor

*Collecte voor onderhoud Basiliek*

zeswekendienst Sjef Peeters; zeswekendienst Joseph Snellings; zeswekendienst Bert Aussems; jaardienst Sjang Ramaekers; eerste jaardienst Gus Winkens en voor echtgenote Mien Winkens-Ubachs; Hubert Waelen; Tiny Cobben-Severijns off.; Math Hollanders en kleinzoon Kasper; Mieke en Dré Pijnenburg off.

#### maandag 8 april:

B 19.00 H. Mis

#### dinsdag 9 april:

#### woensdag 10 april:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

#### donderdag 11 april: H. Stanislaus, bisschop en martelaar.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

#### vrijdag 12 april:

B 09.00 H. Mis