

B 11.00 zang: dameskoor
Collecte voor onderhoud Basiliek
 jaardienst Lies Wings; jaardienst Hubert Debije; Isabella Willems en familie; ouders Verheij-Warps; Herman van Wagenberg; Ria Geuzendam-ter Halle en Christa Ludwig-Günster; Sjang en Fien Ramakers off.; Henk Ramakers off.

maandag 6 mei:

B 18.30 rozenkransgebed
 B 19.00 H. Mis

dinsdag 7 mei:

woensdag 8 mei: Vooravond van Hemelvaart van de Heer.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
 W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 9 mei: HEMELVAART VAN DE HEER.

B 10.00 zang schola
 zeswekendienst Marjo Smeets-Hameleers

vrijdag 10 mei:

B 09.00 jaardienst Sjef Schrijvers
 R 19.00 Marialof

zaterdag 11 mei:

B 09.00 H. Mis
 W 19.00 Alice van Gils-Knols; Heinz Canna; Jacqueline van Gils-De Rooij; Jos van Gils

zondag 12 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.

R 09.30 H. Mis
 B 11.00 **Eerste H. Communie** zang: communicantjes
 Leonie Wings; ouders Janssen-Horsmans; Rob Waltmans en kleindochter Maud; voor een jarige; Ron Przybylski off.; Jean en Elisa Biesmans-Wilders en ome Jacques

maandag 13 mei: H. Servatius, bisschop.

B 18.30 rozenkransgebed
 B 19.00 H. Mis

dinsdag 14 mei: H. Mattias, apostel.

woensdag 15 mei: Alle heilige bisschoppen van Maastricht.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
 W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 16 mei:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 17 mei:

B 09.00 H. Mis
 R 19.00 Marialof

zaterdag 18 mei: H. Johannes I, paus en martelaar.

B 09.00 H. Mis
 W 19.00 jaardienst Hub Curvers en Annie Curvers-Vroemen; bijzondere intentie

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.06		Vrijdag 26 april 2024

Spraakverwarring

Een heel bescheiden man wilde voor het eerst eens een uitstapje maken. Zijn hele leven werkte hij hard en was nooit verder dan de grenzen van zijn dorp gekomen. Twee boefjes maakten hem wijs dat hij door een lange tunnel moest lopen. "Geen probleem, ik neem wel boterhammen mee." De volgende dag loopt hij naar Antwerpen, bereikt een tunnel en begint wel gemoed aan de tocht. Een vrouw komt hem tegemoet die zichtbaar zwanger is. Vriendelijk vraagt hij: "En madammeke, hoe lang is het nog te gaan?" Waarop zij vrolijk reageert: "Nog een weekje, maar valt best mee hoor. Is goed te doen." "Verdikke me, dan moet ik omkeren want ik heb niet genoeg boterhammen bij me". Hij laat haar verbaasd achter.

Elkaar zomaar goed begrijpen, is niet vanzelfsprekend. Partijen die met elkaar samenwerken, hebben over het algemeen verschillende achtergronden, belangen en ideeën. Dat maakt het ook interessant om samen te werken. Maar diezelfde verschillen zijn verraderlijk; elkaar zomaar goed begrijpen, is niet vanzelfsprekend. Eén van de voorwaarden daarvoor, écht naar elkaar luisteren, is een hele opgave. Ons brein interpreteert snel en op de automatische piloot, op basis van reflexen en reacties en emoties. Het loslaten van die automatische piloot, het echt nadenken over wat de ander zegt en dan pas bedenken wat we daarvan vinden, doen we niet zo snel. We pikken vooral de dingen op die bevestigen wat we al weten, denken te weten of vinden vanuit een persoonlijk perspectief. Onbekende inzichten houdt het brein graag buiten de deur. Als ons brein wel nieuwe dingen doorlaat, is het nog maar de vraag of ze écht doordringen.

Die spraakverwarring werd beschreven in het Oude Testament, boek Genesis. Het verhaal over de Babylonische spraakverwarring. Een verhaal dat ook in andere culturen trouwens bekend is. Het symbolische verhaal over de hoogmoed van de mens, die aan God gelijk wilde zijn door in de hemel te kunnen klimmen. En hiermee gaf men een 'verklaring' waarom God de mensen in vele rassen en talen over de aarde verspreidde. De toren uit het verhaal komt ook in verschillende andere bronnen voor. Zo vermeldde de Griekse historicus Abydenus het bouwwerk bijvoorbeeld in de derde

eeuw voor Christus. Hij beweerde dat de Griekse goden de toren omver hadden geblazen. Ook de joods-hellenistische historicus Eupolemus maakte, in de tweede eeuw voor Christus, melding van wat hij 'de bekende toren' noemde. De mens in de bijbel redeneerde: we willen niet van God afhankelijk zijn. We bouwen een toren tot in de hemel. Dan kunnen we zelf daar onze 'boodschappen' gaan doen en zijn we niet afhankelijk van die God die ons lang niet altijd geeft wat we vragen.

Opvallend is vaak: dat je met mensen die een andere taal spreken probeert te communiceren, stotterend, stamelend, met gebaren. Je wilt elkaar immers begrijpen. We leren er andere talen voor om ons te redden als we op reis zijn, waarbij Engels, Duits, Frans of Spaans en Italiaans voor ons dichterbij ons liggen dan Indisch, Chinees of Hongaars en Russisch. Met alle kennis van talen blijft er echter verwarring en onbegrip. Een van de oorzaken lijkt mij te zijn, dat menigeen niet tevreden en emotioneel niet stabiel is. God wil voor ieder en mét ieder mens het goede. Dus waar komt die 'spraakverwarring' vandaan dat mensen elkaar niet kunnen of willen begrijpen?

Naast de mens die zich niet door God wil laten leiden.. is er 'de verleider' die niets liever heeft dan dat mensen elkaar niet begrijpen. Die wil dat mensen elkaar aanvallen, bevechten en bekvechten, en elkaar met leugen, laster, onbegrip en blindheid van geest en hart bestrijden. Al in het begin wist de mens: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen". Wanneer dat zich al makkelijk voordoet in zulk een relatie, hoeveel te meer zal het lukken met mensen die elkaar oppervlakkig, nauwelijks of niet kennen? De evangelist Matheus aan het woord latend: "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij." De moeite waard is daarom ook het woord van de apostel Johannes in zijn 1^{ste} brief te overwegen: "We moeten niet liefhebben met de mond, maar met waarachtiger daden."

Vriendelijke groet, pastoor Th. van Galen

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.

Met dit woord van Jezus werd welkom geheten door de doop op 13 april: Milou Laurie Benoit Gulikers, dochtertje van Paul Gulikers en Aniek Raeven in de Basiliek. Een dag later viel deze vreugde ten deel aan..

Op zondag stapten de ouders Roy Donselaar en Kyra van Eijdsden, wonend in de Burgemeester Kisselsstraat 3, met Finn de kerk binnen om het geschenk dat de doop is hun kind te gunnen.

Veel heil hen zegen voor hen en allen die bij de doop betrokken waren!

Dodenherdenking

In dat kader was de gemeente blij dat we ook op zaterdag in de Basiliek een H. Mis verzorgen op 4 mei om 18.30 uur. Aansluitend is het herdenken zoals jaarlijks met de tocht naar de Vredeskapel.

Vreemd woord met veel volgers .maar niet op alle gebied?

U kent waarschijnlijk inmiddels het woord 'angstporno'. Men boezemt mensen angst in met berichten over o.a. het weer. We krijgen een codekleur aangereikt en alleen een nuchtere iemand die het lang bewerkt, kijkt naar de wolken, regen en wind. Haalt zijn schouders op, gaat aan slag en zegt: tja, code geel. zie geen reden waarom ik niet gewoon aan slag kan. Terwijl we merken dat vele anderen meteen in hun huisje kruipen bij diezelfde code, letterlijk en figuurlijk. Alleen de code ROOD bij het voortbestaan van hun kerk brengt mensen geheel niet van hun stuk.

Wat gaat komen.

Met een kerk in Meerssen waar de ogen van de wereld op zijn gericht vanwege het sacramentswonder, is het niet veel beter dan op vele andere plaatsen wat betreft de verering en beleving van het grote geheim. Vanaf september gaan we op een donderdag avond, waarschijnlijk elke 3de van de maand, een catechese geven over zulke fenomenen wereldwijd, belichten de eucharistie, houden een aanbiddingsmoment en treffen elkaar bij een kop koffie, thee of fris in de crypte. Oud en zeker ook jong(er) is daarbij welkom.

KERKDIENSTEN 27 april t/m 18 mei 2024

zaterdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleeraar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 28 april: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.

R 09.30 Piet Oberndorff off.; ter nagedachtenis van de overledenen Vn de families Cortenraad-Hermans en Pluymakers-Degens

B 11.00 zang: schola
jaardienst Margo Hardy-Vanhaeren; Joseph Snellings off.

maandag 29 april: H. Catharina van Siëna, maagd en kerkleeraar.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 30 april: H. Pius V, paus. -

woensdag 1 mei: St. Jozef, Arbeider.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleeraar.

B 10.00 uit dankbaarheid tgv 65-jarig kerkelijk huwelijk van echtpaar Schurgers-Janssen; aansl. geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen.

B 09.00 H. Mis

R 19.00 Marialof

zaterdag 4 mei:

B 09.00 H. Mis

B 18.30 dodenherdenking
Herdenkingsdienst voor alle oorlogsslachtoffers.

W 19.00 viering patroonheilige van onze parochie:
voor de overleden pastoors van onze parochie: Pastoor J. Creusen; deken Th. Trienekens; pastoor H. Vaessen; pastoor Maessen en overleden kapelaans van onze parochie: kapelaan J. Weerts, pastoor P. Benders en Ton Goossens, voor overleden kerkmeesters, overleden weldoeners en vrijwilligers van onze parochie; pater Jef Martens, pater Jef Willems

zondag 5 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN.

R 09.30 zang: Caeciliakoor
Jef Maenen