

zaterdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares.

B 09.00 H. Mis
W 19.00 gestichte jaardienst Jean Reijnders en Maria Reijnders-Kern
gestichte jaardienst Bertha Smeets-van Gerven

zondag 7 juli: VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 09.30 jaardienst Bart Meijers
B 11.00 zang: dameskoor *Collecte voor onderhoud Basiliëk*
Zeswekendienst Lily-Curfs-Linkens; jaardienst Sjer
Stevenhagen; Sjang en Fien Ramaekers; Paul Jochems,
Guillaume en Sophie Purnot Bergenhuizen; Tiny Cobben-
Severijns off.; Joseph Snellings off.; Marjo Smeets-Hameleers
of

maandag 8 juli:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum.

woensdag 10 juli:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina
Neven en Henriette Neven

donderdag 11 juli: H. Benedictus, abt.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 12 juli:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 13 juli: H. Henricus.

B 09.00 H. Mis
W 19.00 Lidy Timmermans-Verweij en Jacques Timmermans en
overledenen van de familie Verweij-Prinssen

zondag 14 juli: VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 09.30 Jef Maenen
B 11.00 jaardienst Giel en Peter Voncken; jaardienst Fieny Ploemen-
Ghijsen; ouders Jenny en Harry Hermens-Kerckhoffs; Rob
Waltmans off.

maandag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.

B 19.00 overleden familielid Heinemans-Bessem

dinsdag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel.

woensdag 17 juli:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina
Neven en Henriette Neven

donderdag 18 juli:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 19 juli:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 20 juli:

B 09.00 H. Mis
W 19.00 H. Mis

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Thi. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl		Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com
Nr. 2024.09		Vrijdag 28 juni 2024

Over de leerschool van het leven..en 'Rupsje Nooitgenoeg'

Een buitenlandse kapelaan in Rotterdam doet z'n best om de cultuur en het leefgevoel van de mensen te leren kennen. Op zaterdagmiddag mag hij biecht horen. Tijdens het gesprek excuseert hij zich voor een ogenblik, spoedt zich naar de pastoor en zegt: "Heb man in de biechtstoel, heeft uit 'n schip een krat goede whisky gestolen" wat moet ik hem geven?" Zonder aarzelen zegt de pastoor: "Vijf euro per fles."



Deze grap zal enerzijds de mens bevestigen dat de kerkbedienaren ook bekende menselijke trekjes vertonen, en dat mensen wisten dat ze zonden konden opbiechten zonder gewetensnood of gewetensverloeding. Immers, het leven moeten we 'leren'. Nu is dat geschoold worden iets wat al heel vroeg zal beginnen. Waarbij we allen weten dat een kind al begenadigd op de wereld komt met een 'trukendoos' zoals: hoe krijg ik, die nog niet kan spreken, 'mijn zin'. Naast het zien en horen van voorbeelden uit onze omgeving, leerden we uit boeken. Voor menigeen was het eerste boek: 'Rupsje Nooitgenoeg' van de Amerikaanse schrijver Eric Carle. Deze tijdloze klassieker en bestseller zal nog door vele generaties kinderen worden gelezen. De eenvoudige, zich herhalende tekst, maakt het voor kinderen tot 2 jaar ook tot een geschikt 1ste leesboek. Het verhaal spreekt natuurlijk aan, maar het zijn waarschijnlijk de kleurrijke illustraties die dit boek tot een succes maakten. Het is leerzaam voor de kleinsten die daarmee o.a. leren tellen en de dagen van de week leren. Waar gaat het over? Het diertje eet alles: ijsjes, wortel, watermeloen en lolly. De naam zegt het al, het kón niet op als het maar lekker is. Is de titel en tekst van dit peuterboekje niet feitelijk toch ook het verhaal van 'de mens'? Deze maakt

toch de indruk niet snel of zelfs nooit tevreden te kunnen zijn en altijd méér wil hebben? In de sport moet het bijv. altijd hoger, sneller wil je kampioen worden. Van mens en machine vragen we het uiterste tot het onmogelijke toe. Vakantie was lange tijd in eigen land of in buurlanden. Het kon ééns per jaar en nu? Onder de kopjes: verder, langer, uitdagender, vaker, exotischer. De technische vooruitgang op velerlei gebied maakt ons ontevreden, want als ik niet ook licht bedien zonder een schakelaar, of muziek en tv niet met mijn stem kan oproepen tot actie om maar iets even te noemen. Menige loods staat vol met huishoudelijke zaken, zoals bijv. afgestoten goed werkende koffiezetapparaten want je moet die nieuwe van 699 euro hebben. We hebben veel van wat ons hartje begeert en toch is de vraag: "Zijn we gelukkig, zijn we tevreden?" Wijze levenslessen vinden we in het bijbelboek dat luistert naar de naam: SPREUKEN. Is wel Oude Testament maar waren mensen vroeger dom? We weten nog steeds niet hoe bijvoorbeeld Piramides gebouwd konden worden. Wat dacht u van hoofdstuk 29, vers 12? 'Als een heerser naar leugens luistert, zijn al zijn dienaren goddelozen.' En vers 14: 'Als een koning de armen eerlijk hun recht geeft, staat zijn troon voor altijd vast.' Vers 15: 'De roede en de terechtwijzing brengen wijsheid bij, maar een losbandige jongeman doet zijn moeder schande aan'. En vers 16: 'Als de zondaars aan de macht zijn, wordt de opstandigheid machtig, maar de rechtvaardigen zullen met vreugde hun val zien'. Vers 17: 'Tuchtig uw zoon en hij zal u rust verschaffen en vreugde brengen aan uw ziel.' Vers 18: 'Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk; als het de rechte leer onderhoudt, is het gelukkig'. Wegen en overwegen we het leven nog? Leven we of worden we geleefd? Zelf merk ik dat een eerlijk antwoord niet makkelijk is, ook omdat het consequenties in zich mee draagt.

Vriendelijke groet, past, Th. v. Galen

Gedoopt werden in de Basiliek:

Op 9 juni: uit de Sterappelstraat 5 te Bunde: Reilley Keulen, dochtertje van Kenny Keulen en Priscilla Vangelen de prachtig voor de doop aangeklede dopeling was uitdrukkelijk aanwezig

-Op 16 juni: Liv Moors, dochtertje van Simon en Yill Moors, uit de Massadastraat 29, die een aandachtig publiek meebracht en het mogelijk maakte dat het een weldadige interactieve ontmoeting werd.

Afscheid dirigente.

Bekend is al wel dat het kerkbestuur de dirigente Claudia Kraanen - Moonen omwille de zwakke financiële positie niet meer kon behouden. Nu weten we dat 7 juli de laatste keer zal zijn dat ze nog het dameskoor begeleidt. In al die 27 jaar genoten koren en kerkgangers van het resultaat van haar gedreven, kundige en bezielende aanpak. Uit het koor kwam grote waardering op tafel vanwege haar engelengeduld, haar empathische en didactische aanpak bij het instuderen. Waardering voor het Basilicakoor kwam uit het land gedurende de periode dat vanuit de basiliek door KRO de zondagse mis uitzond. Noodgedwongen gaan we haar uitzwaaien. Nog niet wetend welke kansen en mogelijkheden we kunnen aanboren om dit verlies op te vangen. Na de mis zal de pastoor haar toespreken en iets aanbieden..

In het kader van het SOL ORGELFESTIVAL LIMBURG..

Binnenkort zijn er drie orgelconcerten, georganiseerd door de Meerssense orgelkring Circulus Musicus Marsanus. Op 30 juni aanstaande geeft de organist van de Sint Servaas in Maastricht, Marcel Verheggen, een orgelconcert in de basiliek van Meerssen. Op zondag 7 juni speelt Poppeia Berden in de Sint Martinuskerk in Geulle. Op 14 juli wordt het Limburgs orgelfestival afgesloten in de basiliek met een concert van de Belgische organist Johan Hermans en zangeres Kathleen Beliën. Aanvang telkens om 16.00 uur, gratis toegang maar een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld!

Aan alles komt een einde.

Zodat iets anders gaat beginnen. Geldt voor een dag, voor een maand en jaar, het mensenleven. En in die tijd, ons gegeven, komt dat heel vaak voor..verhuizing, baan, vriendschappen. Zo zal onze stagiaire Maxwell zondag 30 juni voor het laatst als zodanig in onze parochies zijn. Zijn studie afgerond hebbend, gaat hij zich voorbereiden op de diakenwijding, krijgt een benoeming in een parochie, om volgend jaar priester te worden. Vele handen maken lichter werk. In die zin zal menigeen blij zijn met zijn komst en inzet. Echter: welke parochie of welk parochiecluster kan het betalen? Tijd zal het leren. Als pastoor vond ik het fijn hem te mogen leren kennen en mijn best te doen hem iets te laten zien van het parochieleven.

Th. v. Galen

KERKDIENTEN 29 juni t/m 20 juli 2024

zaterdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen, Hoogfeest.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 30 juni: DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 09.30 zang: Ceciliakoor
Elly Meertens-Jehae off.

B 11.00 zang: schola
jaardienst Ar Ghijsen; ouders Cardous-Bollen en Ramaekers-Erkens; Jef Cortenraad; José Creuwels-Voncken off.; Joseph Snellings off.; jaardienst ouders Slangen-Debey

maandag 1 juli:

B 19.00 Joke Snijders-Schrijvers b.g.v. verjaardag

dinsdag 2 juli:

woensdag 3 juli: H. Tomas, apostel.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 4 juli: H. Elisabet van Portugal.

B 10.00 jaardienst ouders Schrijvers-Wimmers
Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.

B 09.00 H. Mis