

zaterdag 15 juni:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

zondag 16 juni: ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 09.30 zang: Cacciliakoor

B 11.00 jaardienst ouders Heynen-Meijers; jaardienst ouders Mesters-Stassen; jaardienst Henk Ramakers; oom Piet Smeets; Jef Peeters, voor zijn verjaardag; Bert Kersemakers off.; Ron Przybylski off.; Marjo Smeets-Hameleers off.; Lea Simons off.

maandag 17 juni:

B 19.00 voor overleden familieleden Heinemans-Besems en voor de overleden ouders Aussems van Vugt

dinsdag 18 juni:

woensdag 19 juni: H. Romualdus, abt.

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 20 juni:

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 21 juni: H. Aloisius Gonzaga, kloosterling.

B 09.00 Lea Simons off.

zaterdag 22 juni: HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren.

B 09.00 H. Mis

B 15.00 huwelijk Geert Cleuren en Caroline Houben

W 19.00 jaardienst Tine Pieters

zondag 23 juni: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 09.30 H. Mis

B 11.00 zeswekendienst Hub Tilmans; jaardienst Annie Kerckhoffs-Notten; René Claessen; Winand en Jet Reijnders-Gilissen en zoon Wily; Paul Jochems, Guillaume en en Sophie Purnot-Bergenhuisen; Rob Waltmans off.

maandag 24 juni: JOHANNES DE DOPER, HOOGFEEST.

B 19.00 H. Mis

dinsdag 25 juni:

woensdag 26 juni:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 28 juni:

B 09.00 H. Mis

zaterdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen, Hoogfeest.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 H. Mis

PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus

H. Hart van Jezus

St. Joseph-Arbeider

NL58RABO 0231 1613 60	NL08RABO 0132 6003 66	NL14RABO 0132 6000 64
Pastoor Th. van Galen tel: 06-53110398 pastorie: tel: 043-3642255 email: vangalen@kpnmail.nl www.parochieclustermeerssen.nl	Opgave misintenties: in parochiehuis tel: 3648178 maandag: 9.00 - 12.00 uur donderdag: 11.00 - 14.00 uur email: par.b.r.w@gmail.com	
Nr. 2024.08		Vrijdag 7 juni 2024

Uw spraak verraadt u

“Fransje, begin jij eens te tellen.” “Een, twee, drie, vier, vijf, zes.”

“Heel goed Fransje, Marijke ga jij eens verder.”

“zeven, acht, negen, tien”, telt; Marijke

“Heel goed, nu jij Els.”

“Boer, Vrouw Koning, Aas!”

Onze spraakleraar in de priesteropleiding, pater Hugo Cooymans schreef het boek met als titel: uw spraak verraadt u. Natuurlijk heeft deze titel niets te maken met het gesprekje in groepje 3! Of? Het lijkt erop dat er thuis bij Els veel gekaart wordt. Waar de mond vol van is, loopt immers het hart van over. Nu weten we dat een mens doorgaans naar zichzelf kijkt door een roze bril, maar naar anderen kijken we met een vergrootglas. Herkent u dat niet in debatten en discussies? Tot in de hoogste regionen van de politiek? Past daar niet de uitdrukking bij: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet? Uw spraak verraadt u.? We hadden een mooie vormselviering, zo kwam ook naar voren uit reactie van ouders en kinderen. Op het spoor komen van de Heilige Geest is niet zo eenvoudig. De opmerking uit de bijbel uit de Handelingen van de Apostelen zegt ons tot op heden nog heel veel! “Terwijl Apóllós in Korinthe was kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg: “Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?” Zij antwoordden: “Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.” Het schijnt mij toe dat deze uitspraak ook nu van toepassing is. De hardheid in debatten, het verdraaien van woorden, het verkeerd ik-gericht interpreteren van woorden, de opzet om woorden van anderen te schofferen, om op eigen winst en voordeel uit zijnde maar even gebruik te maken van woordspelingen en verdraaiingen. Jammer

genoeg kennen nog weinigen de bekeringen aan het adres van Christus, toen Hij aan het begin stond van het openbare leven. En daarom onderscheidt een mens zo moeizaam wat waarheid en leugen is. Gelukkig (en verrassend) sprak Paus Franciscus in mei 2019 tijdens zijn algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad wederom over het bestaan van de duivel als een bestaande 'persoon' (realiteit is beter denkt ik). Volgens de pontifex is "Satan een bestaande werkelijkheid en geen concept uit lang vervlogen tijden. Jezus wordt bekoord door de duivel. De duivel, bestaat die dan nog? We moeten hem niet weglachen! Ook in onze tijd speelt hij nog steeds een hoofdrol! Wij hoeven maar om ons heen te kijken en we zien de duivelse krachten aan het werk in ons eigen leven en in die grote wereld. Haat, oorlog; discriminatie, geweld en liefdeloosheid maken constant deel uit van ons leven. Wij worden er mee geconfronteerd, of wel willen of niet. Elke dag rollen beelden onze kamers binnen. Beelden van mensen in tomeloos verdriet." En niet alleen in die grote wereld; ook in die kleine wereld waarin wij leven zijn liefde en haat vaak elkaars buren. Velen leven en dienen 'onwetend' de leugen. Laat het u en mij tot graadmeter zijn: waar onrust, boosheid en leugen of verdeeldheid is, daar is Jezus nog niet in denken en spreken aanwezig. Zoals gezegd: uw spraak verraadt u. Of u het leuk vindt of niet.

Vriendelijke groet, past. Th. van Galen

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.

-Paul Jonkers en Anke Bastings stapten, dankbaar voor de geboorte van Eline, op 25 mei de Basiliek binnen om in navolging van broertje Floris, het doopsacrament te mogen ontvangen. We wensen hen alle goeds toe in Ulestraten, in de Europastraat 7

- Lowen Jung, zoon van Roger Jung en Silvana Mulkens uit de Dorpstraat in Landgraaf bezochten onze Basiliek, werd gedoopt op Sacramentsdag in de Basiliek.

We herdachten..en stonden stil

-Bij het leven van Lily Curfs-Linkens, met haar man Piet wonend in het Synagogeplantsoen 18. Haar plotse sterven werd in woord, beeld en gebed overwogen op 29 mei in de Basiliek.

-Bij het leven van Bert Scheijen, echtgenoot van Antoinette Vleugels. Dat deden we op 5 juni in de Basiliek. Hij werd 80 jaar.

Processie zondag

Uw pastoor vond het weer indrukwekkend mooi. Meerssen heeft toch met haar Bloed- en Brandwonder een knipoog van God gehad die- hoe dan ook -nog steeds voelbaar is en gedragen wordt door mensen. De inzet van de broedermeesters wordt gezien en breed gewaardeerd. Bij de deurcollecte vroeg iemand naar hun bankrekening komt in volgende parochieblad want als dit schrijf staat de drukker al bijna klaar en ze zeiden zelf dat ik het niet kon vinden niet. Maar het is een kostbare groep van medewerkers van en voor de Basiliek. Die naast geldelijke bijdrage ook nieuwe leden graag welkom heten. Mannen van Meerssen en omgeving: join the army. U kunt de secretaris

mailen, om informatie, om u aan te melden, om de bankrekening op te vragen. email: secretaris@broedermeesters-meerssen.nl

Communicatie en Vormsel

We hadden mooie vieringen met de bediening van beide sacramenten. Pastoor en de vicaris proefden een ontmoeting met de kinderen en dat bleek ook uit reacties van ouders per mail en de bereidheid om deel te nemen met hun kinderen aan de processie. Ouders: DANK voor uw inzet.

Informatieavond

Het buurtnetwerk is flink aan slag. Helaas is de datum welke zij kozen, 18 juni, ook de avond waarop het kerkbestuur in de Stip mensen uit drie parochies uitnodigt en ontvangt om toe te lichten hoe de plannen van de kerken in dit parochiecluster er in de toekomst eruit gaat zien. We willen als bestuur wat inzicht geven hoe dat de naaste toekomst er bij komt te liggen. Nu was de eerste avond in Rothem met UrbanConnected niet slecht bezocht. Maar het aantal mensen dat er niet was, was beduidend hoger. Misschien dat uit die groep er wel kiezen voor een bezoek aan De Stip. Daar wordt aan de hand van interviews met veertig mensen al gezocht naar mogelijk herbestemmingswensen., ten bate van de gemeenschap. Maar vraag is: of alle plannen ook uitvoerbaar zijn. Tijd zal het leren. De avond in De Stip is van algemenere aard.

KERKDIENTEN 8 t/m 29 juni 2024

zaterdag 8 juni: Onbevlekt Hart van Maria..

B 09.00 H. Mis
W 19.00 Hub en Annie Curvers-Vroemen; gestichte jaardienst voor Wiel Heinen en Hubert Heinen en Guillaume Souren en Christien Heinen-Lanckohr

zondag 9 juni: TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 09.30 H. Mis
B 11.00 *Collecte voor onderhoud Basiliek*
voor de weldoeners van de kerk; jaardienst ouders Römken-L'Ortye; Marjo Smeets-Hameleers off.

maandag 10 juni:

B 19.00 H. Mis

dinsdag 11 juni: H. Barnabas, apostel.

woensdag 12 juni:

W 18.00 tot 18.55 Aanbedding in de dagkapel
W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven

donderdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.

B 10.00 H. Mis, aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 14 juni: H. Lidwina, maagd.

B 09.00 H. Mis