

Neven en Henriette Neven

donderdag 8 september: Maria Geboorte.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 9 september: H. Petrus Claver, priester.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 10 september:

B 09.00 H. Mis

W 19.00 viering Nationale Ziekendag  
voor alle levende en overleden vrijwilligers van het  
Ziekencomité Meerssen-West

zondag 11 september: VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET  
JAAR.

R 10.00 zang: Ceciliakoor  
jaardienst Frans de Koning; uit dankbaarheid

B 11.00 zang: Schola  
jaardienst ouders Thomassen-Quaedvlieg en dochter Yvonne;  
Giel en Peter Voncken en overleden familieleden;  
jaardienst Peter en Robert Janssen; Tinij Deumes en overleden  
familieleden Deumes; Francois Dupuits, Monique Dupuits,  
Gerda Dupuits-Frissen en Wil Dupuits, Mathijs Frissen,  
Hubertina Frissen-Pasmans

maandag 12 september: De heilige naam van Maria.

B 19.00 Opening verenigingsjaar 2022-2023 van het Katholiek  
Vrouwengilde Meerssen:  
tot intentie van alle leden en overleden leden; Sjef Schrijvers

dinsdag 13 september:

15.00 H. Mis in Beukeloord

woensdag 14 september: Kruisverheffing, Feest.

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina  
Neven en Henriette Neven

donderdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten.

B 10.00 H. Mis

Aansluitend geleide aanbidding tot 11.45 uur

vrijdag 16 september: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop,  
martelaren.

B 09.00 H. Mis

zaterdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Wim Peeters (offer); jaardienst overleden ouders Nic en Tilly  
Stultiens-Schouten

## PAROCHIEBLAD FEDERATIE MEERSSEN



H. Bartholomeus



H. Hart van Jezus



St. Joseph-Arbeider

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| NL58RABO 0231 1613 60  | NL08RABO 0132 6003 66   | NL14RABO 0132 6000 64 |
| Pastoor Th. van Galen<br>tel: 06-53110398<br>pastorie: tel: 043-3642255<br>email: vangalen@kpnmail.nl<br>www.parochiemeerssen.nl | Opgave misintenties:<br>in parochiehuis tel: 3648178<br>maandag: 9.00 - 12.00 uur<br>donderdag: 11.00 - 14.00 uur<br>email: par.b.r.w@gmail.com |                       |
| Nr. 2022.16  | Vrijdag 2 september 2022  |                       |

### Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Dit is een regel uit het lied met dezelfde titel. Een passende vertelling beschrijft hoe wij mensen lijken te zijn (geworden). Vraag: hoe kunnen we de rijkdom van ons leven zien als we er buiten adem doorheen rennen?

Een man zat op een metrostation in Washington DC. Het was een koude morgen in januari. Hij pakte zijn viool en speelde in 45 minuten 6 stukken van Bach. Het was spitsuur en duizenden mensen liepen d

oor het metrostation, op weg naar hun werk.

Drie minuten gingen voorbij en een man van middelbare leeftijd merkte dat er een muzikant zat te spelen. Hij vertraagde zijn tempo, stopte een paar seconden en haastte zich dan snel weer verder om op tijd te zijn voor zijn afspraken. Een minuut later



kreeg de violist zijn eerste dollar: een vrouw gooide het geld in zijn koffer zonder ook maar even te stoppen. Even daarna leunde iemand tegen de muur om naar hem te luisteren. De man keek op zijn horloge en begon weer te lopen. Het was duidelijk dat hij te laat was voor zijn werk. Degene die de meeste aandacht besteedde aan de violist was een jongetje van drie. Zijn moeder had hem aan haar hand en was gehaast, maar het jongetje wilde stoppen om te kijken naar de violist. Zijn moeder liep verder en het

kind bleef zijn hoofd omdraaien. Hetzelfde gebeurde bij een aantal andere kinderen. Zonder uitzondering dwongen de ouders de kinderen om verder te gaan. Van de 1097 mensen die voorbij liepen was er maar één die hem herkende. Gedurende de 45 minuten dat de muzikant speelde, waren slechts 7 mensen gestopt om even te blijven staan. 27 mensen gaven hem geld, maar bleven doorlopen in hun normale tempo. Hij kreeg 32 dollar. Slechts een paar mensen merkten het dat hij klaar was met spelen en

het weer stil werd. Eén vrouw stond stil en complimenteerde hem. Verder geen applaus, noch waardering. Wat hier zo interessant aan is, is dat niemand het doorhad dat het de violist Joshua Bell was, één van de beste klassieke muzikanten ter wereld. Hij speelde één van de meest elegante stukken ooit geschreven met een viool ter waarde van 3,5 miljoen dollar. Twee dagen voor zijn optreden in de metro, was het concert van Joshua Bell uitverkocht in een theater in Boston, waar je voor een zitplaats gemiddeld 100 dollar betaalde. Dat Joshua Bell incognito in het metrostation speelde was georganiseerd door de Washington Post, als onderdeel van een sociaal experiment over waarneming, smaak en voorkeuren van mensen. Zijn opdracht was: spelen op een publieke plaats op een ongepast moment. De vragen in het onderzoek waren: hebben we de schoonheid waargenomen? Zijn we gestopt om het te waarderen? Herkennen we talent in een onverwachte context?

Als we niet meer stoppen om te luisteren naar één van de beste muzikanten ter wereld die één van de mooiste muziekstukken ooit geschreven speelt, hoeveel andere dingen zouden we dan aan ons voorbij laten gaan? We zien de wereld zelf niet meer met onze eigen ogen. We zien de wereld met de ogen van hen die ons voorschrijven wát we móeten en mógen zien. Gaat het ook niet zo met onze Christus? We herkennen Hem al niet meer als Dé Aanwezige in de kerk, en daardoor is er geen plek voor Hem in de samenleving. Immers: wie de Vrede vorst niet opzoekt en ontmoet, geen leerling is geworden, zal de vrede ook niet zo kunnen uitdragen. Waarom zijn we dan verbaasd dat er oorlog, ruzie en spanningen zijn in de kleine en grote wereld? Niet voor niets staat er geschreven rond zijn geboorte dat er voor Hem geen plaats was in de herberg. De eenvoudige herders vonden Hem en raakten vervuld van overgrote vreugde. De wijzen kregen een wake-up call om niet langs de Koning voorbij te gaan. Hun werden in de ontmoeting de ogen geopend. In dat lied zingen we: Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig. Weest elkaar om zijntwil niets dan liefde schuldig. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Mogen mensen Hem weer gaan herkennen, tot zegen voor de wereld zo vol (onnodige) pijn, in het groot en in het klein. Vriendelijke groet, pastoor Th. van Galen

#### **Gedoopt.**

Op 21 augustus doopte Roderick van Attekum Lynn aarts, dochter van Ronald en Romy Aarts - van Es, wonend Hogeberg 10 te Maastricht

Op 28 augustus kwamen voor de doop van Liselotte Frank en Steffie Maenen-Narings naar de Basiliek, Proost Falcostraat 5.

Dat zij die het Licht van Gods aanwezigheid daarmee vragen, lichtpuntjes zijn voor hun omgeving.

#### **Jubileum concerten**

Omdat dit bijzondere jaar met 800 jaar Bloedwonder niet zo maar dooft na het octaaf, zijn er nog 2 concerten. We beperken ons tot 11 september en 16 oktober. Het is nog de tijd dat we de kerk niet hoeven stoken. Dat wordt immers onbetaalbaar voor onze kerken. We vragen geen entree, maar hopen op een goede vrije gave. Elk concert wordt besloten met het Sacramentslied dat we met alleen zingen. Wie kunt u verwachten? In september Guido Dieteren en zijn echtgenote Wendy met hun vaste begeleider Falco Borsboom. Hun woonplaats is Vaesrade. Wie weet of hun kinderen

ook iets zullen doen? Dat weten we achteraf en merkt u als u komt luisteren. In oktober heten we van harte welkom Pascal Pittie en zijn echtgenote Daphne Ramakers afkomstig uit Beek Concerten beginnen om 15.00 uur. Toch fijn dat we voor onze dierbare Basiliek ,mensen uit eigen streek kunnen laten horen.

#### **Vrucht van kerkjubilea.**

Terwijl wij 800 jaar Bloedwonder vieren, vierde de kathedraal in mei in Den Bosch, de St. Jan, het 800 jaar bestaan. Uit die feestvierende kerk kwam met de plebaan-deken en een afvaardiging voor de slotviering van ons octaaf. De (eenzame) aanwezigheid aldaar door uw pastoor zorgde voor een hartelijke ontmoeting en contact. Daarom komt hun koor op 18 september als Gastkoor naar de Basiliek.

#### **Attentie!**

Vanwege de marathon zal de mis in de Basiliek op zondag 25 september om 10.00 uur zijn. Celebrant en predikant: Roderick van Attekum. Dankzij zijn gewaarde toezegging kan uw pastoor die dag de mis om 10.00 doen in Rothem.

#### **Viering nationale ziekendag**

Op zaterdag 10 september wordt in West de nationale ziekendag gevierd tijdens de H. Mis om 19.00 uur. Na afloop is er koffiedrinken in de kelder van de kerk.

## **KERKDIENTEN 3 t/m 17 september 2022:**

### zaterdag 3 september: Verjaardag van de Wijding van de kathedraal.

B 09.00 H. Mis

W 19.00 Huub en Annie Curvers-Vroemen

### zondag 4 september: DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

R 10.00 H. Mis

B 11.00 zang: dameskoor

*collecte voor het onderhoud van de Basiliek*

jaardienst Jean en Lisa Lemmens-Engelbert en dochter Jeanine Ashworth-Lemmens; jaardienst Oot Curfs-Heimsoth; Sjang en Fien Ramaekers; ouders Verheij-Warps off.; Bernardus van Ooteghem en zijn echtgenote off.; Jet Reijnders-Gilissen off.; Guillaume en Sophie Purnot - Bergenhuizen, hun zoon Jos en schoonzoon Paul Jochems; Hubert Waelen

### maandag 5 september:

B 19.00 H. Mis

### dinsdag 6 september:

### woensdag 7 september:

W 18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel

W 19.00 gestichte dienst voor Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina